

Kjell Nygren med minnen från Karlstad brandkår och som företagare i branschen

Oscar Fredrik Nygren (född 1842) är enligt sägen en av de första att dra fram brandsprutan vid stadsbranden i Karlstad 1865. Han var farfarsfar till Kjell som föddes 1946.

Kjell började sin brandmannabana 1974 som deltidbrandman i Väse. 1975 blev han vikarie vid kåren i Karlstad. Som inträdesprov fick man på den tiden klättra upp i maskinstegen och spotta över kanten. Då drev CG Kull, en pensionerad brandmästare, från Karlstad en brandredskapsfirma. Kjell var då tillsammans med Kulls dotter och arbetade hos Kull 1971-78. 1978 startade Kjell Nygrens Brandservice för att bedriva handel med brandredskap. CG Kull AB drivs nu av Mattias Kull som är Kjells son.

Kjell betonar att brandredskap är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service. Det är inte bara viktigt för personalen, byggnaden och verksamheten att ha ett system som faktiskt fungerar. Det är dessutom ett lagkrav.

Företaget hjälper till med helhetslösning kring brandskyddet samt utbildar personal. Arvika Brandservice har också blivit en del av CG Kull AB. 2024 blev Kjell årets entreprenör.

Kjell gick sjukvårdskurs för ambulanspersonal 1979 (kåren skötte ambulanstjänsten) och genomgick brandmannaklass 1980 och brandförmansklass 1992. Dessutom var han med i kurs för tågolyckor 1992, brandförebyggande 1993 hos SRV.

Under åren har Kjell utbildat värnpliktiga i skogsbrandsläckning, vårdpersonal på Centralsjukhuset, anställda på Valmet m.fl.

Kjell håller samman kårens veterangrupp som träffas regelbundet och som också varit på besök i Storfors spruthus med brandmuseum.

Som kuriosita fanns en släkting (Nils Hagberg) med brandkoppling till 1799 och branden i Värmskogs kyrka. Det var gnistor från en hyggesbränning som antände tornet. Många inventarier hann räddas, men kyrkan blev helt utbränd. Hagberg var brukspatron på Prästbols gård. Han ålades att, inom en tidsrymd av två år, bygga upp kyrkan igen. Under ledning av byggmästare John Westman återuppfördes kyrkan som då fick skiffertak. Tidigare takbeläggning var spån. Tornet fick en ny överbyggnad efter ritning av byggmästare Sundberg. 1857 tillkom en ny tornspira av järn och underliggande klot förgylldes. Kyrkorummet har ett trägolv som är lackat och betsat. Korgolvet ligger högre upp än i övriga kyrkorummet. Innertaket är täckt med ett blåmålat tunnvalv av trä och har en vit profilerad taklist.