

Lennart Albinsson – Edane i Arvika

Lennart började redan när han var 16 år (född 1948) då det var det brist på personal i Edanekåren. Han behövdes och fick därför dispens av Statens Brandnämnd.

Vid brand i Edane och andra småorter ringde allmänheten till 90000 som i sin tur ringde till någon på kåren. Den som tog samtalet skyndade till brandstationen och drog ingång en siren, som hördes i hela samhället, och fick kåren samlad.

Utbildningen skedde på hemmaplan men rökdykning lärde man, redan 1964, hos kåren i Karlstad. Brunskogs kommun var före Arvika med denna utbildning. 1971 blev det en kommunsammanläggning med Arvika. 1974 började Lennart på vikarie i Arvika. Efterhand blev det brandförmansutbildning 1980 och brandmästarutbildning 1983. Efter brandmästartjänst blev Lennart 2004 räddningschef i Hagfors och var där till 2010.

Kåren hade under åren tillgång till många rivningshus att för öva släckning. Lennart menar att övningar i riktiga hus med alla dess vinklar och vrår är mycket verkligare än i särskilda övningshus. Man lärde sig också att hantera övertändningar.

Det har varit många bränder under åren och särskilt minns Lennart branden i Brunskogs kyrka sommaren 1972. Kyrkan antändes under ett åskväder. Den var stor för att vara på landsorten och hade plats för 2000 personer. Edanekåren var först på plats och Lennart var rökdykare. De var inne i kyrksalen och orgelläktaren när de såg hur lågor från den brinnande kyrkvinden var på väg ner i orgeln och kyrksalen. Det var väldigt riskabelt och man kunde ha trampat snett – efterhand kunde ingen vara kvar i kyrksalen och

vinden övertändes. En del inventarier kunde räddas.

Utrustningen förbättrades under åren och ett särskilt framsteg var när man fick bärbar radio och rökdykarradion. Radion i bilarna hade man sedan länge. Under karriären kom också datorstöd i olika former – det var till särskild nytta med adresser och körvägar. För att hantera trafikolyckor – skaffades ett motordrivet klippverktyg av typ ”Holmatro”. Tidigare sköttes losstagningar med olika handvertyg.

En större satsning inleddes 1994 på brandskydd i hemmen – ibland det var också tillsammans med polisen som talade om skydd mot inbrott. Lappar lämnades i hyreshus med tid och plats för besök – där var också kort på oss som skulle komma. Många hade dukat med kaffe och småkakor så det var trevliga samtal. Brandvarnare var det mycket frågor om. Kåren var också runt och knackade dörr i olika områden. Dessa insatser var också populära hos personalen – som kände sig nyttiga - ibland tyckte man att det var dags för besök i ett par områden.

Lennart är också känd som tändare av kolmilan på Gammelvala i Brunskog. Där har han varit med sedan starten för 60 år sedan. I hembygdsparken finns en Brissmanmotorspruta från 1905. Den har renoverats och fungerar. Man har också en större, äldre motorspruta från Gruvön.

Intervjun gjord i november 2023 av Björn Albinsson, Värmlands Brandhistoriska Klubb