

Roms första brandkår var privat.....

Rom var under antiken en tätbebyggd miljonstad som ofta drabbades av bränder. På 100-talet före Kristus var Roms hyreshus – jättestora, upp till nio våningar höga byggnader. De var, konstruerade av trästolpar med väggar av torkad lera. Bränder uppstod ofta och de spreds snabbt. Brandväsendet var dåligt utvecklat men det fanns vattenposter.

Marcus Licinius Crassus (död 53 f.Kr) var en uppåtsträvande politiker och kompanjon med Julius Caesar, satte upp en privat brandkår, bemannad med tränade slavar. Vid större eldsvådor infann han sig med sin brandkår, som placerades på något kvarters avstånd från branden försedda med hinkar, hackor och stegar.

Crassus började sedan förhandla med husägaren om priset för släckning. Alternativt erbjöd han sig att köpa fastigheten billigt innan släckning. Först därefter började man att släcka.

Crassus blev den mest förmögne medborgare i Rom. Begreppet ”**krass**” härleds från honom och hans lukrativa brandkårsverksamhet. Crassus hjälpte Caesar att ordna upp sina trassliga affärer och underlättade deras politiska karriärer. (*Fritt efter Hans Lindquist i Dalarnas tidning 1/8 2007*).

Crassus var en av Caesars polare i det gamla Rom och han bygger upp husen och säljer dem med vinst. Gnaeus Pompeius Magnus är den skickligaste – och mäktigaste – militära ledaren i hela riket. De här tre männen går ihop i hemlighet för att samarbeta. Den främste politikern, den främste generalen och Roms rikaste man. Samarbetet kallas för det första triumviratet. Crassus betydelse för historien är att det var hans förmögenhet som hjälpte Caesar under hans politiska karriär och efter hand gjorde honom till allsmäktig kejsare över den kända världen.

Noterat i april 2002 vid en internationell brandskyddskonferens

Det var studiebesök vid Roms första brandstation från kejsare Augustus tid (år 6 e kr). Platsen hittades vid utgrävningar 1865-66 i Trastevere – åtta meter under dagens gatunivå. Vårdarna berättade att det var slavar som var brandmän och de blev fria män efter några års tjänstgöring. Där fanns klotter på väggarna – de ville ha bättre betalt och mindre arbetstid.

Sammanställt av Björn Albinson juni 2023 för Värmlands Brandhistoriska Klubb