

# Bränder och förebyggande brandskydd i Värmland från medeltid till nutid

Listan innehåller nästan 2400 daterade notiser om bränder, lagar och annat som påverkat utvecklingen



Dessa korta notiser ger en översikt över olika epokers bränder och hur de kunde förebyggas. De huvudsakliga källorna är krönikor, tidningsnotiser, stads-, socken- och industribeskrivningar. Viktiga lagar, regler och förändringar, gällande hela landet ingår också. Klubben har källhänvisningar. Bilden visar en Ludwigsbergs ångspruta från 1899.

### *Lästips*

*En del notiser har fördjupande artiklar på hemsidan vilket markeras med \*. Ca 100 brand- och bygglagar o.dyl samt lokala regler finns också på hemsidan och **markeras med fetstil**.*

Sammanställt av Björn Albinson [albinson@lillmossen.se](mailto:albinson@lillmossen.se)

**Värmlands Brandhistoriska Klubb**

[www.brandhistoriska.org](http://www.brandhistoriska.org)

Februari 2023

## Medeltiden (ca 1200-1520)

Värmland utgjorde under medeltiden till övervägande delen en utmark till Sveariket, föga uppodlat och med några tiotusental innevånare. Befolkningen bodde på landet i ensamgårdar och mindre bybildningar. Landskapens självständighet var stor och markerades av att de hade skilda lagar och de flesta hade regler kring brand. Värmlandslagen har ej återfunnits men var troligen en efterbildning av den västgötska. Behovet av en enhetlig lag för Sverige hade ökat. När Magnus Eriksson var kung 1319-1364 tillkom omkring 1350 den allmänna landslagen och stadslagen. De mesta av innehållet fanns i de äldre lagarna och mycket hade tyska förebilder. En form av län fanns vanligen som ett förvaltningsdistrikt som innehades av en fogde som redovisade till kungen. Jönköpings fogdedöme omtalas 1357.

Redan i början av 1400-talet bröts järnmalm i Persberg och Nordmark. Under senmedeltid inleddes järnhanteringen i östra Värmland och spreds under 1600-talet till hela landskapet.

Under Albrekt av Mecklenburg (kung 1364-1389) kulminerade det tyska inflytandet och tyska slottsherrar var hårda mot bönderna vilket skapade oro. Under tiden för Kalmarunionen ville Erik av Pommern (kung 1396-1439) minska det tyska inflytandet men kampen mot den tyska Hansan väckte opposition i Bergslagen där man var beroende av den tyska handeln. En ekonomisk blockad mot Sverige innebar att järn och koppar inte kunde säljas. Engelbrekt Engelbrektsson (1390-1436) ledde då ett uppror i Bergslagen.

Bränder		Åtgärder mot bränder mm	
1200-tal, troligen	Det medeltida slottet Saxholmen Ölmeviken brinner. Enligt sägnen tände frun på huset och flydde med sin älskare när Saxe var i mässan i Varnums kyrka. <i>Se Kuri-osa.</i>	1200-talet	Landslagar och stadslagar med bestämmelser om brand och brandbekämpning.
		1280 ca	Bjärköarätten, första svenska stadslagen
1225 jan	Den norske kungen Håkon Håkonsson ledde en straffexpedition, varvid han brände gårdar utmed Glafsfordens stränder.	1350 ca	<b>Magnus Erikssons allmänna landslag och stadslag (1357)</b> med byggningsabalk. Här stadgas om brandstod på landsbygd, den ska utgå häradsvis.
1434	Edsholms slott vid Grums brändes ner. Här bodde kungens fogde under medeltiden, illa tåld av hårt ansatta bönder. Vid Engelbrekts uppror och befrielsekrig 1434 intogs och förstördes borgen av värmländska bönder.	1407	Efter en stadsbrand i Stockholm förbjöds träbyggnader inom stads-holmarna. Förbudet hade ingen verkan och upprepades på 1500-talet av bla Gustav Vasa
1438	Värmlänningar slog ihjäl en fogde. Upproret slogs ner och två av resningens ledare brändes på bål. Fryksdalen och Älvdalen skövldes mer eller mindre för att folk därifrån var med i upproret.	1442	<b>Kung Kristoffers landslag (1440)</b> infördes och brandstoden höjdes. Det var en översyn av 1350 års lagar.
		1501	Inga trähus fick byggas inom Stockholms murar. Men uthus och bodar inne på gårdarna var ändå av trä.

Uppdaterad 2023-02-09.

### Vasatiden (1521-1611) och Stormaktstiden (1611-1718)

Hyttor och bruk anlades i Värmland från mitten av 1500-talet. Gustav Vasa (kung 1523-1560) ville ha egen försörjning av försvarsmaterial för att hävda nationellt oberoende. Han uppförde egna hammarbruk, kronobruk, för att förädla järnet i Sverige. Tidigare hade tackjärn sålts till Tyskland och återköpts i förädlad form. Hertig Karl av Värmland, senare Karl IX (kung 1604-1611) uppmuntrade bergshanteringen ändå mer. I Storfors köpte han 1588 frälsegården Fors och anlade ett hammarbruk vid Storforsen. Sverige dominerade världshandeln och världsmarknadspriser sattes i Kristinehamn. Landet behövde uppodlas så finska nybyggare uppmuntrades i början av 1600-talet att flytta till Värmland. De bedrev svedjebruk som efter hand blev omfattande. Järnhanteringen behövde mycket skog och virkesbrist hotade bergsbruket och svedjebruket förbjöds i slutet av 1700-talet. Tiden var orolig och under nordiska sjuårskriget 1563-1570 brändes gårdar i västra Värmland. Hertig Karl började stadsbildandet i Värmland.

### Stormaktstiden

Började med Gustav II Adolf (kung 1611-1632) och slutar med Karl XII (kung 1697-1718). Statens maktställning skulle stärkas för att ge rikedom och arbete (merkantilismen). Råvaror borde bearbetas inom landet. Förvaltningen stödde detta genom reglering av det ekonomiska livet. Kronans egendom skulle utnyttjas bättre, bergsbruken förnyas, nya bruk behövdes liksom hamnar, mjöl- och sågkvarnar. Hantverkarna och manufakturerna skulle in till städerna som förbättrades med offentliga byggnader – våghus, kvarnar, bodar, källare. Ur beredskapssynpunkt, upprustning, behövdes bla gevär och segelduk. Louis De Geer (1587-1652) köpman, finansman och vapenhandlare ägde bruk i Värmland och tillverkade vapen och stångjärn. Han inkallade vallonsmeder för att stötta svensk järnhantering. Efter 1630-talet är det skogsbrist i Bergslagen. 1643 rasade gränsfejder med Norge (Danmark) i västra Värmland med eldshärjningar och plundringar. Kriget slutade med freden i Brömsebro (1645). Under 1600-talet åtog sig på många håll borgerskapet att bilda en stadsvakt till förebyggande av mordbrand och eldsvådor. Det var en av få gemensamma ansträngningar i städerna. På den tiden uppstod gärna frågan om staden behövdes när den brunnit. Invånarna kunde portioneras ut på andra städer. Bergsslagsstäderna var särskilt påpassade. Länsstyrelser tillkom genom 1634 års regeringsform. All statlig förvaltning i länen lydde under "Konungens befallningshavande", dvs landshövdingen.

### **Bränder**

### **Åtgärder mot bränder mm**

1503	Sven i Sund i Väse hade "burit mordbrand" på grannens gård och bränt upp en lada och ett fåhus.		
1525	Vitsands medeltida kapell (Torsby) hade länge ansetts ödelagt men vid utgrävningar 1922 fann man att det förstörts av eldsvåda.		
1555	Olaus Magnus skrev "Historia om de nordiska folken". Där beskrivs tidens brandrisker och hur brandsläckning skedde. <i>Se Kuriosa.</i>		Skorstenar började byggas i slutet av medeltiden och under Vasatiden. Kraven att bygga skorstenar kom i början av 1600-talet. Innan hade man bara ett hål i taket.
1560	Måns Dalkarl i Nordmarkshyttan fick böta för att ha orsakat skogsbrand.		

1563	Under Nordiska sjuårskriget brändes över tusen gårdar i västra Värmland. Fred slöts i Stettin 1570 – Älvsborgs första lösen skulle betalas. Brända gårdar fick skattelättnader. Östmark drabbades hårdast bl.a. vid ett slag i Sörmark 1564.*	1560 ca	Kungar försökte öka stenhusbyggandet och stimulerade tegeltillverkning genom att utfärda privilegier i Stockholm. Eldfarlig verksamhet förbjöds innanför stadsmuren och träkåkar på Stadsholmen skulle rivras.
1574	Böter för Måns i Höje (ev Höjden) som bränt upp en kvarn i Visnum.		
1580	Ett antal "tattara" (romer) fick böta tre hästar för att de hade bränt ner en gård i Västersysslet.		
1588	Böter för Store Sven i Båren (Bornshyttan) i Färnebo för att hans som satt eld på en stuga i Torskebäcken.		
1564	Vid ett stort anfall mot Västra Bön (Karlanda, Årjäng) ödelades 24 av socknens 26 hemman	1570	Bestämmelser om inrättande av tegelbruk i Stockholm formulerades av Johan III samtidigt som man befallde att trähus skulle avskaffas.
		1578	En kronotjänare i Stockholm fick order att riva och avföra de hus han haft på Gråmunkeholmen. Det var en följd av att Kungl. Maj:t. inte ville ha trähus, bara stenhus eller korsvirkeshus accepterades
		1582	I Stockholm fanns 658 hus varav 429 var av sten, 83 i korsvirke och 146 av trä.
		1500-tal slut	Började det finnas sotare i Stockholm och andra städer.
1565 nov	Kungen mottog rapporter över fiendens härjningar i Elfdals, Fryksdals, Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader. 665 hemman och torp samt prästgårdarna var brända. Prästgårdarna i Gillberga, Holmedal, Blomskog, Arvika, Sunne, Köla och Fryksdalen brändes. En fjärdedel av bebyggelsen i västra Värmland brändes	1581	I ett kungligt brev försöker man avskaffa halmtak i Helsingborg. Det lyckades inte. Efter 1658 när staden blivit svensk fortsatte kampen för att få tegel på taken.
1568	Elva gårdar (bla Byn, Edane, Finnebäck, Lerhol, Näs, Strand, Takene, Vikene) brändes av en fiendlig strövkår som härjade i socknen på väg till Fryksdalen	1584, mar 5	Karlstad får stadsprivilegier och, hade då 150 invånare. Tingvalla nämndes som socken redan 1290
1571	Hemmanet Kållerud i Kila socken bränt av våda. (Säffle)	1586	Karlskoga församling grundades
1578	Hemmanet Rud i Säffle bränt av våda.	1608	Landslagen från 1442 reviderades och kom sedan att gälla till 1734

1610	Hemman som brunnit av våld i Kila socken; Skattehemman 1/2 Bunäs Kronohemman 1/2 Bunäs Skattetorp Bänterud	1611	Filipstad blir stad, Grundades av Karl IX
1616 sept 14	Brand i Karlstad och staden totalförstördes. Kungsgården, rådhuset, prästens gård och kyrkan brann. Staden fick 2-3 års frist från alla utlagor utom Älvsborgs lösen. I staden fanns ca 200 invånare.	1618	I Stadslagens byggningsbalk fanns förbud för tavernare (vårds- husvärdar) att bränna ljus, sedan "vård var ringd". Dvs den klockringning morgon och kväll som var signal att man inte fick lov att göra upp eld.
1623 jun	Vid Rita (på Humsjömarkerna i Brunskog) blev alla hus uppbrända av två karlar. Vid rättegång om mordbrand dömdes de att bygga upp tre		
1627	Stångjärnshammaren vid Borgvik (Grums) brann. Den återuppbyggdes.		
1630	Prästgården i Stavnäs, Gillberga, brann ner.	1619	"Stadga om städernas administration" där städerna fick tillstånd att skapa egna lokala reglementen däribland brandordningar. Där fanns också föreskrifter om eldstäder, skorstenar och sotning och kontroll. Stadgan fick dåligt genomslag delvis pga stadsborgarnas allmänna motvillighet mot långgående nyheter
1630-talet	I slutet av 1630-talet eldhärjades den sista träkyrkan i Sunne.		
1633	Vådeld på Nötön (Visnum) då mangård och fägård brann. Ägaren bad att höga överheten skulle befria honom från några års utlagor		
1634, okt 26	Vådeld i Backetorp, brandstod beviljades enligt domboken för Fryksdals Härad. Ett 70-tal bränder nämns i häradets olika socknar	1625	Efter en omfattande brand i Stockholm genomfördes en radikal stadsreglering
1634	Började en stor brand på Räntheberget i Älgå, Arvika, med dunder och brak. Ett hål finns där berget är rött. (Sägen?)		
1637	Peter Flygge i Kristinehamn hade fått tillstånd att bygga ett stångjärnsbruk vid Brattforsen i Varnum. Hammarsmedjan brann ner när den var nyuppförd. En ny brann också ner. Oklart om det var våldeld eller sabotage.		
1635	Brand hos kyrkoherden i Älvdalen. Stora skador genom våldeld då två sädeslador med hela årsväxten förstördes.		
1638	En brand ödelade smedjan i Borgvik (Grums)		

1642	Ett par personer i Frykerud hade stulit mat och bränt ner en visthusbod för en fattig änka. Brotten skulle leda till dödsstraff men varken änkan eller andra ville detta utan vädjade ödmjukt till hovrätten om nåd för förövarna.	1632	Första kända brandförordningen i Karlstad (sådan fanns troligen innan). Varje gård ska ha järnyxa, stegar och hakar. En vattentunna i varje port.
1643 juni	Vid Dyö (Ölme härad) brann mangård och ladugård med allt innandöme. De boende tilläts taga brandstod från bägge socknarna, Varnum och Ölmehärad		
1643	Rasande gränsfejder (Hannibalsfejden 1643-1645) mot Norge som slutar med freden i Brömsebro år 1645. Eldshärjningar och plundringar i västra Värmland. Prästgården i Holmedal brann	1634	Ny regeringsform då bland annat länsstyrelser bildades. Värmland och Närke blir ett län.
1643	I Mögsjöhyttan brann Hans Hermanssons och Håkan Svensson hytta ner.	1639	Grundas stångjärnshammare i Björkborn
1643 jul 10	Den första kyrkan i Nyeds socken brann ner. Ny kyrka började byggas omedelbart. Branden orsakades av åska	1639	Göteborg får landets första brandordning som grundas på 1619 års stadsstadga. Krav på sotning införs.
1643 jul 10	"Gyllenius i Tofta" hälsade på i Skräckvik (Ölme) och skrev i dagbok "Mot kvällen kom ett mäktigt tjock och svart moln. Åskan gick hårt, brände kyrkor och gårdar samt slog ihjäl boskap". Sommaren var het.		
1644	Jöns Larsson i Östmark hade lidit svår skada genom brand. Han tilläts söka brandstod i hela häradet.	1639	För att prioritera skogsbrukets behov av trävirke förbjöds svedjebränning i Bergslagen
1645	Brand i Älvbron, Varnum då två stugor mm brann med bodar och stall, mat samt säng- och gångkläder samt killingar. Den drabbade begärde häradsbevis för sin skada.	1642	Kristinehamn blev stad
1645 juni	Vid midsommar brann hyttan vid Örlingshyttan ned helt och hållet	1642	Drottning Kristina befallde att man i Stockholm bara fick bygga stenhus på de tomter som brann samma år.
1646	Oförmodad och häftig eld uppkom genom ugnen och skadade väggen och taket i Lund i Frykerud. Praktiskt taget all egendom gick förlorad. Bonden anhöll om lindring i sina skatteutlagor.	1644	Ända sedan Kristinehamns grundande ordnade magistraten med brandskydd och eldvakt. Den förste kände var Anders Werme.

1646	Hammaren i Borsrud i Nyeds socken drabbades av vådeld. Krav på ersättning tillbakavisades ty branden hade enligt vittnen uppkommit genom gnistor från den egna skorstenen som i det torra vädret hade fallit på taken.	1646	Grundas en stängjärnshammare i Bofors
1646	Halva Sundby i Väse (Karlstad) brann. Mangård och ladugård förstörda av "rätt" vådeld. Häradsrätten beviljade henne hjälp (brandstod)		
1648	Vid pingst brann Långbans norra hammare med två härdar.		
1648	Vådeld uppkom i Humbletorp, Kil, klädesbod, stall, hólada och fähus med kläder boskap mm förlorades.		
1650 ca	Alstrums järnbruk (ägt av Henric Kolthoff) brann, uppsattes igen 1663		
1650, febr 7	Tvenne lador med säd, hö och halm förstört. Tvärvägg, tak och några små får och gethus nedrevs och sönderkastas. I Hälgebij i Sundhs socken	1649	I Karlstad ska "en kexa" (brandhake) finnas som brandredskap.
1651	Flyggeska gården (Kungsgården eller Bro gård) vid hamnen i Kristinehamn brann.	1649	I Karlstad tillkom ett fjärde kvarter. Tillsynsman tillsattes för att bli undersöka eldstäder.
1651	Brand i Wadiestorp, Fryksände socken. Gnistor föll på taket och avbrände alla hus samt spannmål, kläder och husgeråd.		
1651	Olof Lorre vid Hättsjöhyttan (Kroppa) dömdes för att huggit fall och låtit elden sprida sig och förstörde värdefull skog.		
1651	På gården Dyrön i Visnum Kil förstördes loge och lada av brand.		
1651, febr 7	Prästgården Åmberg (Brobyprästens gård i Gösta Berlings saga) brann ner		
1651 jan 7	Helgeby (Häljeby) gård (Hedeby i Gösta Berlings saga) brann. Häftig vådeld och prästen förlorade all sin otröskade säd		
1652, sept 8	Nordvästra Karlstad brann. 20-talet tomter mellan torget och älven berördes. Därefter underlättas tomt och gatureglering. (Stadslagen säger att alla allmänna gator ska vara 8 alnar breda)	1652	Rådhus med torn uppfördes i Kristinehamn och där satt eldvakten
1652	Räflinge i Kil lades i aska av en häftig vådeld. Gabriel Oxenstierna förlorade sin frälsegård.		
1653	Brand i gården Där Sky (Skogsberg Sunne). Hus och bohag förstördes. En gammal kvinna omkom då hon inte "kunde freda sig för elden.		

1654 våren	Ett bruk i Frykerud, ägt av Hendrich Kolthoff, brann. En häftig och hastig vådeld spräckte bröstet på masugnen. En hyttdräng dog och hela anläggningen förstördes.		
1654, juni 8	Elden kom lös på Hökebrohammar (Hökebro) Frykerud. Gnistor hade hamnat på taket, legat och pyrt och antänt hammaren som brann ner till grunden. Det hela inträffade nattetid då alla sov. Hammarsmedjan och hela brukets redskapsbestånd förstördes.	1656	Kristinehamns första förordning om brandmateriel "Var och en skall alltid låta en tunna, full med vatten, stå för sin port, såsom ock låter vid makt vara goda stegar och brandhakar".
1657, jan	Vådeld drabbade Sandviken i Frykerud. En pojke tröskade på logen när eld antände ett halmstrå och spreds snabbt. Logen och ladan med all säd brann upp.		
1658 juni 6	Övre hammaren vid Bjurbäcks hytta brann.		
1659	En flicka som vaktade ett spädbarn i Brunskog (Humsjön eller Salungen) gick från barnet för att äta bär i skogen men somnade. Elden i riskojan kom lös och barnen förolyckades. Den minderåriga flickan fick ett mildt straff.		
1660 april	Vid en svår storm började det brinna på Faxstad (Arnön) Gården och alla uthus brann.		
1661	Hättsjöhyttan återuppbyggdes 1661 efter nedblåsning 1640. Redan under andra blåsningen drabbades hyttan av vådeld och blev sedan aldrig återuppförd. Dess läge var otillfredsställande.	1661	Stockholm fick sin första brandordning
1662	Kyrkan i Sillerud eldhärjades i samband med svedjande på ett rovland då det kom en orkan som förde elden till kyrkan. Alla kyrkböcker förstördes.	1663, apr	Vattenhinkar anbefalldes i Karlstad
1661	Skogsbrand i Väse häradsallmänning startade efter att en flicka från hemmanet Öckna (Ökna i Skattkärr) satt eld på ett getingbo i en stubbe med hjälp av en svamp. Hon använde troligen en fröskesticka. Stubben med getingar och svamp föll omkull. Fadern blev dömd att böta.		
1662	Ena hammaren vid Älvsbacka brann		



1664	Två bergsmän vid Finnshyttan (Filipstad) miste all löseegendom genom våld	1663, maj	Ordningsstadga för Kristinehamn. Alla ska ha en vattentunna och stege on 12 alnar lång vid 3 riksdalers böter. Den som slår omkull vattentunnan skall böta 6 Rd. Den som inte lagligt bygger som skorsten ska böta 12 Rd. Om skada sker böte man efter lag.
1665, febr	Natten efter kyndelmäss avbrändes ett fähus med all boskap. Ur dombok från Fryksdalen.	1665 okt	Kungl. Maj:t om "Eder och sabatsbrott". Förbud att släcka eldsvåda genom Trolldom och förbindelse med Satan.
1665 apr 26	Kroppkärrs herrgård i Karlstad brann upp helt. Endast fägården blev kvar.		
1666 febr 21	Alla hus, säd och utsäde med boskap brann för finnen Hindrich Pålsso i Fryksdalen. Han fick del av brandstoden	1667	Man vill i Karlstad rådstuga av sten uppmura för eldsvådas skydd.
1666 apr 22	Nedbrann hela mangården vid Bjurbäcken med nattstugor och ladugård för brukspatron Michael Hansson.	1666	Efter branden i Varberg 1666 fick staden en regelbunden stadsplan
1666 apr	Stora manbyggningen på Säby säteri brann ner.		
1666	Brann hammaren i Glumserud (Väse). Då byggdes en hytta i stället		
1666 maj 14	Svår brand på Skräckvik (Ölme). På natten rådde svår storm då en piga av illvilja och elakhet gjorde en brasa i ett vedskjul. Nästan hela gården brann. Lösöre och småboskap förstördes. I sinom tid blev den elaka pigan halshuggen och bränd på bål.		
1667 juni 15	Brand i Vrångebol (Karlanda, Årjäng) gård brann i häftig eldsvåda.		
1668	Påskdagen brann Östra Bön (Karlanda, Årjäng) och kommunister Hellenius tio hus brann ner. Uthus och bostadshuset brann delvis men blev obrukbara. Stark blås rådde.	1670, dec 24	Magistraten i Kristinehamn förbjuder seden att ha halm på golven till jul. *
1669	Tre gårdar brann i Karlstad	1672	Bröderna van der Heyden i Amsterdam konstruerar en brandpump och slangar av läder och segeltyg. Konstruktionen sprids snabbt till andra länder.
1669 maj 17	Brand i den stora gården Öckna i Fågelvik (Karlstad – Skattkärr). Det var storm. 40 hus brann inkl. den stora sätesbyggnaden med 12 rum. Ägaren Lars Joensson beviljades häradsattest – dvs fick uppbära brandstod från hela Väse härad.		

1670	Tretton hus "inaskades" för Oluff Nilsson i Åsteby i Fryksände socken.		
1675 apr	Ågarna i Humsjön (Brunskog) drabbades av eldsvåda och nästa alla hus lades i aska. Elden började i rökstugan när det var stor storm. Boskap, gångkläder och spannmål räddades.		
1676-1677	Under krig med Norge (Gyldenlövsfejden 1675-1679) brändes och plundrades många byar i Fryksdalen.	1673	Stadgas i Kristinehamn att man inte får ha sin skorsten invid grannens vägg eller hus med mindre han bygger den 3 alnar över grannens tak. *
1678	Östra Hults kvarn i Ölme brann ner. Kvarndammen förstördes också genom "en stor flod".		
1680	Yngshyttans nedre hammare brann upp och återuppbyggdes inte.		
1681	Enligt domböcker förstördes Rådatorp (Molkom, Karlstad) av brand. Ett flertal boningshus och en mängd andra byggnader brann ned. En kvinna avled senare av skador hon fått vid branden.		
1681	Om sommaren uppbrändes den övre hammaren vid Yngshyttan.	1681, juli 18	Kungl. Maj:t Husesynsordning, bestämmelser om att eldfarliga hus (bastu, brygghus, torkhus) ska byggas utanför gården.
1682	Brand i Brunskogs prästgård		
1682	Hyttan i Glumserud (Väse) brann åter och byggdes upp igen.	1682	Ena hammaren låg så nära intill att eldfara ansågs hota den utvändigt träklädda masugnen i Stjern
1683	Jon Bryngelsson i Viken hade åter råkat ut för eldsvåda och tilläts söka brandstod i socknen. Fryksdalen	1685	I Karlstad ska en lämplig vattenspruta köpas. Borgerskapet skulle bidra (bidraga). Den hämtades i Stockholm. Ett större vattenkar inköptes och placerades vid rådhuset.
1685, aug 30	Svedjebränning som i den starka vinden flög åt byn Buberg (Torsby) som nedbrann	1686	Kyrkolagen förbjöd byggande av hus intill kyrka så att den inte ska utsättas för eldsvåda. Där byggnader redan uppförts skall de rivs och flyttas för kyrkans säkerhet.
1685	En länsman i Ämtervik anmälde sin hustru för att genom vidskepelse hade fått en dyngstack att brinna så att grannarna i byn måste komma dit och släcka	1686	I Kristinehamn bestämdes att brandvakten skulle bära en bardisan – långt stångvapen avsett för stöt – och en påk.
1686	Om sommaren nedbrann Långbans hyttas masugn.	1686	Landshövdingen besökte ett rådstugemöte i Kristinehamn och anbefalldes stänga åtgärder mot bristfälliga husmurar mm

		1687, aug 19	Kunglig cirkulärskrivelse med befallning till landshövdingarna att se till att allmogen sammanträdde och överlade om hur brandstoden bäst och bekvämligast kunde utgöras. En förening borde upprättas av häradsborna. Vid brand skall häradshövdingen utse synemän som besiktigar skadan. Häradsrätten dömer hur stor brandstod som ska uttas av varje hemman.
1687	Övre hammaren i Norums bruk, Nyed, hade brunnit	1687, sept 17	I Filipstad bildades "Närkes och Värmlands brandstodsörening". Värmland kom att framstå som mönsterlänet i Sverige i fråga om häradsbrandstod
1687, apr 30	Hemmanet Långerud, Torsby, brann. Vallfolket var ovarsamt med eld. 15 byggnader varar tre stugor brann	1690	Förordning om "skogseldars förekommande och släckande". Detta blev ett vapen för att hindra svedjebruket och det var krav på tillsyn. Många domar rörde olagligt eller otillsynat svedjefall" och utkommen skogseld
1687	Lars Simonsson vid Ragvaldstjärn (Fryksdalen) hade varit utsatt för eldsvåda och fick tillstånd att söka brandstod i hela häradet.	1691	Under arbete med 1734 års lag diskuterades behov av personer som sköter skorstenar.
1690	Skogseldar över hela Värmland. Fördärvade svedjefall, åker och ängar. Slutade tack vare regn den 18 juli		
1692	Jon Johansson i Uddholm, Fryksdalen, har varit utsatt för eldsvåda.		
1692	Första gången en åskskada nämns i tingshandlingar (Fryksände)	1694	Förslag till ny allmän lag – byggnadsordning blev klar men ej utförd.
1693	Skogsbrand i Gåsborn i trakten mellan Igelhöjden och Småsjömarken. Upphovsmannen blev aldrig upptäckt	1694	Sockenstämman i Molkom beslöt att ge höga överheten vid handen att bruket kan åstadkomma eldsvåda.
1694, maj 9	Stadsbrand i Filipstad som berörde 85 gårdar. Branden började under gudstjänsttid på ett ställe där man olovandes brände öl. Ingen fick brygga hemma och brygghus skulle ligga utanför staden. Stadsrättigheter förlorades ty man var rädd att skogen inte skulle räcka till bergsbruket om staden skulle uppbyggas. Ett manufakturverk, provinsens bästa, förstördes. *	1694	Sprutan som inköptes till Karlstad 1685 anses "ofärdig".

1694, okt 3	Nattvaktens eldrop och klämtningar i rådhusklockan i Kristinehamn väckte stadsborna. Flera gårdar brann. Kyrkan hotades och däri förvarade avsevärda mängder krut.	1698 dec	Brev från Kungl. Hovrätten om straff för de som stjal vid våld.
1696	Vådeld i Mossängen, Ransäter. Flicka 6 mån som låg i vaggan kunde inte räddas när elden kom lös från spisen. Alla vuxna var ute på gården och arbetade		
1698	Per Jonsson i Åsteby, Fryksdalen, hade genom eldsvåda mist en skvaltkvarn	1699	Kalhyttan låg mitt inne i bebyggelsen i Filipstad. Den var flyttad dit från sin ursprungliga plats.
1698	Mycket skog brann för jordägare i Byn och Fjällskogen (Mangskog, Arvika). En man erkände att det var en olyckshändelse		
1699	Utsläppt eld i Ransäter i egen skog, endast ljung avsvedd		
1699	Skogsbrand vid Älvsjön, Gåsborn, där Samuel i Lekaråsen av oakt-samhet släppt elden lös. Han fick plikta 20 daler silvermynt samt betala halva skadan.	1702	Väktarrop nämndes första gången i Karlstad
1699, juli 9	Sunne kyrka antändes i samband med åska. Båda klockorna smälte ner. Predikstol och altartavla räddades. Många lik som låg i kyrkan förbrändes och en sägen säger att en dyrbar ring som satt på general Jonas Gyllenspetz' finger stals. Denna sägen har Selma Lagerlöf utnyttjat för boken Löwensköldska ringen <i>Se kurios</i> a	1702 våren	Upplästes från predikstolen förordningen om skogsbränder – så skedde vid de flesta vårtingen i Fryksdalen härad
1700	Erik Eriksson i Tväråna, Fryksdalen, hade vid eldsvåda förlorat sin kvarn.		
1701	Skogsvaktaren i Väse anklagade åbor (Snårsta i Alster) för skogsel. De friades eftersom de följt kungliga stadgan om "svedjefalls avbrännande". Vädret hade ändrat sig och skadan var inte stor.		
1701	Torkhus med säd brann i Killingerud		

1702, juni 29	Nedbrann den på 1640-talet uppförda kyrkan i Nyed. Den antändes av åskan. Kyrkoherden ville att ny kyrka skulle byggas av sten. Men så blev det inte efter att signor Schröder hade talat med biskopen.	1705	Storfors sågkvarn inrättades.
1702	Två finnar döms för skogsbrand i Mången. En av dem ägde varken pengar eller jord och måste löpa gatlopp.	1700-1735	I genomsnitt två eldsvådor per år i Fryksdals härad
1702	Torkhus med inneliggande säd förstört av brand i Kymmen.		
1702	Åborna på Östanbjörke, Säterstad, Skogsberg, Säter och Arnstorp misstänktes för skogseld. De nekade och saken skulle utredas.		
1702	Två gårdar i Norra Borgeby förstördes av brand.		
1703	Tre personer som var dömda för skogseld var så fattiga att de ej kunde betala böterna utan fick sona med kroppsstraff. Detta hände i Fryksdalen.		
1705.	Två stugor brann i Vitteby. Vid tillfället var bara en liten flicka hemma i stugan.		
1705	En stuga med lösöre i Ingeborgjorden förstördes av eld. Ett barn om 1½ års ålder undkom utan skada.		
1705	Fattig man i Askerud förlorade genom eldsvåda både stuga och lada.		
1705, juli 14	Svår brand i Ulvsby drabbade gårdar och hus	1706	Karl XII sände till Sverige en sachsisk skråmästare för att organisera sotningsväsendet. Många tyska skorstensfejare kom därefter till Sverige.
1707	Brann ladugården i Ekebomska gården i Kristinehamn. ¼ av kvarteret mellan Torget och Sjötullen förstördes.		
1707	Stuga i Åsby förstördes av eld liksom en visthusbod i Kymstad.		
1707	En kvarn vid Gårdsjöälven hade brunnit.		
1708	En kvarn vid S Västerrottna hade brunnit		
1708	Två stugor hade brunnit i Oleby liksom en stuga med kåve i FASTERUD och en visthusbod i Strandvik.		
1708	En länsman i Fryksdals härad hade förlorat en ny kölna och en ny badstuga byggd av "gott och köpt timmer"		
1710	Ena hammaren vid Långban brann och fick ej återuppbyggas.		

1710	Brand i Rattsjöberg förstörde nytt fähus med 10 kor, 6 kvigor, 1 tjur och 2 kalvar.  Vid en brand i Bada förlorades 15 hus. I Gunnerud brann två stugor.		
1710 mars	Djur innebrändes för Thomas Mattson i Rattsjöberg.		
1713, jun 17	Nio hus brann för Clemet Finsson på Edet, Fryksände		
1714 mars	Under det starka nordanvädret avbrände vådelden hela torpet Kringsberget på Dalbyskogen den 30:e, och den 31:e om morgonen hela ladugården för Håkan i Emtebjörke och hans granne Olof Larsson.		
1714	Ett större antal skogseldar hade uppstått efter svedjefall. Skogvaktaren åtalade personer på många berörda gårdar.		
1714	Bränder förstörde lador och fähus i Gräsmarken och en stuga i Röbjörkeby.		
1714	Prästbostaden i Ed (Lilla Häggvik) brann.		
1714	En stuga brann i N. Ström (Silbodol) . Skadan värderades till 12 riksdaler och han beviljades 20 skilling specie från varje hemman i socknen. Så ersattes brandskada före man fick försäkring.		
1714, aug 11	Kyrkan i Östra Fågelvik drabbades av åska och våldsamt brand i de tjärade väggarna. Kyrkböckerna brann upp. Allt som räddades var en psalmbok och en bibel.		
1715, sept 20	Nämndeman Bondessons gård i Sörmarks by brann		
1715	Brand i Östmark förstörde mangård och uthus till värde av 298 d smt. Vid brand på Svensby säter förstördes stugor och uthus. En soldat förlorade stuga och uthus vid brand i Hägerud.	1716	Borgmästaren i Karlstad lät omedelbart vidtaga åtgärder för att förhindra nya eldsvådor. Alla skorstenar och eldstäder skulle kontrolleras "i alla dess vinklar och vrår".
1716	Fjärdingsmannen i Anneby förlorade stuga med kök och kammare. I Skogsberg förstördes nio hus av brand. Två stora stugor, en kåve och ett källarhus förstördes av brand		
1716	36 gårdar lades i aska i Karlstad. Därefter blev det mer brandsyn, undervisning och brandskyddsregler.		
1717	Vid brand i N Västerrottna omkom ett barn. En ny stuga förstördes.	1717, maj 18	Karlstads första sprutmönstring

### Frihetstiden o Gustavianska tiden (1718-1809)

Sverige återhämtade sig efter krigen. Fred i Nystad 1721 mellan Sverige och Ryssland. Kungamakten var försvagad under frihetstiden. Det var motstånd mot centralmaktens påbud. Under Gustav III (kung 1771-1792) var livsmedelsproduktion otillräcklig och det var missväxt. Han blev enväldig 1772 och införde förbud mot husbehovsbränning 1776 för att bli säkra livsmedel och minska superiet. Kronobrännerier infördes 1755. Brännerierna utgjorde en brandrisk. Första gången sådant förbud kom var 1718 men undantag fanns. Förbudet blev definitivt år 1855.

Medeltidens lagar som anpassats successivt genom tolkningar ersattes med 1734 års allmänna lag, med byggningsbalk tar upp våld i by, om eldstäder, skorstenar, försummelse, ljus och tobaksrökning och allmänna lag samt regler om brandförsvar i bygd och skog. Existerande brandstodsöreningar fick laglig sanktion.

<b>Bränder</b>		<b>Åtgärder mot bränder mm</b>	
1718 maj 16	En rökstuga och en mjölkammare brann i Norra Lekvattnet.	1718, jun 21	Brandordning i Karlstad med den första brandkåren och första brandreglementet. Hus fick rivast för att hindra eldens framfart. Förbudet att bränna och brygga nattetid skulle övervakas av brandvakterna.
1718 juli	En rökstuga och kok brann för finnen Erik Eriksson på Östmarks ägor.	1720	Diskussioner om ny stadsplan i Karlstad med färre byggnader, fler stenhus, mm. Man begärde att regeringen skulle utarbeta ny stadsplan som gav bättre skydd mot brandfara. *
1718, nov	Husen i byn Väsby (Jösse härad) brändes av norrmän som förföljde retirerande svensk trupp efter Karl XII:s död. Bland ruinerna räddas bla kungens gulddukater som han lämnat som ersättning för mat och husrum.		
1719, aug 6	Från Klockargården Såghult i Kila. (Säffle) "af den olyckeliga wådeld, som timade uti kläckare gård, blef ock kyrkokladden upbränd, då kläckaren hade tagit honom hem at upskrifva hwad som deruti inskrifwas borde..."	1720	Kristinehamn stad inköpte en större brandspruta som bemannades av 20 man ur borgerskapet. De förbjöds vid vite att under brandsläckning avvika från sprutan.  Man köpte även för allmänt bruk avsedda brandhakar
1719, okt 1	Nedbrann nästan hela Karlstad, domkyrkan, rådhuset, gymnasiet och 170 gårdar. Staden befrias från den militära inkvarteringen och man fick 8 frihetsår från de statliga utskulderna. Romsta gårds kvarn brann. Den nya brandorganisationen trädde i funktion för första gången.	1720, mar	Vretmo (obebyggt område mellan tomter) i Karlstad ska breddas. Plats ska finnas för en vattenså. Alla ska skaffa sig handspruta samt tunnor och ämbar
		1720, apr 28	Regeringen uppmanade landshövdingen att se till att Karlstad med sten och icke trähus uppbyggs.

1719 juni 9	Åter en brand i Östmark, samma ställe som 1717, där 17 byggnader förstördes. Nämndeman Bondesons gård i Östmarks by brann ner igen.		
1721, aug 30	15 hus nedbrann hos Anders Andersson i Bryggegården i Sunds socken	1721	Ny förordning i Karlstad. Sotare anställs. Inget hö och halm får ligga nära skorsten, brandmästare ska gå brandsyn, bristfälliga tak lagas. Det blir förbud att gå med bart ljus.
1723	Vid brand i Ed, Hammarö förstördes två stugor och flera uthus		
1724	Masugnen vid Storbroyttan (Filipstad) brann med återuppfördes snabbt		
1726, juni	Huvudbyggnaden på Vidö gård brann ner. En kronobåtsman skyndade till och räddade under stor dramatik husets fru, två treåriga barn, en piga samt en del lösöre. *	1723, apr	Brandvakt införs i Kristinehamn och de ska sitta i rådhusornet. Brandlur skaffas
1727 mars	Jon Jonsson i Högberg, Fryksdalen, har mist en stuga med kammarer samt fått källaren förstörd.	1724	Peter den stores skärgårdsflotta visade hur sårbara städerna var. Därför skrev landshövdingarna till städerna för att förmå dem att stärka brandskyddet.
1727	Vid en brand i S Borgeby, Fryksdalen, brann två stugor.	1725, nov 13	Instruktion för nattvakten i Karlstad och om vattensprutans hantering. Två brandsegel köps.
		1725	Länsmannen i Fryksdalen klagade över att en del av allmogen är trög med att avlämna brandstodspengar. De som uteblir vid uppbordestämmorna kommer att stämmas till tinget.
		1726	De rika i Karlstad ska skaffa sig träsprutor ( <i>vattenkar med pump</i> och de mindre burgna enkla vattensprutor ( <i>tog vatten ur hinkar</i> ).
1727 dec	En stuga och en bod brann i Ulvsby, Fryksdalen,	1726	Förbud att låna eld mellan gårdar i Karlstad
1728	Nils Persson i S Ås, Fryksdalen, har genom eldsvåda förlorat stuga och visthusbod.	1727	Johan Eriksson i Arnsjön (Fryksdalen) åläggs på grannens begäran att flytta sin stuga eftersom det är farligt vid eldsvåda att husen står tätt ihop.
		1729	Den från Stockholm inköpta sprutan bemannades med sprutmästare och 20 man ur Kristinehamns lägre borgerskap
1730 sept 28	En stor byggnad på skattehemmanet Dufenäs (Sunnemo) nedbrunnen. Ersättning av brandstodsmedel ska utgå.	1730	Ny domkyrka invigs i Karlstad. Den ligger av brandsäkerhetsskäl på Lagberget.  Kunglig förordning om krutupplag och krutförsäljning



1730	Eftersom Anders Olofsson i Gettjärn, Fryksdalen, genom oaktsamhet orsakat branden i Olof Svenssons smedja i Årås fick han ersätta den skadade bälgen.	1732	Ca 1000 soldater och befäl inkvarterades i Karlstad pga övning. Alla blev bland annat tillsagda att "väl vakta elden" så att inte ringaste klagomål uppkommer.
1731	I Åsen, Fryksdalen, brann ett stall och två bodar. Hjälp ska komma från brandstodsmedel.		
1731 nov	Brand i Åshagen, Fryksdalen, förstörde fler hus. Ersättningen (300 d smt) sänks eftersom flera hus redan uppförts.		
1732 mars	Brand förstörde två stugor i Strandtorp, Fryksdalen,		
1732	Jöns Jönsson i Fölsvik, Fryksdalen, förlorade genom brand ett fähus och en ladubyggnad.		
1732 dec 23	Per Jonsson i Aplungstorp, Fryksdalen, förlorade en klädbod och två skjul.	1734	Då upphörde lagarna från 1350. Lagen hette " <b>Den allmänna lagen</b> " med byggningsbalk. Om våld i by, om eldstäder, skorstenar, försummelse, ljus och tobaksrökning och allmänna lag samt regler om brandförsvar i bygd och skog. Existerande brandstodsföreningar fick laglig sanktion och krav ställdes på brandstodsföreningar i alla härad.
1732	I Röberg, Fryksdalen, brann en ny stuga ner.	1734	Allt svedjande i Bergslagen förbjöds i 1734 års skogsordning. Detta berodde på att bergslagshanteringen hade kommit igång och behövde veden.
1732	I Ivarsbjörke, Fryksdalen, förstördes två nya stugor av brand.	1734	Utfästes ett pris i Sverige på 20.000 daler för det bästa medlet att hämma eldsvådor.
1733	Ett bryggghus och två kamrar lagda i aska på Östervik, Fryksdalen,	1734	I Karlstad fanns 47 enkla och 9 dubbla sprutor.
1734	Skogsbrand uppkom då två personer tänt på ett hygge i Östmark men ej förmått hejda branden. Båda fick böta.	1735	Till ledning för värdering av de hus som skadas lämnas exempel från landshövdingen i en skrivelse 1735 7/6. Detta skulle gälla när häradsborna i Fryksdalen sig emellan ska erlagga brandstod. Byggnad bestående av stuga, förstuga, kammare och gäststuga 100 d smt; Visthus 30; Loge med tvenne lador 60.
1735	Brand i Skäggeberg, Fryksdalen, förstörde en lada, en ladugård och ett stall	1736	Förbud att röka pipa på Karlstads gator.
1735	Jakob Matson i Långenässkogen, Fryksdalen, förlorade genom eldsvåda en ny stuga med kammare och vedhus.		

1738	Brand i Högen, Fryksdalen, Man vet inte hur elden uppstått och ägare avlade "den vid slika tillfällen vanliga vådaeden"	1738	Kalhyttan som låg inne i Filipstads bebyggelse tvingades av myndigheterna till nedläggning pga. det olämpliga läget.
1739	I Östmark kom elden lös och förstörde flera byggnader hos en bonde. Elden spred sig till tre grannar varvid drygt 25 byggnader förstördes. Vådaed avläggs och det innebär att olyckan inte orsakats av försummelse eller oaktsamhet.		
1739	Överbyns ägare, Fryksdalen, besvärade sig över att en dräng förorsakat en ansenlig skogsbrand på deras ägor genom olovligt svedjande.		
1739	Skogvaktaren instämde Ransby åbor för utsläppt eld som avbränt någon ljung. De frikändes eftersom de inte haft möjlighet att hindra elden genom grävning, ej heller haft tillräckligt med folk.		
1740	Utredning om brandskada på fänriksbostället Angersby, Fryksdalen. Drängen och pigan uppger att branden startade på natten sedan frun använt bakugnen. Elden kunde begränsas av löjtnanten, hans fru och tjänstefolket med det vatten som fanns till hands för hushållet. Huset blev obeboeligt.		
1740	Brand i Mellby, Fryksdalen, förstörde sex byggnader. Ägaren går ed på att elden uppkom av våda och tilldöms brandstod		
1742	Efter att ha huggit milved och bränt ris flammade brand upp efter åtta dagar och skadade Sunne prästgårds skog. Den vållande, som bodde på Södra Borgeby fick böta och ersätta skadan.	1742, febr 20	Kungl. Maj:ts brev till alla landshövdingar angående Landskulturens upphjälpande och förbättrande. Som bilaga följde en <b>mönsterbyordning</b> . Där fanns regler om försiktighet med eld, brandsyn av skorstenar, tak eller hus som är brandfarliga och vattentillgång.
1743 dec 19	Brand i Kristinehamn i samband med tröskning då ett ljus hanterades av en dräng. Halmen flammade upp. Grannar rusade till och lyckades släcka. Drängen rannsades samma dag.		
1744 ca	En av två hammare vid Lanfors, Karlskoga, tillhörande Alkvettern förstördes av eldsvåda		
1744	Nils Bengtsson i Grytwed (Köla, Arvika) får hjälp av socknen med bräder, näver, timmer och murande efter vådeld.		

1744	En stuga i Tosseberg, Sunne, förstörd. Branden orsakades av en sinnessjuk dotter.		
1742, juni	Ransätters dittills största skogsbrand, den gick över Boråshöjden och anställde stor skada	1746	Anmärkning från Bergstinget i Filipstad på dålig ordning vid Stöpsjöhyttan. Mycket ungdom och löst folk håller till vid hyttan på nätterna och med allehanda tidsfördriv som kan orsaka olyckor
1745	Blixten slog ner i tornet på By kyrka.		
1745 juni 14	Brand i By.(Sunne) Två stugor och en källare förstörda.	1746	Stockholms Stads Brandförsäkringskontor grundades. Brandkontoret är Skandinaviens äldsta försäkringsbolag
1747	Nästan hela byn, ca 25 hus, i Elofsrud, Sunne, förstördes av brand.		
1750	Ansökan om brandstod sedan 2 stugor och en bod förstördes av brand i Bäck, Sunne. Med ed styrkes att man inte vet hur elden uppkom.	1750	I Kristinehamn skaffades 30 handsprutor och några brandsegel
1750	Ett barn uppbränt i vådeld i Färnebo socken		
1750-talet	Under Pommerska kriget ödelades Kväggens mangårdsbyggnad av eld. Vid ägarens, major Kristoffer Eldhs hemkomst beordrades 200 knektar till Kväggen Karlskoga, för att bygga ett nytt hus.	1750	Kungligt brev att landshövdingarna ska se till att stadsplaner upprättas.
1752 april 19	Stöpsjö hytta (Filipstad) avbrändes av vådeld. Som villkor för återuppbyggnad krävde Bergskollegium att det skulle uppföras helt och hållet av sten.		
1752, jun 22	På mindre än sju timmar gick Karlstad hel och hållen upp i rök och aska. Det var långvarig torka innan branden. Man hade eldat under natten i en bryggstuga trots förbud. I staden bodde ca 1000 personer.  Landshövdingen skrev rapport. *	1752, juli	Landshövdingen ville ändra stadsplanen i Karlstad för att ge plats mellan husen, bredare gator och fritt utrymme mot vattnet. Stadsplanen utarbetades av Carl Hårleman men blev ej genomförd och staden byggs åter upp i trä. Ett brandvakthus uppfördes där nuvarande residenstorget ligger. Borgmästaren utövade det högsta befälet. Magistraten tillsatte en avlönad brandmästare. Ca 400 brandmanskap uttogs bland borgare, gesäller och drängar.

1758, jan 27	Uti dagningen eller klockan mellan 6 och 7 om morgonen hände den olyckan här i Prästgården (Ekshärad) att elden, igenom tjänstefolkets förvållande och vårdslöshet, kom lös uti fähusbyggningen, så att bägge fähusen och foderhuset, som stod bakom och in till på östra sidan, efter 2 å 3 timmar alldeles nedbrunno; guds nåd och barmhärtighet vare innerligen och evinnerligen prisad, att nordanvädret var halvt lugnt, all boskapen kom undan, och logebyggnaden, som stod mitt emot, blev oskadd och förskonad, annars hade hela gården stått i fara och blivit lagd i aska.	1753	Kungl. Befallningshavande (det samma som länsstyrelsen): 4 alnar skulle lämnas obebyggt mellan varje fastighet i Karlstad. Det var den sk vretmon
1759	Två gossebarn innebrända i Färnebo socken	1757	Landshövdingen försökte att intressera magistraten i Kristinehamn för att bilda en brand- och försäkringskassa enligt förslag för Kungl. Maj:t. *
1760 sept 26	Hötorget i Filipstad brann liksom rådhuset med stadsarkivet. 13 gårdar förstördes. Orsaken var oförsiktig hembränning (lönbränning). Samma sak orsakade branden 1694. Brännvinsbränning var sedan 1638 under statlig kontroll.	1758	Brandordning i Kristinehamn. Alla eldstäder där det eldades dagligen ska sotas varje månad om sommaren och var sjätte vecka på vintern.
1760	Hötorget i Filipstad brann	1759	Höga tornspiror på kyrkor förbjöds pga risken för blixtnedslag
1762	En man omkom vid våld i Färnebo socken	1760	Karlstads stadsmusikants fru bötfälldes för slarv med stearinljus i sitt fähus. <i>Se Kuriosa.</i>
1762	Brandstod beviljades av Köla socken (Arvika) till Årtakans åbor för vilka allt gods brunnit upp.	1761	En sotarmästare anställs i Karlstad. Böter för den som skrek okvädningsord efter honom.
1763-64	Vid Köla sockenstämma (Arvika) utsågs två brandsyningsmän. De påmindes om sina skyldigheter och fick landshövdingens instruktion.	1762	Karlstads första byggnadsordning utfärdas.
1766	En tvåårig flicka innebränd i Färnebo socken	1765	Avtalas att en skorstensfejarmästare i Karlstad ska sota i Kristinehamn. Främst gällde det stora hus som man inte trodde att de egna sotarna inte kunde klara.
1760-tal	Förstördes Alsters gård av eld.	1765 okt	Allvarligt brandtillbud i Kristinehamn som föranledde ny brandordning samma år den 17/10.

1769	Kungsgården i Kristinehamn brann igen	1766	Första förslaget om bildande av det som sedan blev sockenbolag. Det var Sunnerbo härad i Kronobergs län som man önskade att varje pastorat i häradet skulle få samla och inrätta enskilda kassor och därmed bli fria för deltagande i de brandstoders ersättningar som hände utom socknen.
1769	Lillfors hammare i Storfors förstörd av våldeld.	1766	Sotare anställs i Filipstad och får samma lön som nattvaktaren.
1770	Brann Nordenfeldtska huset i Kristinehamn. Det var av trä.	1767 sept	Brandstodsförening antogs i Kila socken. Ingick i Värmländska bolaget 1843
1770, juli 29	Hammaren i Uddeholm drabbades av eldsvåda som lade bruket i aska och därpå följde ett betydande nybyggnadsföretag	1768, sept	Förslag att flytta en förfallen fattigstuga i Bro för vid eldsvåda kunde kyrkan och andra hus hotas.
		1770	Vid ett rådstugemöte i Kristinehamn klagade en brukspatron på de två sotarna som visat tredska då de uppmanats sota i hans hus
1772	Äldre man uppbränd i mila i Färnebo socken	1774	I Kila socken tillsattes uppsyningsmän över eldstäder och dåliga tak.
177?	Masugnen vid Dammhyttan brann ner	1777	På 1770-talet eldhärjades sju städer däribland Filipstad och Kristinehamn. Med anledning härav sände Kungl. Maj:t 1777 ett cirkulärbrev till rikets landshövdingar att bygga husen av sten och att gemensamt bilda en försäkringskassa såsom skett i Stockholm 1746. Kungen vill inte mer bli besvärad av ansökningar om brandstod eller understöd.
1775, maj 7	Stadsbrand i Filipstad varvid hela södra delen av staden ödelades inkl kyrka och dess tillhörigheter. Det var stark nordvästlig storm och torka. 30 av 60 större gårdar brann. Branden fördröjde öppnandet av nya lasarettet som fick tas i bruk som bostäder. Staden ägde bara en brandspruta.	1778, okt 14	Kungl. Maj:t. underrättade riksens ständer om behov av i tid påtänka medel för att lindra följderna av svåra eldsvådor.
1775 maj 17	Ett väldigt åskväder drog på natten fram över Mässvik, Liljedahl, och antände en byggnad med åtta rum. Fyra personer omkom.	1777	Långseruds o Gillberg sockenbor ansökte om att bli befriade från häradets brandstodsförening för att i stället förena sig sockenvis.
1777, maj 25	Stadsbrand i Kristinehamn. Hela staden från norra till södra tullen härjades. 109 gårdar, magasin, järnbodar, rådstuga, järnvåg mm förintades helt.	1778	I Kristinehamn fanns fyra sprutor

		1778, dec 19	Borgarståndet debatterade ett förslag till allmän brandordning för städer som får delta i brand-assuransbolag.
		1779	Brandordning fastställdes i Filipstad och en allmän brandkår uppsattes. Man använde Uppsalas motsvarande från 1759 som förebild
1778	Stjernsfors smedja brann	1779	Värmlands län bildades 1779 då landsdelen styckades av från Örebro län. Den första landshövdingen hette Johan Gustaf Ugglå
1779	Brand i Nor i prästgården varvid kyrkoarkivet förstördes.	1780	Beslutades att skaffa fler brandsprutor till Filipstad
1781	Östra Åmterviks gamla kyrka av trä brann genom åskeld.	1781	Två slangsprutor, en större och en mindre inköptes till Filipstad
		1782, apr 15	Allmänna Brandförsäkringsverket bildades på initiativ av Gustav III. Man tecknar brandförsäkring på fast egendom i städer och på landet. Detta gällde större hus, egendomar, järnbruk, smedjor, sågverk, kyrkor och andra offentliga byggnader.
1781	Forshyttan (Filipstad) skadades av brand	1783, apr	Ålades brandvakten i Karlstad att ropa timslagen i varje gatuhörn. Sedan ropades "Gud bevare vår stad för eld och brand"
1784	Brand i Rottneros (Ekeby i Gösta Berlings saga) mangårdsbyggnad. Den var uppförd i tre våningar.	1784	I Karlstad ställdes krav på brandmur mot angränsande fastighet
1785	Brygghuset och drängstugan vid Kastenbols kaptensboställe, Långserud, brann. Det var svårt att samla in brandstoden.	1785 maj 22	Sockenstämman i Karlskoga ville avskaffa marknaden. Marknadsplatsen är belägen så nära kyrkan att minsta ovarsamhet kan orsaka brand. Man hade flera gånger hittat berusade personer liggande vid kyrkobalken (av trä) med tända tobakspipor. *
		1786	En man i Kristinehamn befalldes att ta bort hö och halm som han lagt på vinden över sitt rum
		1787	Karlstad stad ägde tre sprutor. Stora sprutan, lilla sprutan och domkyrkosprutan. Det åligger husägare att å gårdarna ha kar fyllda med vatten.
		1788	Bergstinget i Filipstad ville se snabba förbättringar av brandskyddet vid alla hyttor.

		1788	Vid Gustav III:s besök i Karlstad arrangerade Hybelejen ett fyrverkeri på Klarälven där han avfytrade det från en förankrad båt. Det sades vara mera dån än lysande. Selma Lagerlöf förevigade Hybelejen som kavaljeren Kevenhüller i Gösta Berlings saga. Denne orsakade Ekebys brand med sin solmaskin.
		1788	Hyttelagen bör gemensamt köpa en bleck- eller kopparspruta samt en blecklyckta Dessutom förbjöds, vid vite, att använda bloss i kolhusen samt på hyttbacken. Alla brukare ska genast göra iordning förfallna tak. Kraven ställdes av Bergstinget
		1788	I Filipstad hade bara 12 fastighetsägare anslutit sig till Allmänna Brandförsäkringsverket. De måste ha brandsprutor som komplement till stadens två större.
1790	Olof Olofsson i Esbjörbyn, Långserud, sökte hjälp efter våld. Trots att vissa på stämman ansåg att han varit vårdslös gavs han ändå viss hjälp.	1789	Sju personer i Karlstad erhöll penningbelopp för "tidig framkörning av vatten"
1791	Nuvarande Älviksholms herrgård (Nysäter Säffle) är uppförd 1792 efter en brand. Det tog 50 man ett år att återuppbygga fastigheten.	1789, okt	Konstbyggmästare Hybelejen (Heublein) i Karlstad ska inkomma med förslag om inrättning av vattenpumpar vid västra bron mot befarade eldsvådor. Han hade också uppvisat en modell till en ny och fördelaktig brandstege.
1790-talet	Uddeholmsbolagets manufakturverk vid Föskefors, kallat Abrahamfors, brann och återuppfördes inte utan lades ned 1809.	1790, dec	Ny brandinstruktion i Karlstad. Brandvakt ska finnas vid varje gård. Brandsegel skaffas.
1794 juli 20	Skogeld i Hektorsskogen (Persberg, Kalhyttan). Varmt och torrt väder.	1791	Gustav den III bevitnar von Akens uppvisning på Gärdet av sitt berömda brandsläckningsmedel. Det var en blandning av alun, vitriol, lera och rödfärg, upplöst i vatten.

1794 juli 20	Denna natt brann Nygruve kvarn (Persberg, Kalhyttan). Inget blev kvar.	1793	I Kristinehamn ville man bygga upp rådhuset i trä. Med hänvisning till kungl. förordning från 1776 skulle offentliga byggnader uppföras av sten avslogs denna begäran. Det blev stenhus
1795	Anläggningarna vid Mölnbacka bruk eldhärjades.	1794, apr 4	Kunglig cirkulärskrivelse att landshövdingar skulle se till att det Akenska medlet skulle finnas i varje stad. Beslutet upprepades 1829.  I Karlstad provas von Akens kemiska släckmedel. Små trähus uppförs för proven. Försöken var så övertygande att varje husägare skulle ha ett lämpligt kvantum.
1796 mars 19	Mellanrudsberg (Ölme) nedbränt och en 39 årig man omkom.	1794	Anna Maria Lenngren skriver "Törstsläckning" och rimmar på von Aken som var berömd för sitt släckmedel. I dikten frågar vad som är störst – konsten att släcka en brand eller släcka sin törst
1796	Kyrkvaktaren i Grums på torpet Magdeburg under Hammarsten förlorade stuga vid en brand. Fick brandstod	1794	Kung Vetenskapsakademien skrev i ett betänkande att "viktigare än alla medel, är att sörja för vattentillgången och för goda brandredskap".
1796	Stuga och förstuga brann i Vålberga, Fryksdalen. Ägaren begärde brandstod men häradsborna bestred sådan hjälp. Avgörande uppsköts till kommande ting.	1795, maj	Vid sockenstämma inom Nor nämndes för första gången en brandstodsförening.
1796 maj 8	Mangårdshus i Fryksdalen brann. Orsakades av att gnistor från skorstenen tänt taket. Brandstod beviljades	1795	Allmänna brandförsäkringsverket klar med ett projekt om <b>lämpligt innehåll i städernas brand- och byggnadsordningar</b>
1797 mars	Hällesbyn, Långserud, sökte brandstod på sockenstämman. Två sätesstugor och 4 mindre ut-hus brann.	1796	Hybelejen hade enligt Karlstads protokoll uppvisat en modell till en ny och fördelaktig brandstege. Den skulle medföra mycken nytta och bekvämlighet vid släckning av vådeld. Han fick i uppdrag att göra en sådan.
1797 nov	Brandskada på ladugårdar i Högen, Långserud, reglerades.	1797	Von Aken gav ut en avhandling om släckmedel och släckningsmetoder.
1797	Gästgivare Kampf, Lillnor, tilldöms brandstod för å hans gård uppbända ladugårdsbyggnad med inbärgad gröda.	1797 nov 19	Prästen i Långserud förmanade sockenborna att ingen hädanefter skulle begära ersättning om man vet sig själv vara vållande till brand.



1799 juli 27	Värmskogs kyrka (Arvika) brann. Orsaken var gnistor från en hyggesbränning som antände tornet. *	1799 maj 5	Åt Växjös olyckliga innevånare beviljades en kollekt i Väse församling, 14 rdr insamlades genast av ståndspersoner och avsändes. Stadsbranden skedde 30.3.1799.
1799	Kolhuset vid Silverhyttan, Karlskoga, som tillhörde Alkvettern, brann och ersattes direkt med ett nytt	1799 okt	Sockenstämman (Sunne) ville befria byfogdarna från skyldigheten att utöva tillsyn över svedjande. Man menar att han har lika stor del i detta som alla andra bybor. Tillsyn borde ske av myndigheter.
1800, jul 10	Vid bränning av svedjemark intill Järnskögsbron, vid Slärteg, tog den eld och förstördes. Den vållande fick tills en ny var klar ordna med en färja eller flotte.	1800	I Kristinehamn anställdes en sotarmästare från Örebro.
1801, juni 3	Kyrkan i Norra Råda förstördes av brand efter ett åskväder.	1801	Det första svenska försäkringsbolaget som försäkrade lös egendom bildades i Växjö.
1801, juni 3	Blixten slog ner i Östmarks kyrkas tornspira. Elden släcktes av sig själv vilket ansågs vara Guds försyn		
1802 aug 25	Åskan dödade en man från Brodstorp, Sunne. Han låg i sin säng. Hustru och ett litet barn skadades lätt.		
		1802 febr	När nytt tingshus skulle byggas i Långelanda (Nordmarks härad) ville en del inte behålla det gamla som låg intill. Man ansåg det var risk för brandspridning.
1802	Brand i Bjurbäckens kvarn. Stora delar av bruket förstördes	1802	Älgå Nedre bruk är det första bruket som försäkrades i Allmänna Brandförsäkringsverket. Senare har man 104 värmländska bruk försäkrade.
1804, nov 7	Stadsbrand i Kristinehamn. Halva staden brann. Nattvakten upptäckte branden. Nu ödelades 53 gårdar och 434 personer blev hemlösa. Kyrkan var starkt hotad och där förvarades tillfälligt 2 skeppund krut (ca 340 kg och 904 blykulor). Kyrkoherden ordnade med folk som bar ammunitionen utom räckhåll för elden.	1803	Hybelejen i Karlstad fick låna lilla sprutan 8-14 dagar för några försök.

1804	Munkfors herrgård brann	1803	Brandförsäkringskontoret i Göteborg inställde betalningarna efter bränderna 1802
1805, nov 27	Stor eldsvåda i Karlstad. Ett kvarter vid Södra Torggatan brann. En gammal man blev innebränd. Man kunde med outtröttligt flit vid sprutorna begränsa branden.	1804	Bildades Grums häradsförening för brandstod med nytt värderings-system och blev förebild i länet genom ett projekt 1806 "brandstodsföreningar häradsvis"
1806 maj 21	Brand i Fjäll, Järnskog, varvid 16 hus för fyra olika ägare brann.	1805	Landshövdingen ville veta om Kristinehamn fastställt något brandreglemente. Staden svarade att det fanns men var inte fastställt. Branden 1804 påskyndade arbetet.
1806	Averstad gård, Värmlandsnäs, Arvika, hade brunnit.	1805	Bregårdens byalag i Karlskoga tillsatte byfogde som bla skulle hålla uppsikt på "varsamt umgänge med elden" Den för byn gemensamma slangvindan förvarades hos byfogden. En uppgift var att tillse att den ständigt var i brukbart skick
1806, jun 21	Nästan hela Sörmarks by (Torsby) brann ner. Där fanns 13 boställen med 146 större och mindre hus. Ca 100 personer blev husvilla. Det var stark torka och hård blåst. *	1806, aug 31	I Östmarks stämmoprotokoll vill man få bort tak täckta med farg (näver som hålls på plats av klivna stockar)., De skulle bytas till klingsten (skiffer – påminner om klingor). Finnarna var emot detta. Men om man behöll sådana tak utgick inte brandstod efter brand
		1806	Tecknades brandförsäkring för Sundsbergs gård (Björne i Gösta Berlings saga).
1806 juletid	Brandstod beviljas sedan en stuga i Rämjäng (Järnskog) brunnit genom våldeld.	1806, aug 19	Kungligt cirkulär till landshövdingarna att göra en påstötning att brand- och byggnadsordningar skulle tillställas Kungl. Maj:t. Allmänna brandförsäkringsverket granskade dem enligt 1795 års projekt.
1806	Torpet Fjällane, Sillerud (Årjäng) brann. En psalmbok räddades. I torpet bodde då Peter Fjellstedt som blev ledande inom svensk mission.	1807	Nytt brandreglemente färdigt för Kristinehamn – tidigare bestämmelser upprepades
1807	Borgviks bruk brann men återuppfördes genast	1807	Föreslogs att vretmoar i Karlstad ökades från 4 till 16 alnars bredd beroende på om det är trä- eller stenhus eller om det fanns brandmur.
		1807	I Näs härad, Värmlandsnäs, bildades en brandförsäkringsförening.

		1808 april	Försäkrades Erikssonska gården vid Nordmarksberg, Färnebo (Filipstad) i Brandförsäkrings-verket för byggnader å landet.
		1808	Allmänna brandförsäkringsfonden uppdelas på en stadsfond (städernas fastigheter) och en lantfond.(för byggnader på landet)

*Uppdaterad 2023-02-09*

### 1800-talet (efter 1809) – industrialiseringen

Vid 1800-talets början skedde en stor befolkningsökning. 1840 bodde 9 av 10 personer på landet. Laga skifte infördes 1827 och byar splittrades och riskerna för brandspridning från gård till gård i de äldre byarna minskades. Mellan åren 1859-1914 ökade industriarbetarnas andel av befolkningen från 9 till 30 % och folkmängden mer än fördubblades till drygt 5 miljon personer. Från 1850-talet och framåt gjordes stora statliga investeringar i infrastruktur som järnvägar mm. Samtidigt ökade industrins tillväxt. Nils Eriksson från Långban fick 1855 i uppdrag att planera de statliga järnvägarna som byggdes ut under senare hälften av 1800-talet. Nils broder John konstruerade världens första ångspruta i London 1829. 1855 avskaffas husbehovsbränningen för gott. Telefonsystem byggs upp. Ökat kommunalt självstyre i och med 1862 års kommunallagar.

Brukskulturen blomstrade i Värmland. Storhetstid för Värmlands författare, Selma Lagerlöf skrev Gösta Berlings saga 1891 om brukslivet. Bruksdöd i Värmland när nya metoder inom järnhanteringen (Bessemer 1850, Martin 1860) minskade beroendet av skogens träkol och gav stordriftfördelar. Från 1868 koncentrerades järnframställningen till sju stora bruk i östra Värmland. Därefter levde skogsnäringen upp och svarade för en stor del av rikets produktion. När ångsågarna kom och beroendet av vattenkraft minskades sjönk produktionen i Värmland. Landets första träsliperi, för tillverkning av mekanisk pappersmassa, anlades i Bäckhammar 1871 och på 1880-talet var Värmland landets främsta producent av sådan massa.

<b>Bränder</b>		<b>Åtgärder mot bränder mm</b>	
1809, okt 25	Storfors Herrgård brann ner. Troligen pga. oförsiktighet med ljus på vinden. Den byggs upp igen och 1866 byts taket ut till skiffer	1807	Föreslogs att vretmoar i Karlstad ökas från 4 till 16 alnars bredd beroende på om det är trä- eller stenhus eller om det fanns brandmur.
1810	Uddeholms hammare brann.		
1810 nov 20	Brand i brygghus i Kristinehamn som uppstod vid häckling av lin. Många frivilliga deltog i släckningen och vattentillgången var riklig. För att hindra spridning revs ett hus på angränsande tomt. För uppbyggnad av detta insamlades pengar och medel togs ur stadskassan		
1811	På hösten brann det hos Svartengrens på Sollom (Holmedal). Elden uppstod när en man som skulle hämta brännvin ur apparaten föll och tappade den brinnande trestickan i en näverhög. Vid sockenstämman före jul bad Svartengren om hjälp med återuppbyggnaden.	1809	Nitade brandslangar började användas. Hittills hade de varit sydda
1811 okt 16	Horrsjöhyttan (Filipstad) brann	1809	Sockenstämman i Karlskoga förbjuder svedjebränning pga risken för skogsbrand
1811 april 5	En soldat och hemmanbruksägare från Näved, Järnskog, får brandstod sedan hans stuga brunnit.	1810	För att säkra vattentillgång året runt i Kristinehamn skulle minst två brandvakar hållas öppna i älvarna.

1812, mars 20	Kvarnhusen vid Storfors brann	1812, mars	Kvarnhusen vid Storfors hade brunnit förliden höst. Därför beslöts att teckna brandförsäkring på den nya kvarnen samt byggnader vid Lillfors, Hätteälven samt Nykroppa masugn.
1812	Smedja, mjölkvarn och andra byggnader förstördes vid brand i Ölsboda. Där brann också 1815	1812	Länsman Ljunggren i Silbodal ville att den som använde töre för belysning i huset inte skulle få ersättning vid brand och att de som använde töre skulle lagföras. Förslaget avvisades,
1812, sep 30	Stor brand i Kristinehamn. Östra delen av staden, nio gårdar brann ner.	1812	Spruthus uppfördes på rådhus-tomten i Kristinehamn
1815	Kvarnen i Sälboda, Gunnarskog, brann. En man omkom, han kom ut ur kvarnkammaren men fann ej utgången ur kvarnen.	1813, nov	Ny brandordning i Karlstad. En brandkassa inrättades dit varje tomtägare betalade. Borgarna vill ha kvar 4 alnars vretmo.
1815 aug 3	Kyrkan i Västra Ämtervik brann. Pastor Gyllander hade bevittnat denna brand och när han verkade i Gåsborn oroades han av att kyrkan låg mellan två eldfarliga inrättningar – hyttan och stugorna.	1814, febr	Bregårdens slangspruta i Karlskoga körs till en kopparslagare i Kristinehamn för lagning
1817	Mangårdsbyggnaden vid Stråbergsmyletorp i Karlskoga brann ner.		
1817	Prästgården vid Noretorp med all kyrkböcker försvann vid branden några år tidigare	1814	I Karlstad beslutades om att uppsätta gatlyktor i varje gatukors.  Ny brandordning för Karlstad
1818?	En tidig herrgårdsbyggnad i Ransberg, en envånings timmerbyggnad, brann ner.	1814 febr 13	Sockenstämman i Järnskog vill fortsätta med den sockenvis upprättade brandstodsöreningen och blir överens om att skadestånd hädanefter bara ska lämnas till hus som behövs för egen-domen. Inga karaktärsbyggnader eller överflödshus som tillkommer i framtiden ska vara med i beräkningarna.
1820 ca	På en ö i Boviggen, Östmark, bodde en familj (Tre personer) som försörjde sig på att stjäla av ortsbefolkningen. Några personer från bygden åkte båt till ön och brände dem inne. Öns stora stenar kallas Rövarstenarna. En annan liknande historia berättas från slutet av 1600-talet	1814, okt 3	En brandmästare anställdes i Karlstad
1820, mars 4	I Filipstad uppstod vålded hos en sadelmakare vars fastighet gränsade mot kvarnen. Taket antändes jämte en del inredning. Efter denna brand försågs kvarnen med skiffertak.	1816, maj 12	Sockenstämman i Långserud diskuterar om kyrkan ska brandförsäkras

		1818	Enligt Kungl. Förordning 15.6 1818 kan hela socknar slippa brandstodstvånget genom att bilda egna brandstodsföreningar. Även den som hade försäkring i Allmänna brandförsäkringsverket slapp detta tvång
1820, sep 19	Vådeld utbröt i Arvika, i färgare Sundins hus. Upprop om hjälp till de svårast hemsökta.	1820 ca	Byfogden i Karlskoga ålades att genast hämta vattensprutan från snickare Axling och lämna den till "annan man som den skyndsamt lagar och iståndsätter" Bykassan skulle betala.
		1820-talet	Började man i Karlstad (troligen på andra ställen också) skaffa brandsprutor av metall,
1820-talet	Första alarmering till eldsvåda i Karlstad var två kanonskott. Härtill användes pjäser från ett batteri salutkanoner som Carl XIV Johan skänkt till staden på 1820-talet. De finns i brandkårens ägo	1820, dec	Regementsskrivare Daniel Lagerlöf ansökte om försäkring på kronoskattehemmanet Mårbacka. Denna allframtidförsäkring i Allmänna Brandförsäkringsverket gäller än men nu med vissa avgifter
1821	Lillfors hammarsmedja i Storfors brann	1821	Med anledning av alla bränder i Storfors inrättades ett omfattande brandförsvar – Storfors första. Det berodde troligen på branden 1821
1822 maj	På pingstnatten mördades ett torparpar i Gustav Adolf (Hagfors). Torpet sattes i brand för att dölja mordet och stöld av värdesaker från hemmet. En pojke undkom genom att gömma sig under soffan och kunde vittna. "Ullfallsmorden" fick stor uppmärksamhet. Mördarna greps och halshöggs inför flera tusen åskådare	1821	I Karlstad fanns föreskrifter om vakthållning nattetid
1822	Fyra tomter härjas av brand i Karlstad	1821	Fanns i Kristinehamn sex sprutor på hjul. Några med vändrör andra med slangar.
1822, sept	Brännbara ämnen hade inlagts i en bälg vid Storfors södra smedja. En 17-årig yngling flydde på en stulen häst, infångades, förhördes, erkände och dömdes till 20 dygns vatten och bröd. Därefter blev han bortkörd från bruket.	1822	Storfors Bruk beslutar köpa in två stora brandsprutor med slangar och annan brandredskap till Storfors, Lillfors, Nykroppa och Hätelfven
1823	Ett större träkolsupplag vid Brunnsberg brann. Smedsmästaren hade trots förbud skickat in smederna i magasinet med bloss i stället för talgljuslampor. Han fick böta och därefter fick den som blev sedd med bloss böta till fattigkassan.	1822	Ny brandmästare i Karlstad. Träsprutor ersattes med sprutor av metall

1823	I Norra Nolby socken, By, hade en fru Wennberg blivit utblottad genom brand. Socken beslöt om spannmålssammanskott. Hon fick ev två stockar per hemman till egen stuga.	1822	Ett 40-tal år användes i Kristinehamn von Akens eldsläckningsmedel. Av vatten med däri upplösta ämnen och då den sprutas på en brandhärd bildade en hinna över det brinnande föremålet vilket hindrade syretillförsel. Reservoar grävdes på Södra Torget för vätskans förvaring. Efter ett par årtionden avstod man från ämnet
1824	Brukspatron Waern som ägde största delen av Gåsborns hyttelag, Filipstad, stämde bergsmannen Olsson i Hökhöjden för att på ersättning för skogsbrand som härjat flera hundra tunnland. Flera stämningar skedde för samma brand som tycks ha berört Långbansände och Långbanshytte skogar.	1822	Bråk om sockenstuga vid Kroppa kyrka. Greve Löwenhielm ville bygga nytt eftersom den gamla ur brandskyddssynpunkt låg för nära kyrkan
1824 okt 15	Manufaktursmedjan vid Stjernsfors bruk brann. Det mesta förstördes framgår av försäkringsbesiktningen. Återuppbyggnad inleddes direkt		
1824	Första sågverket vid Dejefors brann. Byggdes upp omedelbart.		
1824	Bruket vid Mölnbacka härjades av eld	1824, sept 21	<b>Kungl. cirkulärbrev som angav att alla städers brand- och byggnadsordningar</b> ska granskas av länsstyrelser. "Grunder" för dessa byggnadsordningar hade utvecklats av Allmänna brandförsäkringsfonden och blev underlag för granskning.
1824	En skogsbrand startade vid kolning i Näbbol, Stavnäs (Arvika). Kolarna hade supit sig berusade och märkte inte att brand startade i den torra marken. Folk från byarna runt omkring och brandväret i Gillberga arbetade med släckningen, 1200 hektar brann. Området heter nu Näbbolsbränna.		
1825 juli 28	Böter för Olof Spikh i Karlskoga för att ha vållat skogsbrand. Bränning av buskar och trädrötter på en odling skulle bevakas väl men på aftonen spred sig elden över de diken som omgav odlingen. Stark torka och hård vind gynnade eldens spridning.		
1826	Gården Bergs huvudbyggnad i Väse brann ner genom vådeld och blev inte återuppbyggd.	1826	Slangar av hampa, utan söm, började tillverkas i Sverige vid Kristinehamns repslageri. Fanns sedan 1720 i Leipzig.

1826	Bonde i Järnskog nekades brandstod för brunnen havre och hö i en ängslada. Dels för att sådant inte ersattes och dels för att elden berodde på oförsiktighet och eget vållande.		
1826 okt	Natten till den 4 oktober 1826 uppstod vådeld på Löveds säteri i Grava (Karlstad). Byggnaden var nyuppförd och förstördes helt. Där fanns åtta personer och sex av dem omkom. Man trodde att branden uppstått genom att en gnista fallit ner i halmen i drängens sång.		
1826	Större skogsbrand vid Gränsjösätternarna, Sättermossen (Arvika). Uppstod efter riseldning. Spreds 8-9 km norrut till Växvik. Brann i veckor.		
1826 aug	Skada av skogsbrand i Esbjörbyn gav ersättning i form av havretunnor från sockenmagasinet.	1827	<p>I Kristinehamn förbjöds skjutning med raketer inom Staketgatorna.</p> <p>Efter branden 1777 förbjöds brädfodring av hus – förbudet upprepades i 1827 års byggnadsordning. Där förbjöds också halm- och spåntak</p> <p><b>Ny brandordning i Kristinehamn</b>, två hästar anskaffades. Brandvakt skulle utgöras av två lejda karlar.</p> <p>Annonser om brandsprutor tillverkade av Victor Sjöberg</p>
1827, febr 18	Brand i lektor Fryxells gård i Karlstad. Detta var Karlstads första offentliga friluftsanläggning med orangeri och salong. Hela kvarteret med 11 fastigheter brann. En bred gata, en trädgård och en gedigen manbyggnad hjälpte till att hindra branden i tre väderstreck. I öster insattes den mesta släckningen. 110 personer hemlösa. Städernas allmänna brandstodsbolag betalade ut 20453 rdr banco. Branden startade i ett boktryckeri. Trots brandsegel och sprutor kunde branden inte begränsas till de först tända husen men den spreds inte utanför kvarteret. Alla transportkaror från hela länet försvann. Ännu mer kartunderlag brann upp 1865.	1827, juni 27	<b>Ny brandordning och ny byggnadsordning i Karlstad.</b> Båda givna Stockholms slott 27 juni, 1827. Förbud mot brygd och bak när storm råder vilket tillkännagavs genom flaggning från kyrktornet. Även förbudet att skjuta raketer inom "staketen".*



1827	Edsvalla klädesfabrik brann med alla maskiner, ull, garn, kläden mm. Inom kort vara allt återställt	1828	Ett större spruthus skulle uppföras i Karlstad vid Norra Torggatan. Hästar för framforsling av material skulle hållas av vissa tomtägare.  Karlstad fick ett eget teaterhus. Huset var byggt av trä i en våning och rymde 400 personer.
1828	Tullmjölkvarnen vid Alstrum, Alster, avbrann genom våld. Den återuppbyggdes och brandförsäkrades.	1828	Städernas Allmänna Brandstodsbolag upptar stadsfondens verksamhet vilken likviderades 1827. Reglemente fastställdes av Kongl. Maj:t i 1828.
		1828	Sexmännen (socknens förtroendemän) i Visnum-Kil skulle enligt instruktion bla rapportera oordning och osedlighet vilket också omfattade ovarsamhet med eld.
		1828	Ägare till 48 gårdar i Kristinehamn ingick i Städernas Allmänna Brandstodsbolag
1829, pingst	Manbyggnaden till prästbostället på Noretorp (Sunnemo) brann ner till grunden. En piga hade bränt torrt ris i öppna spisen varvid torvtaket fattade eld.	1828, juli	Vid syn på militiebostället Hammar yrkade generalmajor Carl Cederström att den nya huvudbyggnaden skulle läggas 42 alnar närmare Hammarö kyrka. Kyrkfolk protesterade men eftersom avståndet ändå var 85 alnar bedömdes det vara tillräckligt.
1830	Kvarntorps smedja i Forshaga brann och fick ligga i ödsmål i tre år.	1828, okt 1	Kungl. cirkulärskrivelse om städernas byggnads- och eldsläckningsväsende. Det gällde att delvis reglera städernas bebyggelse och man ville ha ny tomtreglering efter större bränder. Gator skulle vara 20 alnar breda. Dessutom skulle varje stad ha ett erforderligt förråd av det Akenska medlet,
		1828	Ägaren till Spjutbäcks bruk, norr om Kristinehamn, begärde brandförsäkring. Då visade det sig att egendomen inte varit försäkrad tidigare och sålunda saknade brandredskap. Efter värdering beviljade försäkring om brandredskap skaffades.
1830 jan 20	Erik Danielsson i Remjäng (Eda Koppom) miste sin stuga vid våld och beviljas brandskadestånd. 4 riksdaler ska ges av varje helt hemman och proportionellt för de mindre. Dessa medel ska insamlas av de olika byfogdarna och tillställas de brandskadade.	1829	En entreprenör fick uppdrag att hålla brandkåren i Karlstad med hästar

		1829, okt	Bergsman Olof Spikh meddelade till Karlskoga häradsrätt att han försäkrat sina byggnader på Bregården hos Allmänna Brandförsäkringsfonden och därför avsåde sig delaktighet i Karlskoga Härads Brandstodsförening
1830 mars	Åtta hus, foder och lösöre brann i Gunnarsrud, Skillingmark (Eda). Skadan besiktigades och värderades. Ersättning gavs för byggnader och djurfoder bl.a. genom att två hus flyttades dit. Sockenmännen gjorde arbetet Stämman ville skapa en ny brandstodsförening som även ger ersättning för lös egendom.	1829	John Ericsson konstruerade världens första ångspruta i London
1832	Gunnar Nilsson i Lofsbyn (Järnskog) har lidit betydlig förlust inte bara av hus och egendom utan ock av barn och anhöriga.	1829, okt 1	Kungl. Maj:t cirkulärbrev där varje stad ålades att hålla ett visst förråd av von Akens släckmedel. Samma sak skrevs 1794
1832	Blaxmo kvarn, även kallad Visnums tullkvarn, skadades av eld. Den var försäkrad i Allmänna brandförsäkringsverket (nr 11300)	1830, juli 6	Första åtgärder från samhället (Arvika) för att möta eldfara. En spruta skulle inköpas och ett spruthus byggas. En brandvakt utsågs och han skänkte pengar för köp av en större brandspruta
		1830	Vid Kristinefors bruk (Torsby) fanns i stångjärnsmedjan 1 slangspruta, 2 handsprutor, 4 läderämbar, 2 svabbar, 4 brandhakar och 4 brandsprutor. Allt enligt försäkringsbrevet.
1833, aug	Nils Jansson (Nor) hade genom våldeld förlorat inte bara sin stuga utan även alla kläder, matvaror, redskap och husgeråd. Då han inte antecknat sig i brandstodsföreningen fick han ingen brandstod men sockenstämman lovade ändå att sända honom mat och kläder.	1831	Vid Uddeholmsbolaget fanns fem regler om brandskydd. Brandsyn 2 ggr/år, inga bloss vid koldragning eller bärande mellan hus, brandvakt och eldvakt skulle finnas, kontroll av brandredskap skedde flera gånger per år och de provades två gånger, personal skulle vara utbildade för att sköta sprutorna.
1833 dec	Ett spädbarn avled efter brännskador. Barnet låg i ett tråg på spishällen och ett glöd föll ner och brände tyg som var lagt över barnet. Modern var ute en kort stund. Det hände i Silbodal	1830	Löfstaholms Bruk vid Lysvik försäkrades. *
1833	Alstrums hammare, Alster, brann men byggdes upp samma år och brandförsäkrades.		
1834, april	Kjettlisborna fick hjälp till uppbyggnad sedan den flesta av byns ut-hus brunnit.	1831	Karlstad fick ett reglemente då polis och brandkår slogs ihop - ett äldre karlstadssystem.

1834, sept 30	En krutladdning med svavel och lättantändliga föremål stoppades in under länsman Per Erikssons bostad i Råglanda. När skottet brann av, under sängen, lyftes golvet upp mot taket. Länsmannen klarade sig. Mordbranden behandlades vid tinget i Molkom och blev mycket omtalad. Som stubin användes tistelstjälkar som fylldes med krut. *		
1835	Nya verkstaden vid Stjernsfors bruk brann.		
1835	Smedja med bälg, smidesstäm mm förstördes genom vådeld under användning vid byggande av sakristia i Järnskog. Smeden fick ersättning i 20 rdr banco samt stockar för nybyggnad.	1833	Vid Bjurbäckens bruk (Storfors) fanns en större och en mindre slangspruta samt ämbar, skopor, yxor, stegar mm
1836 aug 17	Gunnar Nilsson i Lofsbyn hade åter drabbats och genom vådeld förlorat sju byggnader och inbärgat hö.	1834	Bildas en brandstodsförening i Långserud socken. <b>Stadgar antogs</b>
1836, jan 2	Eldsvåda hos Segol Segolsson i Grävbacka, Järnskog, Ett tvåvåningshus och en ny större bod med två bottnar brann jämte lösöre och spannmål. Värde 1115 Riksdaler.	1834	Efter upprepade soteldar i ett hus i Kristinehamn diskuterades att smala skorstenspipor är för trånga för sotaren att gå igenom. En sotarlärling menade att det fungerar med lina och ruska – ”om sotaren därom ville beflita sig” *
1837, juni 30	Karlstad förskräcktes av larmsignaler när Lilla Våxnäs herrgård brann. Folk och sprutor kom med skyndsamt från staden. Taket hade antänts av gnistor. Byggnaden kunde räddas.	1835	Filipstad återfick stadsrättigheterna som drogs in efter branden 1694.
1837 jul 23	Sågen i Mölnbacka ödelades vid en brand. Det var inte bara branden som skulle släckas – det sägs att folket fick tio kannor brännvin för att släcka törsten.	1835	Brandförebyggande regler för hyttan i Granbergsdal; förbud mot bloss, eldfarliga tak och tillsyn av sprutor.
1837, juli 26	Vid Kvarntorps bruk brann det nybyggda sågverket, tegelbruket, ett tröskverk och sågverksarbetarnas boningshus. Man förmodade att det berodde på gnistor från en kolmila. Det var starkt blåst vid tillfället.	1836	Efter flera bränder i Järnskogs socken kom man överens om gemensamma regler för brandskyddet.
1837	En brunnen stuga i Millesvik, Värmlandsnäs, ersattes med en halv tunna råg.	1837, nov	Tomtägarna i Arvika ålades att i tur och ordning lämna en vaktkarl till brandvakten

1837, okt 10	Brand vid Skarped, Sunne, förstördes ett kolhus och hotade hela bruket. Belöning gavs av "Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet" till flera personer för goda insatser vid branden. Det sågs som uppmuntran till rådhighet och mod vid olyckshändelser. *	1837	Kungl. Maj:t godkände reglemente för en brandstodsörening inom Kils härad. Värmlands äldsta brandstodsbolag.
1838, jan 17	Uppbrand genom vådeld, förorsakad av ovarsamhet vid linhäckling, en kontorsbyggnad vid Gullsby Pappersbruk	1838, sept	Brev från Städernas Allmänna Brandstodsbolag efter stadsbranden i Växjö där eldstäder och kakelugnar varit uppförda emot träväggar, utan brandmur eller nisch. Man befarade att det var lika förhållande i fler städer. Bolaget önskade att varje stad skulle undersöka detta. *  Biskop Tegnér vädjade om stöd till Växjö. *
1838, febr 5	En stor brand var hotande nära i Malméns hus vid Torget i Karlstad. Genom stark eldning började det glöda och ryka bakom kakelugnar. Genom att riva dem kunde man komma åt elden och släcka. Många människor var på plats liksom sprutorna.	1838 okt 21	I Långserud bestämdes att fargtak (näverskikt som hölls på plats av kluvna stockar) och tak av töre eller näver ska täckas med torv
1838	Finshyttan i Filipstad brann		
1840	Sölje (Stavnäs- Arvika) glashytta brann. Vid återuppbyggnaden utökades glasbruket.	1839, jan	Frivillig brandkår bildades i Karlstad. De bar uniform med bredskyggiga hattar och blaggarnblusar. Ett reglemente antogs. Kåren bestod av 80 man. Landshövding af Wingård, biskop Agardh och borgmästare Florman blev hedersledamöter. Kårens övningar utfördes till hornmusik. Man fick teoretisk utbildning. <b>Ordningsregler fanns</b> – se under Värmland. *  Bildades Nordens näst äldsta frivilliga brandkår som ännu existerar, Ystads Frivillige Bergnings-Corps
1840	En kvarn under uppförande vid Brunsbergsverken (Arvika) brann men återupbyggdes.		
1840	Brand i virkestorkhuset vid Stjernsfors bruk	1839	Några personer i Karlstad ansökte hos Kungl. Maj:t att få lägga papp på sina fastigheters tak men borgerskapet avstyrkte för eldfarans skull. I tätbyggde delen av staden hade man torv, tegel eller skiffer.

1840 juli 27	Åsknedslag i Kroppa kyrka antände taket. Prosten och några pojkar ringde från tornet och folk rusade till. Kyrkan räddades		
1840, apr 20	Hemmanet Gryttjom i Brunskog (Arvika) drabbades varvid 40 hus blev lagda i aska. De tillhörde fem bönder. Skadorna för husen värderades till minst 1759 riksdaler. Detta kännbara belopp uttaxerades i socknen vid en extra stämma.	1840	Bildades Wermlands Brandstods förening för lösegendom.
1841 sept 20	Kvarnhuset vid Kila prästgård förstördes av brand. Brandförsäkrades sedan för andra gången i Allmänna brandstodsbolaget i Stockholm.	1841, april	Carlstads Frivilliga Brandkorps hade en större övning på Stora torget och Salttorget med marscherande, hoppning från tak och genom säck samt provning av brandredskapen. Många åskådare såg övningarna som rätt skickligt och raskt genomfördes av de uniformerade i blaggarnsblusar och bredskyggiga hattar
1840-talet	Öjerviks gård (Sunne) brann	1841	Bouppteckning efter Nils Mitander, Alkvetterns gård, Bjurtjärn, upptar ett Spruthus med två slangsprutor med tillbehör och brandredskap.
1842	Sölje glasbruk brann ner men byggdes upp och utvidgades 1843,	1842	Reglemente för Städernas Bolag till försäkring av lösegendom.(SFS 27:1842)
1842, jun 18	Skogseld på Sörmon vid Önnerud, Grava socken. Omkring 800 man från Wermlands regemente kom till hjälp	1842	Ett länstäckande brandstodsbolag bildades på Fastingmarknaden i Kristinehamn. Stadfäst 11 mars 1843. *
		1842 juni	Långseruds församling hade en enskild brandstodsinrättning och ville inte ingå i en allmän för hela länet.
		1842, juli 24	På sockenstämmen i Holmedal fastställs normer för brandstod. Ett villkor var att man hade ordentliga murar och brandstegar.
		1842	Förnyad byggnadsordning för Stockholm stad ( <b>SFS 1842:44</b> )
		1842	10 nya brandsegel skaffades till Kristinehamn
		1843	Förordning om sockenstämmor i riket, inkl brandstodsföreningar ( <b>SFS 1843:27</b> )
1842, nov 8	Kristinehamn hotades vid brand i stark sydvästlig storm men bara några uthus brann. Pyromandåd – se även den 22/11	1842	Hus på stadsjord försäkrades om de låg minst 1000 alnar (600m) från närmaste hus i stad. Förlängdes omkring 1870 till 1500 alnar.

1842, nov 22	Brand i Kristinehamn på Nya Kyrkogatans sydsida. Brand utbröt samtidigt på flera ställen. En pyroman blev fast och dömdes av rådhusrätten att mista livet men hovrätten ändrade domen till livstids straffarbete.	1843, jan	Hammarö sockenstämma blev klar med den indelning i brandrotar som föreskrevs i brandstodsbolagets reglemente. Tio rotar och tjugo brandrotmästare utsågs. De skulle besiktiga varje försäkrat hus till tak och eldstäder.
		1843	Sockenstämman i Västra Åmtervik beslutade att hädanefter skulle man inte ersätta bränder som uppkom genom eldning med töre på logen eller annat begagnande av stickebloss i uthus och på vindar. Redan på 1700-talet omtalas sådan ovarsamhet varvid sockenborna fick stödja de drabbade.
1842, dec	Soteld i Karlstads rådhus. Släckt utan att väcka någon allmän uppmärksamhet. Man påmindes om hur maktpåliggande det är att ha all möjlig omsorg om eld och eldstäder	1843	Försäkringsvillkor om minst en båtshake och en till husets höjd passande stege, så stark att den kan bära minst fyra personer.  <b>Reglemente för Värmlands brandstodsbolag</b>
		1843	Antogs reglemente för Silbodals brandstodsförening. Man valde en värderingsman för hus och lösöre som skulle försäkras
1842, dec	Karlstads invånare väcktes av klämtningar från kyrktornet vid ½ 2 en morgon. En tackjärnslastad och infrusen pråm brann vid norra älvstranden. Den man som vaktade lasten bodde i kajutan och hade somnat från elden. Tornväktaren upptäckte branden. Frivilliga brandcorpsen släckte elden snabbt men mannen fick svåra brandskador.	1844	Patent på säkerhetständsticka av svensken Pasch. Industriell tillverkning startas i Jönköping 1855.
1843, mars 9	Huvudbyggnaden på Rottneros brann ner igen. Även några intilliggande hus brann. 4635 rdr b:o kvitterades ut från Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet.	1845	Reglemente för brandväsendet i Arvika utarbetas
1844	Skogsbrand på en hed i Gräsmark varvid 3000 tunnland eller nästan hela heden avbrändes. Vinden vände och hindrade större skada. All mänsklig åtgärd var omöjlig eftersom elden utbreddes sig med sådan hastighet att man med knapp nöd kunde springa undan.		
1844	Nedbrann genom våldeld nästan alla hus på herregodset Anneborg, Gräsmark		
1844	Älgå bruks manufakturmedja (Arvika) förstördes av eld. Återuppbyggdes året därpå.		

1845, jun 14	Brand i helt kvarter i Arvika	1846	Allmän brandsyn för första gången i Arvika. En frivillig brandkår bildades. Tre å fyra brandsegel skulle anskaffades. En brandspruta givande 60 kannor i minuten skall inköpas.  Brandordning och Byggnadsordning av Kungl. Maj:t 25 aug 1846.
1845	Gustafsfors, Ekshärad, övre smedja brann ner.		
1845 okt 17	Mordbrand vid tröskverk i Stöpsjön. Både byggnad och nybärgad gröda brann.		
1848	Spiksmedjan i Stöpafors brann	1848, dec	Reglemente för "frivilliga brandcorpset i Carlstad". Bestod av 130 man varav 100 för släckning.
1848	En sågkvarn vid Stjernsfors, Hagfors, brann. En rallbana till lastbryggan och en vagn förstördes. Troligen anlagd brand sedan en hembrännare avslöjats och hotat. Ett stall och en kvarn i närheten antändes av flygbränder. *	1848	Brandstodsbolagen anställde brandinspektörer som fördelades i elva distrikt. Uppgiften var att göra tillsyn hos brandkåren. Premiernas storlek för berodde på brandkårens utrustning och effektivitet. Försäkringsbolagen försökte på detta sätt normera städernas släckorganisation.
1848	Skoga brunnsanläggning, vid Stjernsfors, brann. Både brunns- hus och badhus förstördes. Återuppbyggdes och var klar nästa år.	1848	<b>Reglemente för Karlstads Frivilliga Brandcorps</b>
1849	Angöringsfyren Skoghall (Hammarö) brann.		
1850	En mjöl- och sågkvarn brann i Gunnarskog	1848	En brandstodskommitté tillsattes i Ullerud
1850 dec 23	Anlagd brand i Riis säteri (Nor, Karlstad) och stölder. Två gärningsmän dömdes till döden för mordbrand. Domen mildrades.	1850	Smala skorstenspipor blev vanligare i Kristinehamn och det var inte längre nödvändigt för sotaren att tränga sig igen pipan för att sota.
1850	Kolhus vid Motjärnslyttan (Filipstad) brann	1850	Försäkringsbolaget Skandia startar. Nu kunde stora industrier på svensk försäkring.
1851, apr 14	Hemmansägare Nilssons hus i Gustav Adolf nedbrunnet. Han själv, hustrun, pigan och tre barn kunde med största svårighet rädda sig undan elden.	1851	Berlin får Europas första yrkesbrandkår
1851, maj 12	Eld utbröt i färgare Paufwes hus i Arvika	1850-talet	Värmlands brandstodsbolag fick stark konkurrens av nybildade socken och häradsbolag. (Gunnarskogs pastorats brandstodsbolag bildat 1852)

1852	Brann övre delen av Algå kvarn, Arvika. Underrede av grova stockar och två kvarnhjul klarade sig och bara överbyggnaden behövde bytas.	1852	Munkfors bruk tillsatte eldvakter och bötfäller ovarsamhet med eld.
1852	Rackstads husbehovskvarn (Arvika) var försäkrad 1844. Den brann på våren och ersattes av en ny – Segerfors kvarn	1852	Magistraten i Arvika skaffade en större brandspruta för att bereda husägare inträde i Städernas allmänna brandstodsbolag. 1854 fick man rätt att teckna försäkring i bolaget
1852, jan 28	Nedbrann manbyggnaden för bonden Nils Svensson i Mosserud, Frykerud socken	1853	Brandstod inte längre obligatorisk på landsbygden
1852	Spik- och stångjärnsmedjorna vid Letafors Bruk (Torsby) brann. De återuppbyggdes.		
1852 febr	Vid Halgå bruk, Ekshärad, brann hjulhusen eftersom eldvakten eldat för hårt vid avisning.	1852	Disponenten för Uddeholmbolaget klagade på brandskyddet i ett cirkulär och påminde om tidigare skrivna regler som inte tycks åtlidas. *
1852	Manufaktursmedjan vid Löfsta-holms bruk (Lysvik, Sunne) brann ner	1853, okt	I Arvika beslöts att beställa som prov en vattentunna med kärra och sedan utlysa entreprenadauktion på ytterligare fem.
1852	Sågen i Stjernfors brann, Ekshärad. Även ett kolhus och Loviseberg. Hörde till Uddeholmbolaget	1853	I Ölserud, Värmlandsnäs, beslutades att även backstugor ska försäkras.
1853, maj 20	Vid Mölnbacka bruk brann ena smedjebyggnaden för fyra stångjärnshårdar brunnit ner. Intelligande knipp- och spikhammare förstördes. Allt som fanns av trä brann upp	1853, febr	Vid Eda glasbruk hade en frivillig brandkår inrättats och flera av de större bruken torde följa efter.
1854	Herrgårdsanläggningen, ladugården mm vid Fredros Bruk (Gunnarskog- Arvika) brann.	1855	Säkerhetständstickor började spridas över landet.  Den svenska säkerhetständstickan fick medalj på världsutställningen i Paris. Men inte pga brandsäkerhet utan för att den undanröjde hälso- och arbetsmiljöproblemen med fosfor.
1855, mars	Alla ladugårdshus vid Varpnäs (Nor) herrgård, med 62 djur, brann upp. Det blev en stor förlust eftersom brandförsäkringen endast uppgick till 10 000 rdr bko.		
1855	Ett uppfodringsverk vid Tabergs gruvor brann	1855	Statens Järnvägar grundas för utbyggnad av stambanenätet. Nils Ericsson får uppdrag att leda utbyggnaden.



1856, nov	Åskan slog ner i Karlstads Domkyrka. Ingen annan skada än några splittrade takrännor och ett fönster.	1856	Översyn av brandskyddet inför brandsynevärdering av Lundsbergs bruk (Matlångs hammare) Storfors Innan synen borde dåligt trätak på kvarnhuset bytas mot ett av tegel. Brandredskap; en slangspruta, 2 handsprutor av koppar, 2 svabbar, 2 ämbar av läder, 2 brandhakar, flera brandstegar, kar, såar och ämbar.
1856, dec 25	Allvarligt tillbud i Karlstad när en piga hängde en trasig lykta på en spik när hon gav korna morgonfoder. Husfolk och grannar märkte röken och kunde släcka.	1856	Karlskoga härads brandförsäkringsförening fick sitt första reglemente 1856.
1857 jan	Flera byggnader brann vid Adolfsfors bruk. Orsaken sades vara att en piga var på vinden med ljus.	1856, dec	Alla byggnader i Karlstad ska få ny brandvärdering för att de skulle få högre brandförsäkring  De första järnvägarna invigdes. omkring 1862 kom de första reglerna för tågtrafik
		1857	Brandstodstvånget upphävdes. Det gav inte tillräcklig ersättning och var till stor del redan ersatt av brandstodsbolag
1857	En ny stångjärnssmedja vid Ackkärr i Lungsund brann	1857, juli	Kristinehamns båda tornväktare fick lönerna höjda från 50 till 60 riksdaler
1857	Åska orsakade eld i Visnums prostgård	1858 maj	Kungjordes i Karlstad att den vanliga brandsynen ska förrättas i hela staden. Vederbörande rotmästare ombeds vara tillstädes. Varje stadsdel var en rote. En roteman var ansvarig för bla folkbokföring.
1857 maj 4	Mögsjöhyttan, Färnebo socken, brann	1858	Tillverkning, vård och försäljning av krut. <b>SFS 1858:86</b>
1858 maj	Två personer dödades när åskan slog ner i Torsby kyrka under en gudstjänst.		
1858 juni	Ett kraftigt åskväder drog över Värmland. Blixten slog ner i Sölje bruk och fyra personer skadades	1858	Kontrakt för smidesmästare vid Rottneros bruk ålade honom att hålla all slags brandredskap och att elden skulle vårdas inom- och utomhus.
		1850-talet	Åskledare fanns på Färnebo kyrka (Filipstad)
		1858 sept	Kristinehamns kyrka är snart färdig och har försetts med åskledare av koppar.
1858 juli 12	Eld i en gruvkonst vid Tabergs gruvor.	1859, juni	Åskledare uppsatt på domkyrkan i Karlstad. Det gjordes av herr Lignell, kommissarie på den elektriska telegrafstationen.

1858	Stora skador vid brand i Hellekilstorp i Övre Ullerud	1859 dec	Fyrverkare Lindström återgav sol, måne och Wasatrissan i bengalisk eld i sin trädgård vid Sandbäcken i Karlstad
1860 juli	När snälltåget passerade Väse såg man en loge som antänts av åskeld.	1860	Reglemente för Städernas Allmänna Brandstodsbolag (SFS 24:1860)
1859 maj 17	Smedjan i Annefors (Sunne) brann.		
1860, jan	Det nybyggda kvarnhuset i Alster brann ner till grunden. En dräng innebrändes.	1860, jan 4	Magistraten i Karlstad kallade alla röstberättigade invånare till sammanträde för att välja ledamöter i brandstodskommittén uti Städernas bolag för försäkring av lösöre. Stadens husägare skulle välja ledamöter i kommittén för Städernas Allmänna Brandstodsbolag.
1860, febr 10	Skolhuset i Lesjöfors brann ner. Även skolan böcker förstördes. Elden utbröt på kvällen på grund av ett sprucket spiserör. Släckning pågick hela natten i 25 graders kyla.	1861	Fotogen infördes i Sverige. I första hand användes den för att ge ljus. Under krigets slutår 1917-18 tog importen slut och man gick över till karbidlampor
1860, dec 27	På morgonen inträffade en eldsvåda i Lämås, Ölme socken. En större manbyggnad, allt lösöre och spannmål blev lågornas rov.	1862, febr  1862	Kringvandrande personer sålde ballonger av gummi som kunde sväva i luften. En "bättre mans son" hade kommit nära ett levande ljus och gasen exploderade varvid sonen blev illa bränd i ansiktet.  Det Akenska släckmedlet fanns ännu i bla Filipstad, Arvika, Karlstad och Kristinehamn
1861 sept	Brand i tändsticksfabriken i Kristinehamn. Stickorna självantände. Flera personer brännskadades, dock ej allvarligt.	1861	Väktarropen upphörde i Karlstad när man fick ny polisorganisation i början av 1860-talet.
1861 nov	Hemmanet Mossviken, Lundsberg, brann. Orsaken var att hustrun lyst sig med bart bloss när hon hämtade mjöl	1862	Kungörelse om upplag och försändning av eldfarliga oljor. <b>SFS 1862:75</b>  <b>Ny kommunallag</b> som ökade kommunens ansvar och självstyre. Man fick ansvar för bla brandkår. (Förordning om kommunstyrelse i stad SFS 1862:14)  Sveriges första ångspruta anskaffades till Göteborgs brandkår.  Gasverk och gaslyktor klart i Karlstad  Jönköping får landsortens första byggnadsordning
1862 juli 8	Manufaktursmedjan på Fredros i Gunnarskog brann.	1862	Reglemente för trafiken på Statens Järnvägar ( <b>SFS 1862:21</b> )

1862 okt 26	Tändsticksfabriken i Kristinehamn brann ner igen. Den byggdes inte upp		
1863	Brand hos bagare Wendel i Karlstad som släcktes av två drängar som fanns i närheten. Båda fick 5 riksdaler i belöning av fullmäktige.	1863	Stadsfullmäktige i Karlstad gjorde en tillsyn av stadens brandredskap. En uttjänt spruta ersattes med en ny, två nya slangar skaffades och en del sprutor reparerades. Kanske gjordes detta med anledning av en brand hos bagare Wendel ungefär samtidigt.
1863 nov 19	Brann en logbyggnad i Takene, Magnskog (Arvika)		
1864 juli 8	Åskan slog ner i lanthandlaren Chifströms gård, Västra Ämtervik. Bostadshuset brann. Samma dag i Vålberga – där brukets förvaltare kastade ut en penningväska från övre våningen – låset gick upp och mycket pengar försvann		
1864	En gasrostugn brann vid Degerfors Bruk		
1864 okt 5	Manbyggnaden på Gullsbyn brann inkl alla inventarier		
1864	Mangårdsbyggnaden och en flygel vid Risberg (Hagfors) brann.		
1864	Tullkvarnen och sågen vid Rexeds bruk (Arvika) förstördes av brand		
1864 juni	Boningshuset på von Wachenfeldts gård (Herrgårdsgatan) vid prämkkanalen i Karlstad brann ner. Genom oförtrutet släckningsarbete av brandkorpsen och flertalet av stadens invånare kunde man begränsa elden till detta hus som dock blev alldeles förstört.	1864	<b>Strafflagen från 1864</b> – se under lagar där det fanns utdrag om brand och mordbrand.
1865, apr 9	Brand i Forshaga glasbruk. Tak och övervåning skadades. Men ugnar, skorstenar och andra murar klarade sig. Vis av skadan byggdes nya hyttan av tegel	1865	Brunskogs Brandstodsbolag bildas.
1865, apr 25	Brand i ångbränneri i Södra Forsnäs.		
1865, maj 25	Brand i Tabergs gruvor (Rothoffs ort). Arbetare, som uppförde en linskiva hade från sina bloss spillt glödande kol. Luftväxlingen var god och elden fick god fart. Försöket att släcka misslyckades, varför gruvrummets öppningar tilltäpptes. Den 27 kunde man komma åt att släcka.		

1865, juli 2	Den stora stadsbranden i Karlstad började under gudstjänsttid hos en bagare som torkade ved i bakugnen. Brandväsendet var här liksom i alla dåtida svenska städer föga effektivt, fastän man tidvis, i synnerhet efter varje inträffat eldsvådettillbud sökte åstadkomma förbättringar. Branden gick ej att hejda. En del manskap "deserterade" för att rädda sitt eget bohag. Hela staden brann och 5000 personer blev hemlösa. Nöden var mycket stor och ett skyfall dränkte det som räddats. Det sägs att "landshövdingen grät och bad medan biskopen svor och släckte". Biskop Anton Niklas Sundberg var mycket frispråkig person, framför allt med tanke på hans position. Städernas allmänna brandstodsbolag betalade ut ca 1,9 millioner kronor. *	1865 dec 29	Ny stadsplan för Karlstad stadfästes av Kungl. Maj:t
1865, juli	Telegram från grannstäder (Filipstad och Åmål) som försökte locka Karlstadbor att flytta. Det var en åldrig tradition att borgarna i Åmål ville att Karlstad skulle överges efter bränder. Ingen klockklämtning kan ske ty kyrktornet har brunnit. Vid brand ska signal skjutas med salutkanoner. Brandstodsbolaget som åderlåtits på 2 mkr krävde en avsevärd upprustning av Karlstad brandväsen och vägrade teckna försäkring innan det skett.	1866 april	<b>Ny byggnadsordning antogs i Karlstad</b>
1866, apr 15	Brand i ångbränneri vid Kurlanda, Varnum (Kristinehamn). Ersättningen nedsätts med 20 % för att man hade för få handbrandsprutor. Försäkringsvillkoret var att man skulle ha en tvåmans slangspruta eller två enmans slangsprutor. Det fanns bara två handsprutor av koppar och två av trä.	1866, nov 16	<b>Ny brandordning i Karlstad.</b> Allmänna brandkåren bildades. Varje arbetsför man mellan 18 och 55 år blev skyldig att delta i släckningsarbete. Trumslagare skulle slå larm vid brand. Den frivilliga kåren upplöstes och utrustningen skänktes till läroverket.
1866, mars 23	Vid Löfstaholm bruk (Lysvik, Sunne) nedbrann "labbi".	1866	Storfors Herrgård och byggnader intill försågs med skiffertak.
1867	En av kvarnarna i Kvarntorp, Ulle-rud, brann	1866	Alfred Nobel tog patent på Dynamit.
1867 nov 27	Två små flickor brann inne i Nordmarks socken (Filipstad). Deras mor hade lämnat dem ensamma och låst dörren.	1867	Vid hyttan i Sunnemo (Hagfors) fanns en mekanisk verkstad där man 1867 tillverkade en vagn slangspruta till Stjärnfors Bruk som behövde förbättra sitt brandskydd.

1868 maj	Vid Halgå bruk i Ekshärad antändes ett kolhustak av gnistor från härden. Allt brann mer trots snabbt arbete med sprutan. Man försökte rädda kolen med stybbtäckning men gav upp efter tio dagar.	1867 omk	Byggmästare Lars Johansson i Karlstad uppfann ett medel som kunde skydda trähus mot brand. Fasaden beströks med medlet och trähus kunde då godkännas där de annars var förbjudna. *
1868, nov 18	Brand på morgonen vid Ruds gård i Övre Ullerud. Sju personer inbrändes. Den utfattige man som där var inhytt var sedan en längre tid borta för att söka arbete. Branden upptäcktes av modern i sista stund men bara det äldsta, 9 år, barnet kunde rädda sig.	1867 okt 13	En frivillig brandkår bildades i Kristinehamn. Den upplöstes 1872 och lämnade all materiel till den nya allmänna brandcorpsen.
1868, nov 23	Eld i boningshus på Herrhagen i Karlstad. Inga signaler från tornet. Det berodde på oklarhet om de som bodde i Tingvallastaden var tvungna att hjälpa till.	1867 okt	Kronolänsmannen i Ekshärad yrkade att kyrkostallarna skulle flyttas längre bort från kyrkan. Han var rädd att det korta avståndet (100 alnar) till kyrkan kunde hota densamma vid eldsvåda. Ärenden bordlades för undersökning.
1868, jul	Bergskolans hus i Filipstad brann	1867	Försäljningen av säkerhetständstickor tog fart. 1869 gjordes lika många av den ny typen som av äldre fosfortändstickor.
		1868	Förbud mot handel och transport av nitroglycerin. Tillfälliga regler för dynamit. <b>SFS 1868:42</b>
1869, nov	Bryggeriet på Färjestad i Karlstad brann upp en natt.	1868 mars	Ordningsstadga för städer – § 6 ”den som i stad eller i dess område är ovarsam med eld eller ovarsamt förfar med eldfarligt eller exploderande ämne straffas med böter om man inte straffas enligt allmän lag”. <b>SFS 1862:22</b>
		1869 maj	Medlemmar av Carlstads missionsförening tillkännagav att de ej kunde lyda ordern från brandkåren att på Kristi himmelfärdsdag delta i brandsprutornas provning alldenstund det icke är något nödfallsverk och således kan uppskjutas till någon annan dag
1870	En stålugn brann i Bofors järnverk	1869, maj 28	Magistraten i Carlstad tillkännagav att man skulle gå brandsyn i själva staden samt Haga och Klara och de byggnader på Kvarnberget och Herrhagen som var försäkrade i Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Man skulle börja på tomt nr 1, Biskopshuset, och sedan fortsätta i nummerföljd.

1870	Mangårdsbyggnaden Karlshov (Deje) förstördes av brand men bygges upp efter några år	1869	Förordning om tillverkning av nitroglycerin, dynamit mm samt dess vård och försäljning ( <b>SFS 1869:56</b> )  Kungörelse om krut och explosiva ämnens transport å järnväg med lokomotiv ( <b>SFS 1869:64</b> )
1870, maj 29	Det lilla bruket vid Lyred brann och då förstördes bland annat masugnen. Elden började i kolhuset, Masugnen och kupolen brann liksom herrgårdens ekonomibyggnader. Gjuteriet blev ej uppbyggt.	1869 maj	Kroppa brandstodskommitté rapporterar om nytt lokomotiv mellan Yngen och Östersjön. Det är mindre än 20 fot från spåret till manbyggnaden i Herrhult så den betraktades som eldfarlig inrättning.
1870, maj	Brand i Borgviks kvarn. Åter- uppbyggdes 1871 för 23.000 kr.	1869	<b>Utfärdades instruktion för Karlstads Brandkår.</b>
1871	Spiksmedjan vid Löfstaholms bruk (Fryksdalen, Sunne) brann ner till grunden och återuppbyggdes samma år.	1870	1000 fot obebyggt område behövs mellan försäkrat hus och själva staden för att få teckna försäkring.
		1870 ca	Alfred Nobel förslög gasbelysning med förbättrad brandsäkerhet på teatrar
1871 febr 15	Blaxmo kvarn vid Västra Torp, Visnums socken, brann	1870	Ångtröskverk ska ligga 200 fot från annan byggnad för att försäkring ska gälla.
1871	Den gamla stångjärnssmedjan vid Dejefors brann.	1871	Bildades Östra Värmlands brandstodsbolag i Ölme. *
1871	Smedjan i Stjernfors Bruk brann. Delar klarade sig	1871	Bok om Eldsläckningsväsendets ordnande i våra städer och köpingar utges av C A Nyström. (Inspektör vid Städernas Allmänna brandstodsbolag). I boken finns författarens förslag till brandordningar.
1871	Skoghalls ångsåg brann ner till grunden.	1872	Landshövdingen (konungens befallningshavande) stadfäste en instruktion för Karlstad brandkår
1872	Blixtnedslag orsakade bränder på Småris gård och på en annan utgård i Ullerud	1872	Försäkringsvillkor om fotogenlampor.  <b>Brandordning för Statens Järnvägar</b>
1872, jan	Under flera dagar var boende i Kristinehamn förskräckta. Någon hade borrarat hål i flera väggar och där hållt fotogen. Misstänkta personer med ljus och lykta hade varit sedda på logar öster om staden.	1872, febr	Stadsfullmäktige i Kristinehamn antog en brandordning. Den frivilliga brandkåren upplöstes och överlämnade all materiel till det nyinrättade allmänna brandväsendet.
1872, mars 7	Tullmjölkvarnen i Dalby brann. Ersättning reduceras eftersom nattvakten inte var på plats.	1872	Landets första yrkesbrandkår inrättades i Göteborg och blir då också först med brandtelegraf.

1872, dec 27	Glava glasbruk (Arvika) brann. Hytta och lager brann medan övriga byggnader kunde räddas	1873, okt	En inspektör från Tarifföreningen yrkade att Arvika borde anskaffa ytterligare en spruta samt anlägga en cistern. Detta avslogs eftersom man knappt hade folk som kunde sköta den befintliga.*  Tarifföreningen bildades detta år.
1872	Mangårdsbyggnaden på gården Byn, där Gustav Fröding (1860-1911) bodde som barn, brann. Den antändes av åskeld en sommarsöndag. Nämnt i Strövtåg i hembygden (1896)	1873, dec	Minskades antal övningsmöten för brandmanskapet i Karlstad från fyra till två gånger per år.  Samma år kom den första Hälsovårdsstadgan (1874:60)
1873, juli	Blombacka tändsticksfabrik, Nyed, brann ner efter ett par års tillverkning av säkerhetständstickor. Upphettat paraffin fattade eld och när en arbetare kastade en hink vatten på elden flammade den upp och antände taket. Pappersbruket och tändsticksfabriken brann ner.	1874	Brandstadga för rikets städer och Byggnadsstadga med planbestämmelser (breda trafikleder som brandgata). <b>SFS 1874:26 (brand) och 1874:25 (byggnation)</b>
1874 jan	Nedbrann stora byggnaden i Rudsberg (Ölme). Där fanns en del kyrksilver från Ölme kyrka vilket förstördes.	1874	Brandstadgan 1874 medförde skyldighet att ha brandkår i själva staden men Karlstad inkluderade de s.k. landerierna (större gårdar). Dessutom fanns en reservstyrka på 50 man hos KMV.
		1874	Ett nytt spruthus uppfördes i Kristinehamn och låg vid Lötsidebron
1874	Manufaktursmedjan i Stjernfors brann	1870-talet	Brandtelegrafer och brandskåp börjar uppsättas i städerna.
1874	En serie mordbränder i Karlstad	1870-talet	Bron i Sunne ansågs så omistligt att den ej fick utsättas för eldfara. Därför blev det förbjudet att färdas över bron med bloss till julottan. Körbanan var av trä.
1874	Mangårdsbyggnaden vid Klockargården (Klockarbolet) i Visnum Kil nedbrann.	1875	Efter förslag från brandstodsbolaget inköps ny brandmateriel till Karlstad
1874, febr 27	Tullmjölkvarnen i Molkom brann. Ersättning minskas pga. bristande vakthållning	1875	Inom Karlstads stadsplanelagda område bara tegel, skiffer, plåt eller liknande på taken. Gamla trähus i stadens centrala delar skulle kalk- eller stenreveteras.
1875, juli	Eldsvåda i Kristinehamn vid brygghuset vid SJ:s station. Den var bekämpad inom en timme. Trots att inga brandsignaler gick kom flera sprutor, brandbefäl och mycket manskap till platsen. Huset räddades.*	1875	Stockholm får egen brandkår om 150 man i två brandstationer – Katarina och Johannes. Landets första brandtelegraf installeras i Stockholm med 58 brandskåp

1875, juli 17	Eldsvåda i Karlstad centrum. Tornväktaren fanns ej på sin post och sprutorna kunde pga. av vattenbrist ej träda i funktion förrän en timme förflutit. Skarp kritik riktades mot detta. *	1875 juni 9	Första brandchefsmötet hölls i Jönköping
1875, juli 17	Järnbruket i Edsvalla härjades av en svår eldsvåda och strax därefter även sågverket. Valsverk hammarsmedja, alla kolhus och kontorsbyggnaden brann Järnbruket byggdes upp omedelbart. *	1875 nov 7	En elddykeriapparat provades vid Rotebro. Luft och vatten pumpades in i en dräkt så brandmannen kunde vara inne ett brinnande rum. J.W Österbergs apparat provades inför kungen, fackmän och press.
1875	Gamla Bruket i Nykroppa brann	1875	<b>Ny förordning ang eldfarliga oljor (SFS 1875 97). Transport av olja på järnväg (1875 98)</b>  14 städer hade vattenledningar med brandposter
1875 apr 22	Kymsbergs AB har brand i manbyggnad liksom en arbetarbostad. Sju personer förlorade lösöret.	1875	Efter en rad bränder i tändsticksfabriker tillsatte Kung. Maj:t (civildept) en inspektör över landets tändsticksfabriker.
1876, dec 10	En brand utbröt i Tabergs gruva. Branden slocknade av sig själv, men folk hindrades att komma ned i angränsande gruvor under en vecka. Elden försvagade berget ovanför, så att ett ras inträffade 3 månader senare	1875 juli	Brandchefen i Arvika fick efter beslut köpa en räddningssäck, ett springsegel, fyra mekaniska stegar och tre plätreservoarer. Senare beslutades i stället för tre plätreservoarerna skaffa en enda av koppar
		1875 ca	2000 kannor med fotogen hittades i ett hus i Degerfors. Detta var inte tillåtet
1876 maj	Stor brand i Karlstad Mekaniska Verkstad. Spruthus fanns 1878 (på karta)	1876	Ny brandordning i Kristinehamn med inte mindre än 68 paragrafer.
1876 mars 16	Brand Åstenäs kvarn vid Brunskog Arvika	1876 juli 12	<b>Ny brand- och byggnadsordning fastställdes för Karlstad.</b>
		1877	Två rotationspumpar inköptes till Karlstad brandväsen
1876	Ett tvåvånings bostadshus i Karlstad, uppfört efter branden 1865, nedbrann tillsammans med flera hus i samma kvarter. Tomterna 103, 104 och 105 brann. Orsaken var att barn antänt pappersremсор på gårdens avträde. Tack vare förberedelser kunde lösöret räddas snabbt. *	1877	Förslag i Kristinehamns fullmäktige att inköpa en ångspruta – en kraft som ej tröttnar.  Överintendentsämbetet hade sett stadsplanen och föreskriver att järnvägen ska omges av två rader lövträd och att inga byggnader fick uppföras närmare järnvägarna än 80 fot (26 m). Huvudgator skulle vara 60 fot (18 m) breda.
		1877 nov	Ett reglemente antogs för Långseruds sockens enskilda brandstodsförening. Reglementet förnyades 1889.



1877	Första ersättning pga. gnistor från lokomotiv utbetalades efter brand i Grossmossen (Hagfors). Det var en manbyggnad, stall o ladugård tillhörigt Uddeholmsbolaget som brann. Det var brandstodsbolagets första ersättning där ett lokomotiv antänt.	1878	Första svenska ångsprutan tillverkades i Ljusne och levereras till Hudiksvall.  Alfred Nobel föreslog brandventilation i teatrarnas scenhus som skulle skapa drag ur lokalerna vid en brand.
1877 aug	Klarafors trämassefabrik (Fors-haga) brann ner på ett par timmar. Elden upptäcktes först på vinden. Skenet syntes ända till Karlstad.	1878	Karlstad stadsfullmäktige angav mått och utformning för dragvat-tentunnor.
1877 sept 11	Eld utbröt i Töcksfors trämassefabrik. Det började i av övre våningens torkskåp och spreds snabbt åt alla håll. Sprutor skyndade till från alla håll men kunde inte rädda byggnaden men man klarade så- gen intill.	1879	Ny brandstadga för Arvika stad-fästes
1878 aug	All skog på ön Karsholmen (Karlstad) avbrann en natt. Man trodde det berodde på slarviga fiskare och tidningen uppmanade allmänheten att se till så att upp-gjord eld släcktes ordentligt. *	1879	Metersystemet införs i Sverige och genomförs under åren 1879-1888
1879	Ljungbergs bageri i Skäggeberg, Sunne, brann. Det var inrymt i en urmakares hus.	1879	Handbok i eldsläckningslära och brandförsäkringsväsendet inkl eldsolyckans förebyggande ut-gavs av Carl N Ahlström.
1879	Brand i Borgviks kyrka brann pga. blixtnedslag (Nämns ej i bok om Borgvik)	1880 ca	Nyeds sockens brandstodsbolag bildades och köpte 1885 in fyra handbrandsprutor som placerades i byarna i små spruthus.*
1880 mars 8	Eld observerades först i ett brygg-hus i Kristinehamn. Då brandkåren hunnit samlas och kommit i verk-samhet var det omöjligt att be-gränsa elden till de först antända husen. Ett antal gårdar förstördes. Hela staden var ett tag hotad men elden kunde begränsas tack vare brandkårens raska arbete	1880	Beslutades i Kristinehamn att för stadens sydvästra del bygga en vattenreservoar rymmande minst 20 000 kannor
1880, nov 26	"Övergången" eldsvåda i Gustafs-fors masugn.	1881 maj	Förslag att i Arvika anlägga en vattencistern för anskaffande av eldsläckningsvatten. Kommunal-nämnden ansåg att det i än högre grad behövdes ledningar för hus-hålls- och dricksvatten.
1880	Blixtnedslag i Ilanda, ladugård och lösöre förstördes. Skåre ångsågs-vakt biträdde verksamt vid släck-ningen med sin dubbelverkande slangspruta	1881	Chefen för Kristinehamns meka-niska verkstad skänker ett ång-uppforderingsverk som kunde förse alla stadens sprutor med vatten. Ett pumphus byggdes vid Stora Torget.
1881	Kvarngruvans spelbyggnad vid Persberg brann.	1882	Beslutades att köpa en ångspruta till Karlstad
		1882	Telefonledning dras från domkyr-kans torn till poliskontoret och vidare till brandchefens bostad.

1881, aug 6	Kroppa kyrka brann pga. blixtnedslag i samband med ett ovanligt häftigt åskväder. Släckning var omöjlig då kyrkan nyligen var tjärstruken. Kyrksilver, altare, arkiv och en hel del annat räddades	1882	Ny byggnadsordning i Karlstad. Där krav ställdes på revetering av träfasader skulle byggmästare LM Johanssons patenterade metod användas.
		1882, apr	Önskemål att bruket av påsksmällar skulle upphöra i Karlstad eftersom svåra olyckor inträffade varje år.
1881, 25 jan	Herrgårdsbyggnaden vid Halgå bruk (Ekshärad) brann ner till grunden. Elden uppkom genom att en tjänsteflicka skulle se på termometern och lyste sig med ett ljus varvid gardinen fattade eld. Arkiven förstördes. *	1882 ca	Nya och förhöjda självrisker för hus med eldstäder och som har vattentak av stickor 1885-1889 – 50 % av brandskadorna drabbade hus med brännbara tak
1881, maj 17	På aftonen utbröt en häftig eldsvåda i häradshövding Liljeskölds hus i Arvika. Huset var nybyggt och det var invigningsfest Bland gästerna fanns landshövdingen. Branden spred sig snabbt i huset snabbt och hotade i den hårda blåsten andra hus.	1883 dec 29	Instruktion för Säffle köpings brandkår med bla orden "allt arbete bör under tystnad förrättas"
1881, dec	Glashyttan i Eda brann.	1883	Efter många bränder i kolhus (träkol) gjordes förslag till försäkringsvillkor för träkol vid bruken och bergverken
1882 juni 6	Förödande brand på Värmlands-Säby där tröskloge, arbetarbostad, grödor och redskap brann. Branden spreds därför att ett sticketak antänts.	1883	Krav på åskledare i kyrkor  Åskledare uppsattes i Bjurtjärns kyrka.
1882 juni 10	Vid Lindfors, Nyed, brann hus och lösöre tillhörande Brattfors AB. Det började brinna i ett sticketak och skador uppstod på manbyggnad, visthusbod, kolhus, lada och loge. Nyeds skolbrann brann också	1883	Nytt spruthus i Arvika. Som larmanordning skaffas trummor och larmlurar.
1883 maj 23	Brand utbröt i ett garveri i Arvika. Inom mindre än fem minuter var brandredskap och manskap på plats. "Utan brandkårens och övriga medborgaren av alla klasser oförtrutna nit vid arbetet hade helt visst en stor olycka kunnat uppstå". Tack vare väl servade brandsegel hindrades spridning.	1884	Skorstensfejarmästare Albert Denkert i Karlstad utnämndes till hovskorstensfejarmästare och flyttade till Stockholm.
1883, juni 22	Eldsvåda förstördes kolhus och valsverksbyggnader i Degerfors. Gnistor från ett passerande ånglok antogs varit orsak till branden som fick fäste i tak med tjärpapp. Stark blåst förde elden vidare till närbelägen skog.		

1883, dec 1	En meteorit slog ner och antände fem uthusbyggnader hos en lantbrukare i Huggenäs på Värmlandsnäs		
1883, sept 15	Sågverket i Munkfors tar eld och den spreds med ytterlig hastighet varvid hela byggnaden och en kvarn brann ner. En person omkom	1884	När sågverket i Munkfors byggdes upp efter branden 1883 installerades elektriskt ljus. Tidigare använde man järnfat med brinnande tjära och träspån som belysning. Utöver brandfaran gav det besvärande rök.  Ångspruta från Ljusne inköpt till Munkfors Bruk
1884	Mangårdsbyggnaden på Barsjöhöjden (Väse) brann ner. Huset var uppfört 1580		
1884, apr 27	Mekaniska verkstaden i Rottneros brann med maskiner och gjutgods.	1885	Inköptes fyra handdrivna sprutor till Molkom. Av Nyeds sockens brandstodsbolag. Fram till sekelskiftet köptes ytterligare 27. De placerades ut i byarna och förvarades i sk spruthus Byalagen fungerade som brandkår.
1884 okt	Banvaktstugan nr 8 vid Nora-Karlskoga järnväg (nära Konsterud, Visnum) brann ner. Byggnaden försäkrad för 2000 kr men okänt om banvaktens lösa egendom var försäkrad.	1885 nov	Länsstyrelsen fastställer <b>brand- och byggnadsordningar för Karlskoga Kyrkby.</b> *
		1885	I Kristinehamn drog man en telefonledning från kyrktornet till polisstationen
1884	Gullesby, Arvika, Värmlands första pappersbruk från 1804 brann ner till grunden och nedlades. Det var ett handpappersbruk och den epoken var slut. Trämassa hade blivit enklare och billigare att göra.	1885 nov	Inspektör A Bergman i Arvika förslog inköp av en större larmklocka men kommunalnämnden anser att trumma och larmlurar är mer effektiva
1884, maj 19	Ladugården i Rottneros brann	1886	Lag om ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift ( <b>SFS 1886:7</b> )
1884, sept 1	Åtta gårdar vid Hantverksgatan i Filipstad brann. Däribland fanns komministergården, tidningstryckeriet och uthus tillhörande Bergslagernas järnvägs lokomotivstall. Flera bränder hade inträffade på ganska kort tid. De slutade när en handlande blev fast för mordbrand i sin lokal och dömdes till sex års straffarbete. Efter detta blev brandövningar två gånger om året	1886, aug 6	Uppsades alla försäkringar i byn vid Kils station pga för tät bebyggelse och brist på vatten för släckning
1885 jan	Manbyggnaden vid Södra Skane, By socken, brann. Orsaken var barns lek med eld	1886	När bagare Andersson i Karlskoga ville bygga intill kyrkan ansågs bageriet vara en brandrisk. Därför skulle det alltid finnas en fylld vattenkärva vid huset

1885 sept 20	Hemmanet Bynsberg, Bro socken, brann. Arvika		
1885, jun 20	Brand i Bäckhammars cellulosafabrik. Fabrikens spruta för 10 man sattes igång. Bud sändes till Kronatorp efter stora gårdsprutan. Dessutom kallades Vismuns kyrk-spruta samt Jonsbols och Björneborg bruks sprutor, Det brann i två dagar. Även en såg och mjölkvarn förstördes. Branden började i ris som låg intill ångpannans eldstad. *		
1885, sept 1	En fabrik för tillverkning av bobiner (trådullar och spolar) i Utterud brann ner. Den flyttades sedan till Vålbergs gård.		
1886, febr 21	Sunne kyrka brann. Branden upptäcktes vid ett rökrör från kyrkans järnugn. Arkiv, skrin och andra inventarier kunde räddas innan tornet rasade in. *		
1886, jan 28	Klarafors (Forshaga) pappersmassefabrik nybyggda avdelning för tillverkning av kemiska massa brann ner på bara fem timmar. Tillströmmande folk och redskap begränsade branden.		
1886, jan 29	Mattsonska basaren i Filipstad och flera gårdar brann. Elden utbröt hos en bagare. Skyndsammast möjligt var brandmanskapet i rörelse och dessutom anlände, påkallad av telegrafmanskaper, attiraljer från Kristinehamn, Persberg, Taberg, Gammelkroppa, Storfors, Finnshyttan och flera kringliggande bruk och hyttor.		
1886 juni	Våldsamt brand på Kisteruds gård i Västra Ämtervik. Lada, loge, stall och tröskverk brann.		
1886 dec	Kvarnen vid Halgå brann vilket upptäcktes av brukets eldvakt. Släckning kom snabbt ingång med spruta och ämbar. Mjöldamm förvärrade branden.		
1887, juni 9	Gårdsbrand i Värmlands Säby, sticketak antänt		
1887	En brand rasade vid Karls-Åby prostgård i Karlskoga. Gården byggdes om efter branden som också förstörde många uthus.		
1887, juni 10	Brand i manbyggnad i Lindfors. Kolhus och skolhus (?). Började i sticketak.		
1887 nov 17	Dejefors byggnadssnickeri brann och en ny fabrik uppfördes.		

1880-talets slut	Lenungshammars sågverk brann men återuppbyggdes (Arvika)	1887 sept	Vid extra kommunalstämma i Karlskoga vill man ändra brand- och byggnadsordningarna samt göra en byggnadsplan och omreglera de gränser som gäller för respektive plan.
1888 apr	Ökna ångsåg (Skattkärr) brann		
1888	Manbyggnaden på hemmanet Björkil i Sunnemo brann ner	1888 maj	Städernas Allmänna brandstodsbolag begärde extra avgift (2.849 kr) för att teater tillfälligt varit inrättad på Stadshotellet i Arvika.
1889	Provinsialläkarens bostad på Säby brann. En felaktig mur angavs om orsak.	1888	Kommitté i Karlstad utredde brandkärsorganisationen.  Telefonledning uppsattes mellan kyrktornet i Karlstad och polis-kontoret och därifrån till brandchefen.
1889, jan 16	Förvaltarbostaden vid Östanå bruk brann	1888 juni	Med anledning av senaste stora eldsvådor i Arvika utfärdades en uppmaning till köpingens invånare att "ställa sig brandordningens föreskrifter noga till efterrättelse".
1889	Svår skogsbrand i Ljusnedalen i norra Värmland	1889	Anläggs vattenledningar med brandposter i Karlstad (yrkesfolk skulle inte vara beroende av att allmänheten kom med vatten). Försäkringskostnader minskades därefter
1890	Träsliperiet i Kymsberg, Gräsmark, brann ner	1889	Kyrkostämman i Karlskoga beslutade att köpa utrustning - en vattentunna på hjul och hinkar
1890	Brand i Moshyttan, Ullerud	1889	Nyinförda Brandtarifföreningen beslutade att städer som önskade nedsättning av premier måste ha en tidsenlig, dvs kasererad yrkesbrandkår.  Uppförs landets första skogsbevakningstorn i Orsa Finnmark vid Piikkalampinoppi
1890 juni 26	Nedbrann sågen Johans i Kyrkebyn, Arvika med all plank. Sågen var försäkrad för 4000 kr och planken för 9500	1889	Lag om skydd mot yrkesfara
		1889	Nytt reglemente för Långseruds sockens enskilda brandstodsbolag.
		1890	I slutet av 1800-talet fanns i Värmland drygt 30 socken- eller häradbrandstodsbolag
1890 maj 8	Taket på Östmark gård brann. Huset brann ner och spred till andra sidan vägen. Tio hus brann.	1890	Höjd riskklass för hus med spåntak

1890, sept 30	Brand i bessemerverket i Hagfors antände även två kolhus	1890 ca	Föreskrifter om anläggningar för elektrisk ström
		1891, mar 17	Beslutades att inrätta en fast kasernerad brandkår i Karlstad förenad med poliskårer. Detta sk karlstadssystem infördes i Arvika, Falun, Jönköping, Linköping, Luleå, Härnösand, Mariestad, Skövde, Södertälje, Trelleborg, Västerås och Östersund. Det blev ny brandordning, brandtelegraf (LM Ericsson) införs. *
1891?	Skolbyggnad under uppförande i Hagfors härjades av eld	1891	Selma Lagerlöf gav ut Gösta Berlings saga. Innehåller beskrivning av brand i Ekeby herrgård.  De större försäkringsbolagen och Tarifföreningen bildade en kommitté för brandsläckningsväsendets ordnande i Sveriges städer och köpingar. Kallades "kommittén med det långa namnet" dvs Brandförsvarskommittén
1891, mars 19	Brand i laxfabrik i Karlstad. KMW:s kår gjorde en bra insats. *	1891 mars	Efter branden i laxfabriken skrev Wermlands-Tidningen. "Den frivilliga brandkår som har hand om brandsläckningen ej på ringaste sätt motsvarar de förhoppningar man ställer på en brandkår. Ingen enda av stadens sprutor kom att delta i eldsläckningen och disciplinen var dålig. Ett kraftigt bevis på att staden väl behöver den brandkår som fullmäktige beslutat om".
1891, juni 26	Munkfors tråddrageri, kallvalsverk och trådspikverkstad brann. Den från Ljusne anskaffade ångsprutan visade god verkan med sin jättestrålar men det dröjde längre tid än beräknat att få den uppeldad.	1891 nov 1	Den nya polis- och brandkåren (sk Karlstadsystemet) började sin tjänst den 1 november. Borgmästaren hälsade den välkomna. Den nya kårens uniform är synnerligen smakfull och förefalla dess bärare, samtliga som nämnt ungt och raskt folk, synnerligen käcka och beredda att gå i elden. En brandstation uppförs vid Västa Torggatan

1892 jan 10	Tullmjölkvarnen i Röbjörkeby, Fryksände, brann. Ersättningen reducerades eftersom man försummat nattvakt.	1891	I Arvika skulle en premie utgå till första sprutan och första vattentunnan som kom fram till en eldsvåda.
1892 mars 9	Arvikas köpings invånare väcktes av brandsignaler. Eld hade utbrutit vid stora torget. Flera hus brann ner.	1891	Dålig murstock orsakade brand i Säby (Visum) Kristinehamn. Brandstodsbolaget klagade på dåligt underhåll. *
1892	Huvudbyggnaden på landeriet Sommaro i Karlstad brann ner.	1891	<b>Instruktion för brandrotmästare i Örebro län</b>
1892, apr	Brand i Hotell Sandberg, Storgatan i Arvika		
1892 apr 30	Brand utbröt i Jössefors trämassfabriks torkinrättning. På fyra timmar vad hela den storartade fabriken endast en askhög.	1892	Karlstads nya brandkår hade uppvisning. Den gick med hurtighet och mönstergill ordning. *
1892, maj 14	Bergsmansgård i Aggerud, Karlskoga, brann ner till grunden. Branden orsakades av en stock som var inmurad i skorstenen. En langarkedja från sjön gav ingen hjälp. *	1892	Krav på att vattenledning i stad samtidigt ska klara sex strålar om tillsammans 1600 liter/minut till 15 meters kashöjd.
1893	Sundsbergs herrgård, Sunne, "Björne" i Gösta Berlings saga brann ned. Någon på gården hade difteri och det skulle desinficeras. Svavel lades ut bland annat på kakelugnsplåten. Ett kol ramlade ut och antände svavlet och den brand som följde fick ett mycket snabbt förlopp.		
1893	Apotekshuset vid Säfteffle torg brann ner		
1893 febr 11	Brand på Herrhagen i Karlstad. Det var svår snöyra som gav problem och det tog 40 minuter att ta sig fram. Kritik i tidningarna mot "trötta bryggarehästar". Huset brann ner.	1893	Strax före den stora branden i Kristinehamn år 1893 yrkade brandförsäkringsbolagen att staden skulle upprätta fast brandkår jämte brandtelegraf, förstärka brandmaterielen samt inrätta en vattenledning. En fast ångspruta skulle installeras med 700 meter lång slang. Man krävde att ett spruthus byggdes med torn för slangar. Annars skulle premierna höjas kraftigt.  Branden möjliggjorde en sanering av den centrala staden
1893 nov 16	Åter en brand på Herrhagen i Karlstad. Kåren var på plats efter 14 minuter och kunde rädda byggnaden. Man hade egna nya hästar. Tidningarna skrev att det "var en vacker bragd. *		

1893 april	Brand uppstod i uthus i Filipstad. Släckinsats inriktades på att rädda gårdar intill. Genom att hänga upp många brandsegel och hålla dem våta räddades dessa byggnader av brandkåren. Sprutan nr 1 kom först igång och sedan nr 2 o 3. Sprutorna hölls igång inne på gården där manskapet bara kunde arbeta korta stunder. *		
1893	Håkanbols skola i Nysund (Degerfors) brann Spåntaket hade antänts.		
1893	Omfattande eldsvåda i Rottneros Bruk. Branden startade i en torkugn i träsliperiet	1894 apr	Den nye brandchefen i Säffle, löjtnant Lilliehöök, har å offentlig plats, inom glas och ram uppsatt matrikel över brandkårens medlemmar. Därigenom kan man undgå den förvirring som ägde rum vid sista eldsvådan i apotekshuset. Reglementerade övningar ska inte längre försummas. *
1893, apr 12	En hörngård i Kristinehamn brann under pågående marknad.		
1893, apr 30	Stadsbrand i Kristinehamn ca 200 byggnader brann. Det var affärskvarteren – stadens förnämsta stadsdel som drabbades. Stark östlig vind. Brandkåren lyckas hejda viss spridning. Hjälp rekvideras från Karlstad och Björneborg. För karlstadkåren är detta elddöpet, ångsprutan fraktas på järnvägen. Efter denna brand fick staden till det inre utseenden den hade 1958. Fullmäktige tillsatte en nödhjälskommitté. Städernas Allm. brandstodsbolag betalade ut 459.000 kr. *	1893	I förslag till återuppbyggnad av Kristinehamn förslogs bredare gator.
1894	Stömne pappersbruk (Arvika) eldhärjades och återuppbyggdes. Samma sak hände 1897.	1894 febr 17	Femtio kronors belöning utlovades den som kunde lämna bindande bevis mot den eller de personer, som natten till söndagen den 11 dennes genom falskt alarm från brandskåpet vid Seminariet i Karlstad utkallade brandkåren.
		1894	Tvekan hos Brandstodsbolaget till att försäkra anläggning som dragit in elektrisk ström (bla vid en kvarn i Molkom)
1895	Brand i snickerifabrik i Snarkil (Sillerud) . Alla byggnader brann ner.	1894	Gustaf Fröding var med i Karlstads Allmänna Brandkår och dess vaktavdelning. Han kåserade om detta i Karlstad-tidningen den 21 april 1894. De spärrade av gator och gränder med stänger – två av dem visas i Spruthuset



		1894	Säffles brandchef anslög offentligt vilka som ingick i brandkåren. Det var med anledning av förvirringen då apotekshuset brann.
1895 nov 22	Manbyggnaden på Ulleberg (Karlstad) brann. Kåren avreste med den sk engelska sprutan. Trots hård vind kunde man rädda omkringliggande byggnader.	1894	Alfred Nobel köper Bofors och inrättar en experimentverkstad. 1895 upprättar han sitt testamente.
		1894	Fyra brandmän anställs i Arvika  Tarifföreningen hotade med höjda premier om inte dess regler om vattenledning kom till stånd. Kommunalnämnden hade invändningar och ville tills vidare bara anställa mer folk, en reservkår och brandtelegraf
1895, juni	Eldsvåda vid Charlottenbergs bruk. Trots genast vidtagna släckningsåtgärder av brukspersonalen spreds elden i hyvleri och flera byggnader snabbt. Valsverket fattade eld flera gånger. Sedan hjälp kommit från Eda glasbruk kunde elden begränsas.	1895	Det s.k. Falköpingssystemet introducerades eftersom Karlstadssystemet var för dyrt för många städer. Det innebar att man hade en fast brandkår som larmades med via elektriska klockor i bostäderna. Redan 1901 hade 27 städer infört systemet. Kårenerna kallades elitbrandkårer eller borgarbrandkårer. Falköping blev den första borgarbrandkåren.
1895, dec 7	Första brandskadan med anledning av elektrisk ström drabbade hotell i Molkom.	1895	Tillsattes en inspektör för de fabriker där krut, explosiva ämnen samt ammunition mm tillverkas
1896 nov 2	Brann stora manbyggnaden på V Fösked, försäkrad för 5000 kr. Vid branden förstördes delar av Brunskögs sockens historia. Pastorn hade tagit hem sockenstämmoprotokollen. Grannar larmades med vällingklockan och kyrkans spruta användes.	1896	I Filipstad invigdes vattenverk med ledningar och brandposter. Dessutom satte man upp en frivillig brandkår som kallades Elitkåren. Man pressades av Allmänna brandstodsbolagets hot om höjda avgifter och inköp av dyr materiel.
1896	Brand i ångsåg vid Alstern, Brattfors. Sågen blev inte återuppbyggd.	1896, apr	En brandtelegraf uppsattes i Arvika (den finns att beskåda i Storfors Spruthus). *
		1896	Öppnas delar av Filipstads nya vattenledning efter stark press från Städernas allmänna brandstodsbolag. Bolaget hotade att höja försäkringspremierna i hela staden.
1896 aug 1	Ångaren Fortuna brann i Dalbosjön	1897	Bildades Inspektionen för explosiva varor – underställd Kommerskollegium
1897	Brand hos landshövding Malmborg på Lilla Våxnäs i Karlstad	1897	Ny förordning om explosiva varor ( <b>SFS 1897:102</b> ). Förordning av explosiva varors transport på järnväg ( <b>SFS 1897:103</b> )  Bildades Sveriges Skorstensfejarmästarförening

1897, febr 23	I Karlskoga brann det i Bergiuska gården. Elden var snart dämpad. Ingen skada skedde på övre våningen.	1897, mars	När vattenledningen var färdig i Arvika (mars 1897) sänkte Städernas allmänna brandstodsbolag premierna
1897, mars 29	Svår olycka i Åråsfabriken. En kokare gick sönder och 50 ton lut och flis strömmar ut. Tre arbetare omkom	1897	Brandtelegraf (relätyp) uppsattes i Filipstad.
		1897 aug 26	Städernas allmänna brandstodsbolag provade vattenledningarna i Karlstad som gav 1326 l/min från 6 strålrör med 16 mm munstycken vilket var samma som 1891.
1898 ca	Hammars säteri hade brunnit strax före 1901 – Bro socken - Säffle	1897	Bebyggelsen i Karlskoga kyrkby hade fått sådan omfattning att länsstyrelsen ville ingripa för att reglera samhället och krävde att municipalsamhälle skulle inrättas. Främst var det brandskydd och hälsovårdsfrågor som åberopades.
1898	Manbyggnaden på gården Röör i Väse (Karlstad) brann ner. Orsaken var att det tog eld i gardinerna när barnen skulle lacka sina påskbrev.	1897	Det oreglerade byggandet utanför planlagt område i Karlstad ansågs brandfarligt. Byggdes efter branden 1865.*
1898	Torsby träsliperi brann och branden startade i torkanläggningen	1897, aug	Kungl. befallningshavande (nuvarande landshövdingen) fastställer reglemente för Karlskoga municipalsamhälles brandkår. Brandrullen upptar 250 personer
1898	"Vita huset" vid Mölnbacka bruk ödelades vid en brand och flera familjer blev hemlösa.	1897	Spruthuset i Storfors färdigt
1898	En spricka i muren orsakade brand i Prästbols mangårdsbyggnad vid matlagning en söndag. Elden spred sig och huset brann ner till grunden.	1898	Vattenverk med ledningar och brandposter är grund för att bilda den frivilliga brandkåren i Filipstad
1898,sept 13	Tidaforsfabriken i Molkom (väveri mm) brann ner. Här fanns tidigare en remfabrik som brann 1885-86	1898	Kungl. Maj:ts förordning (SFS 1898:63) om räddningsinrättningar och eldsläckningsredskap på ångfartyg för passage-rare.
1898 sept 29	Brann handelsboden vid Takene skolhus. Samtalsämne i hela socknen med ryktesspridning, drömtydning mm. Uppe i tingen mars och maj 1899.	1898	Uniformspersedlar skaffades åt en brandkårsavdelning i Filipstad. Denna avdelning övades mer än andra.

1898 okt 13	Brand på Liljefors glasbruk		
1899 juni 23	Ångaren Vikingen brann i Värmlandssjön.	1899	Brandstodsbolaget krävde nattvakt vid eldfarlig inrättning vars värde var 2000 kr eller mera. Vakt skulle hållas till 12 timmar efter arbetets slut.
1899	Smedsbostaden Koberg brann – tillhörde Stjernsfors Bruk.		
1899, jun 1	Torkhuset vid Kolsäters träsliperi brann		
1899, jul 15	Hela pappersbruket i Säffle (Billerud AB) förstördes vid en nattlig brand. Träbyggnader ersattes med tegelbyggnader och fabriken startar igen i januari 1900		
1899, jul 1	Nedbrann Viks gamla herrgård i Arvika		
1899, jul 3	Alsterlundska gården (Hotell Christiania) i Arvika nedbrann.	1899 ca	Försäkringsregler för ångmaskiner och fotogenmotorer.

Uppdaterad 2023-02-09

## 1900-1950

Två världskrig. Städerna växte och landsbygden avfolkades. Ny teknik kom med bilism, elektricitet, telefoner mm. Kraftig utbyggnad av Värmlands industrier. 1913 kom lag om att landskommuner fick anta brandordning. Den äldre brandstadgan för städer var ej tillämpbar på stations- och fabrikssamhällen. Den nya tekniken innebar även nya risker. Modernt brandväsande byggdes upp med brandbilar, motordrivna pumpar, brandtelegraf. Civil-försvarslagar kom. Ny brandlag 1944 infördes som stadgade att ett betryggande brandförsvar skulle ordnas av alla städer o landskommuner. Stor vaksamhet mot sabotage och spioneri mot krigsindustri i bla Karlskoga. Efter 1945 minskade insikten om behovet av förebyggande åtgärder. Bättre brandväsen var en anledning. Radio infördes hos brandkårerna. Industribrandkårer bildades. Moderna centrala myndigheter formades.

Bränder		Åtgärder mot bränder mm	
1900, feb 16	Degerfors skolhus nedbrann under bitande köld och stark nordanstorm. Brukets brandkår lyckades rädda omkringliggande hus. Sprutornas ventiler frös och de slutade fungera. Orsaken var häftig eldning.	1900 ca	Första sprinklerskyddet installeras vid explosivämnes- tillverkningen vid Nobelkrut i Björkborn, Karlskoga. *
1900	Karlstad brandkår larmades 23 gånger	1900 jan	Pappers bruket i Säffle uppbyggt. Träbyggnader har ersatts med tegelbyggnader.
1900 jan 3	Ångaren Ida brann i Dalbosjön		
1900	Nytt sliperi uppfördes efter brand i Liljendals träsliperi (nära Lesjöfors)	1900	I Nyeds socken fanns 31 hand-sprutor ute i byarna. De fanns kvar i brukbart skick under hela andra världskriget.
1900	Explosion i korkdamm i korkkvarnen vid Forshaga linoleumfabrik. Byggnaden av trä brann ner och byggdes upp av sten.		
1900 juni 3	Åskan slog ner på Lurö och antände två sammanbyggda ladugårdar.		
1900, apr	Gamla manbyggnaden på Hammar, Värmlandsnäs, brann ner.		
1900, sep 18	Sågen i Ökne (Gillberga) brann.		
1901, juni 8	Fyra gårdar nedbrann vid Nyåkers järnvägsstation (Säffle). Elden uppkom i ett bageri	1901	Allmän värnplikt infördes.
1901	Eld från rökkammaren vållade skada vid Åmots slakteri och korvfabrik.	1901	Förbud mot att sälja andra än säkerhetständstickor. Tillverkning hade pågått sedan 1855
1901	Eldsvåda i Karlstad drabbade guldlistfabriken och ett garveri i Haga	1902	Lag med bestämmelser om elektriska anläggningar SFS 1902:71  Stadga om elektriska anläggningar för belysning eller arbetsöverföring <b>SFS 1902:137</b>
1901, jan 18	Eldsvåda i ett färgeri i Arvika vilket helt nedbrann tillsammans med kemikalier	1902	Sveriges första motordrivna brandbil skaffas i Eskilstuna – den var batteridrivna.

1901 nov	Ett gossebarn omkom sedan syskon eldat på kläder i den vagn han låg i vid Bostället Viberg (Våse)	1902	Brandstodsbolaget sade upp alla brandförsäkringar på fastigheter i Kil som låg söder om järnvägsspåren. Vattenledningar byggdes 1903. Uppsägningen aktualiserade även andra gemensamma frågor och 1905 bildades ett municipalsamhälle.
1902 apr 10	Fem hus i Charlottenberg nedbrann och 20 personer blev husvilliga.	1902	Arvika föreslogs få ett sammanlagt polis- och brandväsende.
1902	Brand i Timsbrons Garveri utanför Karlskoga. Hudar och skinn förstördes och garveriet lades ner.	1902	551 man fanns med i Filipstads brandrulla. Dessutom var 24 hästar inskrivna.
1902, sep 27	I norra delen av Arvika utbröt brand i ett tvåvåningshus som blainrymde en målareverkstad. Huset förstördes i grunden.	1902, juni	Stadsfullmäktige i Kristinehamn beslutar att bygga ny brandstation och brandtelegraf.
1902, sep 28	En bostad brann ner i Sunne varvid två barn omkom. Fem personer kunde rädda sig men hade svåra brännskador.	1903	Ångspruta anskaffades till Bofors. Den fanns bevarad i Karlskoga.
1903, dec 1	Brand i Karlskoga, Ekstrandska huset vid torget, varvid kyrkan hotades. En del av byggnaden räddas och där kunde handel fortsätta. Hjälp kom från Bofors bolags ångspruta. 40-50 hästar körde vatten från sjön. Brandsegel räddade ett hus intill. I huset fanns Albin Anderssons fotoateljé och de flesta plåtarna förstördes. *		
1903	Fabriken i Näsfors (Kil) brann upp på kort tid. 60 liter svagdricka hölls upp i en brandspruta och det blev räddningen för ett bostadshus intill.		
1903	Träsliperiet vid Lennartsfors bruk, Årjäng, förstördes av brand men återuppbyggdes	1903	En övning med brandkåren i Säffle avslöjade stora brister. Slangar var otäta och sprutan bristfällig. Krav på inköp av ångspruta och den var kostsam.
1903 maj 23	Fyra gårdsbyggnader brann i Säffle. Inget kunde räddas. En av de drabbade familjerna hade inte försäkrat sitt lösöre. Från Åmål ankom, med extratåg, kl 12 på natten en spruta med manskap.	1903	Statens Elektriska Inspektion bildades
1903, jun 8	Eldsvåda i stålgiuteriet i Bofors. Kolhusbrand fortsatte en hel vecka. Samtliga äldre kolhus vid masugnarna nedbrann med inneliggande träkol och torv. Bofors industribrandkår deltog med ångsprutan. Örebros båda ångsprutor sändes till Bofors med nattsnälltåget. Kolhus och stålgiuteri uppbyggs med iakttagande av lämpliga förbättringar *		

1903, jul 16	Arvika Kakelfabrik brann ner	1904	Den ståtliga brand- och polisstationen i Arvika stod färdig. Den var inrymd i det nya stadshuset. Slangar kunde torkas i det 32 meter höga tornet. En borgarbrandkår med 20 man ordnas. Dragkärror hade hittills användes till all transport. Nu skaffades två hästar. Ny instruktion skrevs för kåren.
1903 dec 31	Mordbrand i Segolstorp (Långserud -/Säfte) där ett äldre par rånmördades. De lånade ut pengar. Förövarna hittades och en man erkände och dömdes till halsuggning men HD mildrade domen till livstids fängelse.		
1904 juni 4	Brann sågverket vid Mörnersberg, Edsvalla, och gnistor antände missionshuset som också brann ner.		
1904 jun 23	Glasbruket i Karlstad förstördes vid en eldsvåda. Branden började där man hade gasgeneratorerna. Hela rörelsen ödelades. Nya glasbruket stod klart efter drygt ett år.	1904	Sista gången som Brandstodsbolaget nekade att försäkra hus med elektrisk installation.
1904 apr 18	Eldsvåda i Eda kyrka. Branden upptäcktes tidigt och kyrkan kunde räddas. Stora sprutan från Charlottenbergs bruk och en spruta från tobaksfabriken kom till hjälp.	1904, maj	Karlstads allmänna brandkårs rulla upptog 1494 medlemmar.
1904, apr 19	Ett gammalt tvåvåningshus trähus i Karlstad brann ner och en person innebrändes	1904	<b>Brandordningen med rulla (ca 1300 man)</b> och reglemente för Kristinehamns brandkår.
1904 juli 14	Omfattande skogsbrand som startade vid järnvägsstation vid Kil nedre. Elden spred sig i kraftig blåst till både Illbergs och Kils skogar, Nedre Apertins gård hotades. Ortsbefolkningen hjälpte till liksom tre kompanier från Trossnäs att fälla träd och göra brandgata. Ca 250 hektar skog- och mossmark brann. Skogsägare stämde sedan SJ vars ånglok orsakat elden.	1904	De första starkströmsföreskrifterna kom 1904 då Kommerskollegiers föreskrifter om elektriska anläggningar antogs. Dessa baserades på bestämmelser av Tarifföreningen (inrättad av försäkringsbranschen) och Svenska Teknologföreningen.
1904, aug 4	Bryggeriet på Furunäsudden, Arvika, brann.	1905 dec 16	Vattenledningar med brandposter klara till torget i Karlskoga. Flagorna hissades och Praktiska skolans elever sjöng i samband med festligheterna
1904, dec 5	Palmvikens ångsåg i Arvika brann, västra delen av köpingen hotades	1905	Vattenverk i Kristinehamn klart. Avgörande för att kunna ha en heltidsbrandkår

1904 dec 31	Ranåns kartongpappersfabrik i Ransäter brann. Större delen av lager och inventarier brann. Man antar att elden uppkom pga uppeldning av lagerrummen där man nödgats elda för att lagret ej skulle ta skada.	1905	Elitbrandkår organiserades i Sunne och bestod av 15 man med slangkåror. <b>Brandordning</b>
1905	En lada försäkrad för 200 kr brann i Karlskoga. Värdet befanns vara högst 45 kr. Ågaren avstod när försäkringsbolaget krävde "vådaed". Han utträdde ur bolaget.		
1905	Grens gårds (Skattkärr) alla byggnader förstördes av brand. Samma gård drabbades 1937 då ekonomibyggnader förströddes vilket också hände 1965	1906	Bildades Molkoms frivilliga brandkår
1905	Hus och lösöre förstördes vid en brand vid Mölltorp (Storfors) som ägdes av Lundsbergs AB.	1905	Skoghalls sågverk skaffade en hästdragen motorspruta.(visas i Spruthuset)
1905 nov 11	Skolhuset i Charlottenberg brann ner. Elden började i ett rum på bottenvåningen vilket användes som brygghus.	1905, nov 1	Kristinehamn fick sin första heltidsanställda brandman – brandmästare Friberg från Halmstad. Brandväsendet ansågs nu så gott att brandförsäkringsbolagen sänkte premierna med 20 %. I början hade man bara en handdragen utryckningsvagn - en häst ansågs ej nödvändig. Ny brandstation klar.
1905, okt	Slipverk och lager vid Kolsäters träsliperi förstördes av brand.	1906	<b>Byggnadsordning för Karlstad</b>
1905, nov 7	Östanås herrgård i Älvsbacka brändes ner av "vanartiga gossar". Herrgården användes som skyddshem när de med hjälp av fotogen kunde tända eld på vinden.	1906	Sunne (municipalsamhälle) fick en brandordning och regler för brandsläckning. *  <b>Förordningar om utryckningsfordon från 1906 och senare</b>
1906	En byggnad förstördes av brand vid Forshaga Sulfit AB.	1906	En fast brandkår bildades i Kristinehamn.
1906, mar 21	Skolhuset vid Lundsbergs privatskola för gossar nedbrann på natten	1906, jan	Brandstyrelsen i Karlstad beviljades anslag på 700 kr för att köpa en tredje häst till brandkåren och anställa en hästskötare.
1906	Karlstad brandkår hade 1906 14 larm. Vid två av bränderna var så stora att flera slangledning från brandpost användes.	1906	Försäkringshavare i Degerfors (Jannelund) uppmanades av försäkringsbolaget att skaffa vattenledningar. Premier höjdes och vissa försäkringar sades upp.

1906 aug 27	Eld utbröt i ett magasin för trämassa vid Charlottenbergs bruk. Inom några minuter brann ett stort torkhus, smältsmedjan, ortens bryggeri. Hela bruket med verkstäder och arbetarbostäder samt herrgården var hotat.	1906	Brandchefen i Kristinehamn slog larm från ett brandskåp för kontroll av kåren. Larmet gick via polisstationen. Ingen brandkår kom. Chefen gick då in i ett privathus och ringde poliskontoret och frågade om de inte hört brandsignalen. "Jo – det har jag men se jag trodde det va falskt alarm."
1906 aug 28	Brand i Järnvägshotellet i Kristinehamn. Billmanskärrans hjulekrar lossnade under färden dit.	1906	Bildades Molkoms frivilliga brandkår. 1911 kunde man uppföra ett spruthus, köpa en spruta, ett brandsegel, slang mm
1906	Ett träsliperi vid Högfors, Sunne (tillhörande Kymsbergs AB) brann upp.	1906	Brandrullan i Kristinehamn innehåller 1150 man fördelade på olika avdelningar. Kåren fick sin första utryckningsvagn – en hästdragen "Billmankärra" med materiel.
1907	Zindrets kvarn vid gården Sindret brann (Storfors)	1906	Tornväktarbefattningen i Kristinehamn drogs in och lurblåsningen som skett var timme upphörde.
1907	Skoghalls ångsåg brann ner till grunden, även 1871	1907	Lag om stadsplan och tomtindelning <b>SFS 1907:67</b>  Stadsplan för Karlskoga stadfäst. Ändringar gjordes 1921.
1907, jun	Brand i Skåre ångsåg och båtbyggeri. Både såg och maskinhus brann ner. Självantändning kan vara orsak.	1907 sept	Efter den senaste stora branden i Karlstad har man enats att tillsätta en nödhjälpskommitté och ett anslag på 1000 kr för att mildra den första nöden.
1907, aug 6	Brand i en förstadsdel (Vänerslund och Sundby) – nuvarande Hagaborg/Norrstrand i Karlstad. Där var bebyggelsen oreglerad. Walfrid Svenssons möbelfabrik, 14 bostadshus och 25 andra byggnader förstördes. Ca 50 familjer blev hemlösa. Trumslagare väckte folk på Herrhagen.	1908	Spruthus uppfört på torget i Karlskoga. Sprutorna var innan dess utplacerade hos brandchefen, i kyrkans vapenhus, i postkontorets förstuga och vid provinssiällkarens bostad.
1907 okt	Eldsvådetillbud i Stöpaforss skolhus (Sunne). Gnistor hade fallit på det murkna taket. Närboende kunde släcka och endast taket skadades.	1908	<b>1734 års Allmänna lag justerad</b>
1908	Vid Adolfsfors, Eda, förstördes torkeri och turbin av brand men återuppbyggdes		
1908	Brand i doktor Lindbloms villa i Molkom. Tack vare allmänhetens hjälp med vattenlangning släcktes branden snabbt		
1908	Gnistor från en lokomobil antände sågen vid Litsbol, Värmlandsnäs, Inga större skador men kyrkans änglaskulptur, som var där tillfälligt, skadades.		



1908	Eldhärjades ladugården vid Skattkärrs gård		
1908 mars 26	Brand i arbetarbostad vid Skoghalls såg. Efter tillstånd avreste Karlstadkåren med ångbåt och den lilla ångsprutan. Man kom fram efter en timme och kunde hjälpa till att rädda sågen.		
1908	Brand i Godtemplarhuset i Kristinehamn. Filmbrand hade utbrutit i lokalen under pågående föreställning. Panik uppstod men skadorna blev begränsade.	1908, sep/okt	I Karlstad skiljs brandkår och poliskåren. – slut på Karlstadssystemet. Brandkåren flyttade till ny brandstation i det ombyggda gamla lasarettet. En andra ångspruta skaffas liksom en mekanisk stege av kapten Hellgrens modell 20 m lång. *
1908 juni 3	Åskan slog ner på Lurö och två sammanbyggda ladugårdar nedbrann.	1908	De första elektriska gatulamporna i Karlstad.
1908, sept 18	Brand i Östlind o Almquists pianofabrik i Arvika. Det började i lackerareverkstaden, orsaken ansågs vara självantändning. 25 pianon och flyglar samt flera hundra under arbete varande pianon, flyglar och orglar förstördes.	1909	Ny brandordning i Karlskoga  Borgarbrandkår organiseras i Säffle och ersätter allmänna brandkåren  Utkom "Undervisning i brandväsendet för manskapet vid Karlstad fasta brandkår"  1300 man är inskrivna i Karlstad Allmänna brandkår.
		1909	I lärobok för brandväsendet gavs rådet att vid brand särskilt skydda bärande pelare och att inte vattenbegjuta heta murvalv.
1908 dec 23	Gammal orkeslös kvinna innebränd i trävilla på Sandbäcksgatan Karlstad. Huset obetydligt skadat.	1909 juni 6	Svenska Brandchefsöreningen bildades med uppgift att "höja och fullkomna eldsläckningsväsendet".  Vid den tiden omkom årligen ca 50 personer och värden för 50 mkr förstördes av eldsvådor
1908	Karlstad brandkår 25 uttryckningar. De gällde 11 eldsvådor eller tillbud, 2 brandtelegrafmissöden, 11 sotelldar och ett larm av oförstånd. Sex gånger använde kåren slangledning från brandpost eller ångspruta. Larm kom från brandskåp 5 ggr och telefon 26 ggr. Orsaker var; felaktig kakelugn, bristfällig eldstadsrör, barns lek med eld, tobaksrökning	1909	Försäkringsinspektionen publicerade ett cirkulär med områden där fara förelåg för en genomgripande ödeläggelse genom eldsvåda. Där ingick Degerfors,
		1909 april	Svenska Brandmannaföreningens första årsmöte hölls i Gävle

1909 aug 8	Ångaren Hermod brann och sjönk vid Gaperhult.	1909 dec 11	Medaljutdelning inom Karlstad brandkår. Försäkringsbolag medaljerade 18 man ur reservkåren
1909 feb 16	Arvika verkstädens gjuteri förstördes. Branden kom att orsaka svårt avbräck.	1909	51 av landets ca 100 städer hade vattenledningar.
1909	Karlstad brandkår larmades 1909 sammanlagt 24 gånger. För eldsvåda 12 gånger, soteld 11 gånger och ett falskt larm.	1909	Vid en inspektion i Deje, som då var stationssamhälle, var man rädd att hela det sammangyttrade samhället skulle kunna brinna. Försäkringsbolagen krävde bättre taktäckning och brandskydd. Nästan alla försäkringar sades upp. *
1909	Skogströmska villan på Hagaborg i Karlstad brann ner till grunden.	1909	Första svenska bensinmotor-drivna brandbilen (oklart var men de första var chefs- och personbilar)
1909 mars 3	På kvällen utbröt eld i torpet Hultet under Östra Segmon i Eds socken. Elden spred sig så snabbt att alla inte hann ut. Två personer innebrändes.	1910	Karlstad brandkår har under 1910 alarmerats 22 gånger, därav för eldsvåda eller tillbud 9 gånger, soteld 9 ggr och falskt alarm 4 ggr. Brandkåren har vid eldsvådor kört 8.535 meter.
1909 jun 18	Den gamla ångaren Mönbacka började brinna mitt för Gaperhult i Eskilssäter. Båten blev helt förstörd men de nio ombordvarande kunde rädda sig på en i hast tillverkad flotte.	1910	Först fanns bara utländska brandtelegrafer på marknaden. Telegrafafföreståndaren vid Stockholms Brandkår, utvecklade tillsammans med LM Eriksson det system som kom att dominera marknaden. Togs i drift 1910. Äldre system från sekelskiftet hade inte följt med utvecklingen.
1910 jan	Träsliperiet vid Rottneros bruk brann för andra gången. Byggnaderna återuppbyggdes av tegel och moderniserades.	1910-11	Anlades vattenledning med brandposter i och utanför verkstäderna vid Nykroppa bruk.
1910 maj	Stor brand i Kroppsstadsfors bruk. Driften stannade tillfälligt. Det var en såg- och trämassefabrik.	1911	Biograf och filmförordning som reglerar brandfarlig nitrocellulosa-film. SFS 1911:71 ( <i>flera källor säger detta men inget står i ursprungsförslaget, BJA</i> )  Biografafföreställning i Munkfors ordenshus medförde att försäkringen uppsägs. Filmvisning var förbjuden pga. dess brandfarlighet
1910, juni 8	Granbergsdals hytta, utanför Karlskoga, drabbades av en häftig brand och nästan hela hyttan förstördes. Kolhus och maskinhus räddades med sprutor och hinkar. Telefon kunde inte användas före kl. 0700. *		

1910 dec	Första branden (för brandstods-bolaget i Nyed) som orsakats av elektriska ledningar inträffade i Molkoms hotell. Intyg fanns att anläggningen var författningensligt korrekt. Man trodde en propp lossnat av dörrskakningar varvid en ljusbåge uppstått och antänt en dörr.	1910	Stor brand vid Munkfors Bruk visade problem med släckutrustning. Efter ett par år hade man byggt upp en industribrandkår. *
1910 nov 30	Eld utbröt i ett tvåvånings trähus i Klara, Karlstad. Flera närliggande hus hotades men kunde räddas. Tidningen kritiserade brandkåren starkt och en debatt fördes om dess agerande. <i>Se Kuriosa.</i>		
1910	Karlstad brandkår har under 1910 alarmerats 22 gånger, därav för eldsvåda eller tillbud 9 gånger, soteld 9 ggr och falskt alarm 4 ggr. Brandkåren har vid eldsvådor kört 8.535 meter.		
1910	Omfattande brand i Arvikaverkens gråjärnsgjuteri. Stor del av taket förstördes liksom många modeller.		
1911	Haga träsliperi vid Hillringsberg (Arvika) brann ner till grunden. Återuppbyggd i tegel redan 1912.		
1911, feb 3	Vid Glava glasbruk nedbrann sträckhyttan, skärkammaren och packkammaren. Det förväntades flera månaders driftstopp. Anläggningen moderniserades efter branden. Träbyggnader ersattes med tegelbyggnader. Bolaget svarade för 38 % av landets produktion av fönsterglas.	1911	Ett spruthus uppfördes i Molkom. Inköp av spruta, brandsegel, slang, steger, hinkar, spadar och yxor
1911, febr	Brand i fastigheten Annelund i Storfors. På grund av att en mängd folk skyndsamt kom med Brukets brandsprutor mm lyckade det ganska snart att begränsa elden så att endast gavelrummet och delvis vinden blev förstörda. Orsaken kunde inte helt utredas. *		
1911 jan 8	Säffle gjuteri och maskinfabrik lades i aska. Brandkåren alarmerades och kom hastigt till platsen men kunde inte rädda fabriken.	1911, jan 1	Arvika blev stad.
1911 juli	Manbyggnaden i Lund, Östra Fågelvik brann ner. Orsaken kan ha varit soteld.		
1911 aug	Brand hos slaktare vid Norsälven i Segerstad. Flera kreatur brann inne. Man misstänkte att barn orsakat branden.		
1911, jun	Ett pyromanpar i Karlstad anlade åtta bränder	1911 juli 1	<b>Brandordning för Karlstad</b> fastställdes av länsstyrelsen

1911, juli 9	Gamla Bruksskolan i Edsvalla brann ner.		
1911, aug 14	Från kl 6 på morgonen rådde i Bofors ett fruktansvärt åskväder. Strax före kl 8 hördes två öronbedövande smällar från Nobelkrut. Blixten hade slagit ner i nitroglycerinavdelningens tvätthus där 500 kg nitroglycerin antändes och exploderade. En person skadades. Fönster krossades i Karlskoga samhälle som ligger tre kilometer från Björkborn		
1911, aug 26	"Vålbergs fabriker" med både själva fabriken och brukskontoret brann ner till grunden. Den återuppbyggdes men bara för framställning av "bobiner". Möbeltillverkningen lades ner.	1912	Bildades Brandkårens riksförbund med inriktning på landsbygden brandsläckning
1912 jan 18	Brand i gårdshus i Karlstad. Huset låg vid Västra Torggatan och kunde räddas efter två timmars arbete i stark kyla. Tre slangledningar användes från två brandposter. *	1912	Höjda försäkringstariffer för samhällen. Sunnebor hoppades att man tar hänsyn till den nya vattenledningen som var 3 km lång med brandposter var 80:e meter.
1912 jan 23	När Karlstads vattentorn uppfördes föll ett nygjutet betongtak in i cisternen där koksgrytor antände brännbart material. Ångsprutan användes för att få upp vattnet till taket som var 28 meter ovan marken och ytterligare 15 meter ovanför brandposten.	1912, jun	Lag om arbetarskydd. Omfattade arbetstagares trygghet mot eldfara.
1912, feb 7	Arvika Vagnfabrik härjas av eldsvåda och nedbrann jämte "flera hundra åkdon" Fabriken var igång igen vid midsommar samma år.	1912	Glava glasbruk uppbyggt efter branden 1911. Nybyggnader uppfördes i tegel och försågs med modern utrustning
1912 mars 5	Eldsvåda i Forshaga sulfittfabrik. Elden började i kraftstationen, troligen på grund av kortslutning. Den spred sig och vid flisbingarna kunde elden hejdas efter energiskt släckningsarbete.	1912 sep	Arvikas motorspruta sägs veterligen ej varit till någon nytta annat än vid övningar. Vid söndagens eldsvåda fick man den att fungera först efter en halvtimme. Sprutan borde utbytas mot en mer pålitlig
1912 mar 11	Brand i J P Nyström pianofabrik i Karlstad. När brandkåren kom fram slog lågor ut ur kontorsfönstren. Tre slangledningar användes och efter 12-15 minuter var all fara avvärd.	1912	Brandkåren i Karlstad har under 1912 varit alarmerad 21 gånger, varav för eldsvåda eller tillbud 14 ggr, för soteld 6 och för kontakt i brandtelegraf 1 gång.
1912 apr 20	Brand i Karlstad, på Orrholmen, i ett trevånings trähus med snickeri- och svarververkstäder. Branden kunde begränsas men vattenskadorna blev omfattande.	1913	Brandstodsbolaget krävde att en extra reservkår uppsattes i Karlstad

1912, 6 maj	Explosion i en galvaniseringsci- stern vid Storfors rörverk. En ar- betare omkom och en skadades. Flytande zinkmassa antände byggnaden. Arbetsmetoden över- gavs.	1913	Inköps i Kristinehamn en meka- nisk stege som nådde en höjd av 18 m
1912 maj 10	Eld i Haga träsliperi i Glava. Elden spred sig till hela fabriken. Bygg- naderna voro dels renoverade dels nybyggda och var försedda med de modernaste maskiner	1913, apr	Förslag att ordna ett effektivare brandväsende vid Storfors Rör- verk. Brandpostledning anlades och drevs med centrifugalpump från kraftstationen. Mer brand- material skaffades. En särskild brandkår ersätter uppbåd. Detta kunde även användas till andra byggnader i samhället.
1912 sept 11	Karlstad brandkår larmades till Ått- kantsgatan där det brann i en verkstad. Hela byggnaden för- stördes. Dubbla slangar utlades från fyra brandposter. Lilla ång- sprutan behövde ej användas. Tidningar och allmänheten be- römde släckningsarbetet.	1913, okt 28	En Ludwigsbergs centrifugalpump inköptes till Skoghall.
1912	Uthus brann på Gården Gärdet (Väse). Ett bostadshus på andra sidan vägen tog eld men man lyckades släcka med vattenbegjut- ning via en langningskedja med 100 hinkar från en damm.		
1913	Wennerströms magasin (Sunne, Haga) brann		
1913 apr 25	Brand i Nykroppas hytta. Rädda- des tack vare brandpostledning från 1910-11		
1914 sept 5	Eldsvåda vid ålderdomshemmet (Fattighuset) i Karlskoga. Bofors industribrandkår deltog med ång- sprutan. Lagningskedja från sjön där bla blivande statsminis-tern Per-Albin Hansson deltog. Han hade när branden börjat hållit tal på torget. Startade i halmstack. Ladugården förstördes. <i>Se Kuri- osa.</i>	1913	Norrköping skaffade en av landets första speciellt byggda brandbilar. 1915 var kårerna i Helsingborg och Linköping helt motoriserade. Stockholmskåren var klar 1916.
1914	Snickeri och sågverk i Sillingsfors brann.		
1914, apr	En morgon upptäcktes rök från kyrktaket i Eda. Man skyndade upp i tornet, öppnade luckorna och ringde med klockorna. Stora brandsprutan från Charlottenbergs bruk och mycket folk kom. Man högg hål i yttertaket och angrep branden från utsidan. Efter en dryg timme var elden under kontroll. Den orsakade av överhettning från där man eldat på söndagen. *	1914	För Säfte samhälles skull skaffa- des en brandtelegraf av modell Siemens Schuchert med sju brandskåp och visarapparat. Te- legrafverket lade ner ledningarna som uthyrdes till brandskyddet

1914, juli	Fiskarstugorna vid hemmanet Jordkullen i Storfors brann. Orsaken var sprickor i en mur.	1914	Järnhandlaren i Deje kallade till möte om hur en brandkår skulle finansieras. Mötet ville ha en allmän brandkår där alla arbetsföra skulle delta. Utrustning finansierades genom att man erlade 4 kr per 100 kr taxerat värde. Den 29 dec meddelas att en frivillig brandkår bildats i Deje stations-samhälle.
1914 sept	Vid provskjutning på Bofors nya skjutfält med en laddning från F-båtskanonen antändes stora arealer skog vid Snöbergshyttan. 500 man från Bofors och Björkborn deltog i släckningen. Ångsprutan från Bofors var på plats.	1914	<b>Skogsbrandlag SFS 1914:28</b>
1914	Järnvägens gamla lokstallar i Hagfors brann.	1914-20	Försäkring uppsades om ej tak omtäcktes eller brandväsande ordnas
1914	Kvarnen vid nedre fallet vid Edsvalla brann ner och byggdes inte upp.	1914	Förslag från Svenska Brandchefs-föreningen till föreskrift kring avhållande av förevisning med <b>rörliga fotografiska bilder (film)</b> .
1914	Vid Rottneros nedbrann gamla stallet, vagnsbod och redskaps-skjul	1914	Industribrandkår bildades i Munkfors. 4-hjulig motorspruta från Henrikssons Sprutfabrik inköps.  Elitbrandkår bildades i Karlskoga
1914 aug	Sulfitkokeriet i Årås, Rottneros, brann ner till grunden. Därefter lades bruket ner och verksamheten flyttades till Skoghäll. En gnista från renseriet angavs som orsak.	1914	Lag om skogsbrand – uppgift för landskommunerna – plikt för medborgare att delta i släckning. Organisationen byggde på en indelning i brandrotar. <b>SFS 1914:281</b>
1914 sept	Stöpaforås ångsåg, Tossebergssågen, (Sunne) brann ner till grunden liksom allt virke. Branden började i maskinhuset. Brandkårer kom från Sunne, Torsby och senare även från Karlstad. En ladugård brann också ner. Sågen byggdes upp.	1914	Varje brandman och befäl bör att viss kännedom om byggnads-konstruktioner för ett rationellt släckarbete och sin egen säkerhet. Artikelserie i Svensk Brandkårstidning
1914	Grynverket i Väse brann ner till grunden men byggdes upp omedelbart.	1914	Karlstad brandkår upprättar en extra reservkår på 150-200 man. Det gick alltid inte att räkna med hjälp från regementet.
1915, mar 12	Järnvägshotellet i Charlottenberg härjades av en häftig våldeld. Elden uppkom pga oförsiktighet vid cigarrökning. En gäst omkom. Branden spreds till flera byggnader	1914	Kristinehamn ville slopa övningar med den allmänna brandkåren men försäkringsbolag framhöll olägenheter med att slopa namnrulla och att sluta med övningar
1915, nov 24	Tre personer omkom i Björkborn vid explosion i samband med krutpressning	1914	Fanns ca 3000 bilar i Sverige.
1915	Del av skruvfabriken i Hagfors brann	1915, jul 13	Beslut att stadens brandkår ska bistå vid eldsolyckor på sanatoriet i Arvika.
		1915	Ett vattenverk blev klart i Säffle

1915 nov 7	Älvåsens skyddshem i Älvsbacka (Molkom) drabbades av mordbrand. Denna, Östanås herrgård brann i oktober då man sprängeldat i kakelugnarna. I november brändes hemmet genom anlagd brand. En flygel brann 1916 men man kunde inte fastställa orsaken.	1915	Brandstodsbolaget gjorde inspektionsbesök i Charlottenberg och då höjdes riskklassen öster om järnvägen. Det mildrades i Åmot men skärptes också i Torsby. Bolaget satte press på att dessa och andra samhällen skulle ordna sitt brandväsende.
1915 maj	Brättne bruks fabriker, Arvika, med träsliperi totalförstördes av brand. Vid återuppbyggnad moderniserades anläggningen.	1915	Bildades Torsbys frivilliga brandkår med ca 170 man i rullan.
1915	Hammarsmedja och valsverk brann ner till grunden vid Kortfors Bruk (Öfalla – Karlskoga). Verksamheten drevs av AB Héroults Elektriska Stål.	1915	Telegrafverket skrev villkor för uppsättande och inkoppling av Arvikas brandtelegrafs ledningar i Telegrafverkets kablar och att använda deras fästen
1915	Boningshus ödelades av eld vid Sandsjöhyttan (Filipstad). Två äldre personer kunde rädda sig i sista stund.		
1915 dec	Natten mellan 3 och 4 december brann maskinhuset vid Erikssons snickeriverkstad i Arvika. Verksamheten fortsatta men något decimerad. (Elis i Taserud).	1915 okt	Linköping lämnade Karlstad-systemet när ny brandstation var byggd.
1915, 31 dec	Ranåns fabrikers kartongpappersfabrik i Ransäter brann ner på nyårsafton. Man trodde att branden berott på att man hade uppledat i lagerutrymmen efter att fabriken stått still under helgen.	1915, dec	Förordning ang användande av militär personal till upprätthållande av allmän ordning samt för eldsläckning ( <b>SFS 1915:585</b> )
1916 febr 6	Kymsbergs herrgård, Gräsmark, brann ner varvid en kvinna innebrändes vid försök att rädda några barn.	1916	Storfors Bruk installerade brandpostledning som drevs via en centrifugalpump i kraftstationen . *
1916 maj 28	Skogsbrand på Käppmyren, Deje, där tåget på Bergslagsbanan antänt.		
1916 aug	Skogsbrand sedan ett häftigt åskväder antänt Lundaskogen, Stöpafors (Sunne)		
1917 febr 11	Brand i biograf Exelcior i Kristinehamn. Elden uppkom av stark eldning i en kamin. Branden upptäcktes först sedan den bröt ut genom ytterdörren. Stora skador inomhus och yttertaket men byggnaden räddades i övrigt.	1916 mars	Brandchef Holmberg i Kristinehamn fick guldmedalj av försäkringsbolagen. Bolagen gav 275 kr till brandkåren som tack för bra arbete vid branden hos Bröderna Larssons motorbåtsvarv.

1917 sept 28	På ett par timmars tid lades en borstbinderifabrik i Kristinehamn i aska under stark storm med svårt gnistregn. Det fanns inga möjligheter att skaffa ersättning för de många specialmaskiner som blev förstörda. Orsaken var kortslutning.	1916	Förslag från Kungl. Civildepartementet till <b>mönsterbrandordning för landsbygdskommuner</b>
1917 dec 23	En av Värmlands äldsta herrgårdar, den gamla Geijersgården vid Brattfors brann ner. Den tillhörde Uddeholms AB och användes som brukskontor och bostäder till brukets tjänstemän.	1917	Kils brandkår hade 120 man. Det räckte ej för att teckna försäkringar. Materiel saknades och vattentrycket var för lågt.
1918 jan 14	Eldsvåda vid Kristinehamns hospital. Medicinalstyrelsen förslög att man till stadens brandstyrelse får utbeta 835 kr som ersättning för den vid eldsvådan lämnade energiska eldsläckningshjälpen, som enligt styrelsen mening bör särskilt belönas.	1917	Stadga för hotell och pensionat som reglerade brandsäkerheten i hotell. <b>SFS 1917:474</b>  Förvaring av med bensin eller bensol denaturerad sprit. <b>SFS 1917:681</b>
1918	Kortslutning vid Storfors Bruk orsakade brandskador.	1918	Kungl. Maj:t tillsatte Brandskyddskommissionen för att se över 1874 års brandstadga. Efter ett par år ansåg de att mer än 50 % av alla bränder uppstått pga. soteld.
1918	Fabriksbrand vid Jössefors Bruk.		
1918	Gnistor från fotogenmotor tände en byggnad i Svensrud, Östra Ämtervik		
1918 jan 17	Möbelhandlare Grorefelts stora affärs och bostadshus i närheten av torget i Säffle brann ned till grunden. Två inneboende måste hoppa från tredje våningens balkong.	1918	Deje brandkår hade i sin manskapsrulla 2 brandchef och 108 man.
1918 mars 13	Eldsvåda uppstod i den ena pappersmaskinsalen vid Koppoms pappersfabrik, troligen genom kortslutning. Eldsläckningen försvårades av mörker och brist på manskap.	1918	Svenska Brandchefsföreningen ombildades till Svenska Brandskyddsföreningen.  Brandskyddsföreningen hemställde hos regeringen att brand- och polisfordon skulle få ensamrätt på en karaktäristisk ljudsignal.
1918, maj 31	Storbrand vid Långbanshyttan (Filipstad) Sex arbetarbostäder, sju kolhus, anrikningsverk, garveri, såg mm förstördes. 26 familjer blev hemlösa. Sprutor och manskap kom från Persberg, med extratåg, och från Lesjöfors.	1918	Bildades Kungliga Byggnadsstyrelsen.
1918, jun 8	Det började brinna i det s k krökta rummet i Grepfabriken (Svenska Grep- och skyffelfabriken) i Arvika. Branden spred sig så att hela området Både Palmvikens såg (för andra gången) och hyvleri samt		



	brädlagret gick upp i rök. Värden för ca 1,5 miljoner kronor gick till spillo.		
1918 juli 6	Hyvleriet i Dejefors hade fattat eld. Industriernas och Deje frivilliga brandkår kallades till den häftiga branden. Omgivningen räddades.	1918, aug	Första organiserade brandkåren i Skoghall
1918, jun 8	Nedbrann Palmvikens ångsåg för andra gången. Dessutom förstördes Grepfabriken. Värden för ca 1,5 miljoner kronor gick till spillo	1918	Första standardiseringen av brandmaterial i en kungörelse om slangkopplingar. <b>SFS 1918:530</b>
1919 maj 24	Säffle möbelfabrik nedbrann till grunden. En del av virkeslagret och en del färdiga möbler kunde räddas. En ny fabriksbyggnad var nästan klar så produktionen stod stilla i bara 2-3 månader.	1919	Bildades Svenska Brandskyddsföreningen (fd Sv Brandchefsföreningen) med inriktning på förebyggande brandskydd
1919	Prästgården i Gillberga uppfördes på nytt efter en brand.	1919	129 av landets 325 städer, köpingar och municipalsamhällen hade fast organiserade kårer.
1919, sept 4	Ladugården som hör till Uddeholmsverken i Storfors brann. Troligen elektriskt fel. Rörverkets arbetare sökte energisk med ångsprutor och övrig släckningsattiralj hindra eldens synnerligen häftiga framfart men måste till slut uppgiva alla försök. Alla hästar och kor (80) omkom.	1919	Hälsovårdstadga ( <b>SFS 1919:566</b> ) om bl.a. fabriker och näringar samt deras placering. Regler för lokalisering av störande industri.
1919	Svår brand på gård vid Sutterhöjden orsakad av exploderande glödlampa. Lada, stall, uthus och samt grannes gård brann.		
1919	Eldsvåda i tackjärnsgjuteriet. Bofors industribrandkår deltog	1918	Lovordades Uddeholms AB för brandkårer i Storfors, Hagfors, Munkfors och Björneborgs bruk
1919 okt 16	Nybyggd villa tillhörande godsägare Eriksson, Överbyn, nära Karlstad, brann ner. Skador för 100 000 kr. Orsaken var gissningsvis kortslutning.	1919	Torsbys frivilliga brandkår fick en motorspruta som sponsrades av Fryksände församling
1919 juli 31	Jössefors bruk brann ner sedan flagor från träsliperiets skorsten antänt taket på fabriken. Anläggningen, gamla brukskontoret och fyra bostadshus brann.	1919	Första brandbilen till Skoghall. Byggt på ett T-Fordchassie. I tjänst till 1938
1919	Torsbys gamla kyrkspruta var otillförlitlig vid en eldsvåda. Kyrkostämman beslutade att köpa en ny motorspruta modell Ludwigsberg.		
1920 jan 24	Nedbrann gamla mangårdsbyggnaden i Bjurtjärn, Storfors	1919	
1919 maj 24	Eld utbröt i Sunne snickerifabrik. Den brann ner till grunden med maskiner och lager. Ett närliggande bostadshus blev också lågornas rov.	1919	I landet fanns 20 motorsprutor

1920	Efter soteld i Torsby kyrka 1915 insåg man att den gamla sprutan var otillräcklig vid en verklig brand. 1920 köptes en Ludwigsbergspump	1919	Inköptes en motorspruta från Ludwigsbergs verkstäder till Arvika.
1920 maj 2	Norums herrgård utanför Nyed (från 1718) brann ner till grunden pga kortslutning. Båda flyglarna kunde räddas. 200 personer hjälpte till och sprutor hämtade från grannbyar.  Norums herrgård uppförd 1718 i Nyed brann ner. Då förstördes även Norums bruks (träsliperi) arkiv.	1919	<b>Råd om eldsvådor i ladugårdsbyggnader</b>  Kungl. Lantbruksstyrelsen kom med förslag om brandskyddsstadga för landsbygden med "ökad skydd åt husdjuren vid eldsvåda"
1920	Kakelfabriken i Skattkärr brann och tillverkningen upphörde.		
1920 april 9	Brann stora manbyggnaden på V Fösked, Arvika, försäkrad för 5000 kr. Vid branden förstördes delar av Brunskogs sockens historia. Pastorn hade tagit hem sockenstämmoprotokollen.		
1920	Gnistor från ett lokomotiv tände byggnader i Svensby, Västra Åmtervik.	1919, aug	Inköp av ångspruta till Skoghall.
1920	Vårdslöshet vid rökning vållade stor brandskada i Gunsjögården, Vitsand		
1920, april 27	Våldsam eldsvåda i Karlstad vid Älvgatan när spinneri och väverifabriken brann. Samtliga maskiner förstördes liksom hela bygganden.	1920	Bildades Statens Provningsanstalt
1920, jul 15	Brand i lokstall vid Finshyttan (Mora-Vänerbanan). Efter en timme tillkallades även Filipstads övade brandkår men när de kom fram var allt förstört. Ett lok som stod inne för putsning förstördes.	1920	Förbud mot tillverkning av fosfortändstickor, bara säkerhetständstickor fick tillverkas
1920 jun 26	Folkskollärare Svenssons hem i Glava brann ned.		
1920, aug 23	Eld utbröt vid 6-tiden i komministergården i Filipstad där elden uppkommit i ett gavelrum. Hela huset blev svårt ramponerat, övre våningen av brand och nedre av vatten. Det mesta bohaget bärgades.	1920	Brandmännen i Karlstad har provat tyska gasmasker. Man skaffade 11 st och med dess hjälp kunde man vara inne i ett brandrum längre tid

1920 aug 29	Kanske länets största eldsvåda någonsin inträffade när kallvalsverket vid Munkfors bruk brann. Värdet var ca 5 miljoner kr. Det var tidigt klart att branden skulle få en särdeles stor omfattning, ty hela komplexet var indränkt i olja. Kallvalsning sker under riklig begjutning med olja. 300 arbetare var sysselsatta i valsverket. *	1920	Annons; "Herrar lantbrukare som ej få sina fastigheter, inventarier, skörd mm brandförsäkrade till fulla värdet, torde taga tilläggsförsäkringar i Brand-Victoria genom dess ombud, bankdirektör H Nyberg Handelsbanken i Kristinehamn"
1921 febr	Kvinna omkom vid brand på en förmiddag vid Repslagargatan i Arvika		
1921 mars	Rottneros massafabrik eldhärjades. Maskiner förstördes men branden kunde begränsas.		
1921 apr 28	Nessäthers träförädlingsfabrik i Charlottenberg brann ner. Man tillverkade bla träull. Stor risk fanns att branden skulle spridas till järnvägens stora och dyrbara kolförråd (4-5000 ton). Till all lycka vände vinden och man kunde hindra spridningen.	1921	Ny förordning om eldfarliga oljor. <b>SFS 1921:876</b>  Sprängämnesinspektionen inrättades (se även 1897) och får tillsynsansvar även för brandfarliga varor.
1921, maj 13	Karlstad telefonstation härjades svårt av brand orsakad av magnetiska oväder. Flera telefonbord förstördes och skadorna i övrigt blev omfattande. Orsaken var svår att förstå. Det var den största liknande brand som förekommit i landet. *	1920-30	Brandstodsbolaget arbetar för att öka den dåliga brandsäkerheten i municipalsamhällen, exempelvis Deje, Forshaga, Charlottenberg och Edsvalla som var nya bruksorter med tät kåkbebyggelse
1921 maj 22	En skogsbrand startade norr om Öfalla, Karlsdal (Karlskoga). Flera hundra personer deltog i släckningen och branden kunde stoppas vid en bäck. 25-30 tunnland brann.	1921	1165 man fanns med i Filipstads brandrulla. Dessutom var 27 hästar och 4 bilar inskrivna.
1921 jun 12	Deje frivilliga brandkår deltog i släckning av flisbingar i sulfatfabriken och kokeri.		
1921 sommar	I Väsby utanför Filipstad brann, efter åska, en ladugård med en stor mängd bostad och hela årets höskörd. Ej långt därifrån brann ett bostadshus ner. Uppmaning i fackpress att skaffa åskledare.		
1921 jul 9	Häftig eldsvåda i gamla martinverket i Bofors. Elden uppkom troligen genom gnistor från en ugn. Branden spred sig till taket på nya gjuuteriet.		

1921, dec 1	En större eldsvåda drabbade Östlind & Almquists pianofabrik i Arvika. Det var ett femvånings fabriksbyggnad. Miljonskador uppstod vid denna största fabrikseldsvåda som drabbat Arvika. Branden spreds genom felaktiga branddörrar. Nya lokaler invigdes året därpå.	1922	En elmontör i Karlskoga annonserade att han hade ensamrätt till besiktning för Örebro läns brandstodsbolag. Detta var inte korrekt enligt länets elektriska förening som protesterade. Mycket s.k. krisledningarna fanns kvar.
1921 dec 9	Deje frivilliga brandkår deltog vid släckning av brand i garage vid "Gula logen" i Dejevors.	1922	Generell kritik mot felaktigt utförda branddörrar efter branden i Arvika. Nya dörrar lanseras av kassaskåpsfabriken E A Rosengren. *
1922 jan 23	Töcksfors träsliperi brann ner till grunden. Driften hade legat nere ett halvår och det var tveksamt om den skulle byggas upp.	1922	Preliminärt förslag på definitioner av brandsäkerhet i byggnader med klassindelningar. Gjort av Kommunikationsdepartementet.
1922	John Ericssonsgårdens (Långban) högra flygel brann ner.	1922	Arvika får sin första brandbil – en Ford
1922 juni	3-4 tunnland vacker skog eldhärjades vid Tosseberg (Sunne), Slarv av pojkar med eld vid fiske angavs som orsak.	1922	Bildades elitbrandkår, 25 man och tre befäl, i Torsby. De var bättre övade än den frivilliga kårens stora uppbåd för att klara en första utryckning.
1922 sept 5	Glava glasbruks sågverk lades i ruiner vid en brand. Man lyckades rädda maskincentralen	1922, nov	Brandstyrelsen i Karlstad förslog att brandkåren ska utrustas med bilar. En Scania levererades 1923. En provutryckning gjordes men utan sirener. Karlstads allra första bil registrerades 1912.
1923 mars 23	Blomskogs kyrka brann. Korskyrkan från mitten av 1600-talet förstördes helt, endast ett par värdefulla gamla tavlor, några böcker och en del papper i sakristan räddades.		
1923 jan	Borseruds Kooperativa affär i Molkom brann		
1923 apr 12	Fabriks AB Bröderna Jakobssons anläggningar i Säffle, där ångpannehuset, kvarnen och torkinrättningarna blev lågorna rov.	1923	Den allmänna brandkåren i Filipstad hade sin sista sprutmönstring – ett folkskådespel.
1923	Fabrikör Nords boningshus och målarverkstad brann ner. Boende räddade sig genom fönsterhopp. Smides- och snickerifabriken räddades.	1923	Röde Hanen – allmänna råd mot brandfara utges av Svenska Brandskyddsföreningen. Cirkulär 16.
1923	Manbyggnaden på Kårud säteri vid Botilsäter brann ner.	1923	Ekshärads brandstodsörening beslutar att ge bidrag till de medlemmar som skaffade en kolsyrespruta. 460 sådana inköptes. Anledningen var den ringa vattentillgången vid många gårdar
1923	Brand i bilfabriken i Torsby. LT-bilen tillverkades i tre exemplar men stora planer fanns när fabriken brann upp och allt nedlades.		

1923, juli 3	Eldsvåda ödelade brädgården i Skoghall. 1000 man deltar i släckningsarbetet. Brädgården är försäkrad till fyra miljoner kronor och var i omfattning 500 x 400 meter. Ladugårdslängan vid Vidö herrgård, 1 km från brädgården, antändes av kringflygande bränder och nedbrann till grunden	1923 juni 15	Brandstadga vari också landsbygdens brandskydd reglerades. Dock ställdes inga krav på att hålla brandförsvar på landsbygden. Bara om länsstyrelsen så beslutade var landskommun skyldig att ordna ett brandförsvar. SFS 1923:173
1923	Karlstad brandkår gjorde 40 utryckningar. Tre var av sådan omfattning att slangledning från brandpost eller sprutor behövdes. En Tidaholmsbrandbil med pump inköptes		
1924	Eldsvåda vid skjutfältet, Bofors. Bofors industribrandkår deltog.	1923-1928	Deje frivilliga brandkår låg nere till 17 september 1928
1924 jan 23	Skolhuset i Södra Fjäll, Eda, brann ner till grunden.		
1924 sept 27	Molkoms kvarn- och grynverk förstördes av brand. Ortens brandkår fick kämpa ensam då Karlstadkårens avdelning råkade ut för bilmissöde.	1923	Handledning för utarbetande av brandordningar mm för landskommuner
1920-talet	I Molkom förstördes av cykel- och bilverkstad av brand. Elden upptäcktes tidigt så skadorna begränsades. Det visade sig att innehavaren hade gjort en sinnrik "helvetesmaskin". Ågaren erkände mordbrand.		
1924 mars	Verkstaden brann vid bröderna Erikssons snickeri i Taserud, Arvika. Ritningar och modellmöbler förstördes. Maskinhuset klarade sig. Elis i Taserud var en av bröderna. <i>Se Kuriosa.</i>	1924	Brandstodsbolaget sade upp försäkringen för Logen Molkom (Karlstad) för att man visade eldfarlig film.
1924, juni 12	Vid Bofors skjutfält inträffade en våldsamt explosion i laddningar för projektiler. Tre arbetare avled.	1924, maj	Ny brandordning antogs för Kristinehamn. Allmänna brandkåren ersattes med en reservkår på 40 man.
1924, juli 22	Dödsolycka vid Björkborns gamla skjutbana där fyra barn i åldern 7-9 hade kommit över en 75mm projektil som exploderade då de kastade de mot marken.	1924 sept 9	Ny brandordning för Karlstad
1924	En ny brand härjade Långbans gruvfält och det nya anrikningsverket förstördes efter bara några månaders drift. På kort tid byggdes ett nytt.		
1924, 8 maj	Vindsbrand i Storfors Herrgård. Brandens orsak var trasig skorsten. Hela vinden berördes, inredningen i underliggande våningar förstördes av vatten. Stora värden räddades av kåren. *	1924	Arvikas brandhästar såldes och en bil inköptes för aptering av motorsprutan. Utöver borgarbrandkår fanns en "allmän brandkår" på omkring 150 man
1924, dec 5	En gruvfogde innebrändes vid en brand i kontoret vid Persbergs	1925	Bildades Elektriska Nämnden och SEMKO

	gruvfält. Förhör och undersökningar kunde inte förklara branden som tycktes ha startat i hans för insidan reglade rum. Även en privatdetektiv anlätades av gruvledningen.		
1925 mars	Gnistor från skorsten antände tak och fyllnad på vinden i Näs (Sunne). 75-årig man som bodde på gården lyckades släcka.	1925	Brandchefen i Karlstad besökte Grand Hotell efter en påskbal och anmärkte på att dörrar varit blockerade och en mängd pappersdekorationer varit uppsatta. *
1925	Viksfors Bruk eldhärjades men tillverkningen kunde räddas. De tillverkade redskap.		
1925	Kvarnbyggnaden i Tolita (Kil) brann ner.		
1925 juli	Stor eldsvåda uppstod hos Bofors Nobelkruts anläggningar i Karlskoga. Skador för närmare 2 miljoner kronor - 400 arbetare förlorade sysselsättning. Bofors industribrandkår deltog.	1925	Brandstodsbolaget tecknade nu åter försäkringar i Kil
1925, juli 22	En häftig eldsvåda utbröt i Nordmark – Klarälvens järnvägs huvudförråd. Brandkåren, med motorpump och två motorsprutor kunde rädda angränsande byggnader.	1926	Molkoms frivilliga brandkår ville förhandla med telefonstationen för att den skulle signalera till alla abonnenter vid brandfara. Dessutom skulle larmlurar hängas ut i samhället
1925 sept 11	Den nyuppförda mjölnarebostaden i Frykfors brann ner till grunden och de sju familjemedlemmarna med knapp nöd lyckades rädda sig ut. Fyra av dem avled senare.	1925 ca	Försäkringsvillkor kom för byggnad vari automobil förvarades
1926 febr 4	Brand i Karlstads Mekaniska Verkstad. Elden började ovanför gjuteriet torkugnar, tak och inredning blev hårt spolierade	1925-35	Brandstodsbolaget gav bidrag till frivilliga brandkårer i området där kommuner ej hade skyldighet. Lån beviljades för att köpa motorsprutor.
1926 apr 29	Nattvakten vid Arvika-Verken märkte att taket vid skorstenen vid pressverket fattat eld. Allt brännbart blev förstört på ett par timmar. Ett 50-tal press- och nitmaskiner förstördes. De dyrbara verktyg som förstördes var ytterst svåra att ersätta eftersom de var särskilt tillverkade för fabriken.	1926	Karlstads sista brandhäst såldes  <b>Garageförordning</b>
1926, maj	Explosion i presshus i Björkborn. Sex personer omkom och många skadades		
1926	Explosionsolycka vid martinverket i Bofors när vatten kom i kontakt med varmt slagg. En man skadades och fördes till Karlskoga sjukhus. Alla fönster blåstes ut, taket lyftes och slagg samt järnbitar flög runt.		

1926 jul 12	Konsumbutiken i Knollsviken (Glava) brann ner		
1926 okt	Handelsbod i Södra ÅS (Sunne) brann. Branden startade när en fotogenlampa antändes.		
1927	Karlstad Spadfabrik fanns i inre hamn då en svår eldsvåda höll på att sätta stopp för fler värm-ländska spadar. Hela fabriken brann ner. Man flyttade till nya lokaler och breddade verksamheten. Alternativet var en nedläggning.		
1927 jan	Ett parti spränggelatin exploderade i Björkborn och tre byggnader ramponerades.		
1927 jan/febr?	Vid privat visning av film (nitrocellulosa) uppstod häftig brand i Duvnäs, Molkom. Det hastiga förloppet gjorde att familjen fick kasta sig ut genom fönstret. Två personer omkom och två skadades. Huset brann ner.		
1927 dec 11	Gåsborns kyrka brann. Den brann ner på mindre än två timmar men man hann rädda arkiv och kyrksilver. Ett överhettat kaminrör hade antänt undertaket	1927 april	Lag om försäkringsavtal <b>SFS 1927:77</b>
1927 okt	Alla uthus vid en gård i Västanå (Väse) brann		
1927, apr 5	Nedbrann den gamla borgmästarebostaden på Norra Strandgatan i Karlstad. En flicka omkom. Förslag framfördes om utbildning i brandkunskap i skolan. *	1927 juni	Kungl. Maj:ts förordning om fartygs byggnad och utrustning SFS 1927 184-187
1927	Såg och hyvleri på Orrholmen i Karlstad brann ner. Därefter moderniserades rörelsen.	1927	Albin Motor startade tillverkning av motorsprutor i Kristinehamn.
1927	Kvarn och såg vid Heden på Högåsen (Väse) brann ner. Det var elektrifierat sedan 1920.	1927	Borgarbrandkår bildades i Filipstad
1927 dec 18	Kyrkan i Grums brann. Elden började i sakristian. All släckförsök omöjliggjordes av brist på vatten då vattendraget var bottenfruset. Ett antal värdefulla inventarier kunde räddas.	1927	Bildades Svenska Brandkårens Riksförbund
1927, maj	Huvudbyggnaden vid Backa ålderdomshem i Molkom brann ner till grunden. Byggnaden var av trä och i två våningar. Branden började vid fyratiden på natten. Personalen kunde rädda, 13 barn, 27 äldre och 17 personer från sinnessjukhuset. Skador för ca 200.000 kr	1928	<b>Instruktion för Karlstad brandkår</b>

1928 aug 31	Dejeforssågen och torkladan brann ner. Efter branden kallades till möte för att starta om brandkåren. Man sade att hela samhället utsattes för fara pga. brandkåren fått förfalla.	1928 juni	Svenska Brandskyddsföreningen hade årsmöte i Karlstad. Där demonstrerades en avgasejektor för motorsprutor. En patenterad uppfinning från Rosenbauer i Österrike som gjorde det lättare att suga upp vatten.
1928	Bråruds herrgård, Sunne, brann		
1928 aug	En buss vid Ulvsby (Sunne) träffades av blixten som slog ut allt ljus. Föraren hann inte stanna utan körde i diket.	1928	Albin Motor i Kristinehamn presenterade sin första motorspruta
1928	Ångbåten Järnsjöbåten brann. Vid ombyggnad insattes en råoljemotor		
1928 sept 9	Eld vid Gruvöns sågverk i Grums varvid hyvleri och lädfabrik, torkhus, virkeslada mm ödelades. Sågverket antändes men kunde räddas tack vare hjälp från Karlstad brandkår.		
1928 sept 27	Molkoms kvarn och grynverk härjades av en våldsamt eldsvåda som ödelade hela anläggningen.	1928	Arvika var den enda stad som hade kvar Karlstad-systemet
1928 jan 20	Kvinna omkom vid lantgårdsbrand i Södra Finnskoga, Torsby		
1928, dec 15	Molkoms folkhögskolas gymnastikhus brann ner. Branden påskyndade frågan om utvidgning av skolans lokaler.	1928	Fanns i Sverige 32 yrkesbrandkårer, 146 borgarbrandkårer och ca 500 frivilliga kårer
1928 sept 19	Orrholmens sågverk* i Karlstad brann ner. Berodde på gnistor från remskivor. Det egna brandförsvarets slang var sprucken och oanvändbar.	1928	Frivilliga brandkåren i Deje anhöll att kommunen skulle över ansvaret. Inget ansvar för detta fanns i kommunallagen och kommunen svarade att detta fick man ordna själva.
1929	Två arbetare dödades vid explosion i Björkborn		
1929 jan 10	I Karlstad omkom två arbetare omkom när de reparerade ett oljefyllt rör i ett pannrum.		
1929, juni 12	Notnäs såg och brädgård, Torsby brann ner till grunden. Brandkåren kunde hindra spridning till kringliggande byggnader och sågverk.	1928	Under inga villkor fick film visas i oförsäkrade hus
1929, jan 24	Urmakare Källarssons hus i Charlottenberg brann. Tack vare vindstilla väder kunde brandens spridning hindras. Huset var byggt av timmer under tegeltak och i två våningar med 26 rum	1928	Första organiserade brandkåren, frivillig, i Årjäng. Innan dess fanns viss utrustning i ett skjul. Larm kom genom bud, blåsning i horn och ringning i kyrkklockor
1929	Gruvöns hyvleri brann ner till grunden. Såghuset och linbanan till Slottsbron skadades.		



1929, febr 17	Stora Kils kyrka brann. Elden hade uppstått i ett mellantak vid en rökgång från en kamin. Man fick inrikta sig på att rädda inventarier. Brandkåren Kil och Karlstad kallades. En erfarenhet var att det bör finnas brandsäkra luckor mellan torn och kyrkvind. Kyrkan återuppfördes på de gamla murarna och invigdes i november 1932.	1929	Bildades ett brandlaboratorium som en del av Statens Provvningsanstalt (SP)  Efter branden i Stors Kils kyrka noterades att en brandlucka borde finnas mellan kyrkors torn och vind
1929, juli	Innehavaren av en cykel- och reparationsverkstad i Molkom, misstänkt för att i försäkringsbedrägligt syfte ha satt eld på sin egen verkstad "med hjälp av en sinnrik helvetesmaskin. Den bestod av radiobatteri, väckarklocka, induktionsapparat och bensindränkt material.	1929	Skogseldsläckning – handbok utges av Svenska Brandskyddsföreningen
1929, juli 29	Nattlig brand vid Spelmansgatan i Kristinehamn varvid två personer omkom. Troligen var branden anlagd i trapphuset. Veckan innan hade en liten brand släckts i samma trapphus. Då märktes en stark lukt av denaturerad sprit.	1929	Sedan 1919 hade antalet motorsprutor i städer, köpingar o municipalsamhällen ökat från 44 till 176. Antal bilmotorsprutor ökade från 26 till 123 och antalet utryckningsbilar från 26 till 130.
1929 juni 28	Äldre kvinna omkom vid brand i trähus i Karlstad		
1929 juli	Torsbybussen (Sunne) drabbades av brand i motorn. Stora lågor slog upp från en överhettad förgasare. Ågaren/föraren lyckades släcka med en patent-släckare. Motorn blev svårt ramponerad.		
1929, aug 3	Stor kolhusbrand i Hagfors. Järnverkets tre kolhus brann ner. Släckningen tog en hel vecka. Hjälp från Munkfors och Skoghalls brandkår. *		
1929 okt	En större byggnad med biograf (Palladium) och affärslokaler och flera lägenheter brann ner.		
1929	Kommunalnämndens ordförande i Årjäng tackade den frivilliga brandkåren för det arbete man nedlagt vid två bränder i ett lagerhus (D. Hanssons) och i målare Engströms verkstad.		
1929	Sunne Yllefabrik jämnades med marken av brand. Samme ägare drabbad flera gånger.		
1929, sep	Bröderna Jakobssons sängfabrik i Säffle eldhärjades. Brandkåren kunde efter hårt arbete begränsa branden		

1929, dec 13	Herrgårdsbyggnaden på Rottneros brann. Rikspressen skrev om branden som kan ha orsakats av en överhettad elektrisk kamin. Fabrikens släckningspersonal kunde inte rädda byggnaden. *	1930 maj	By kommun tyckte inte att man fick bra villkor för samverka med Säfte och köpte en egen brandbil. Senare kom man överens och Säfte fick 4000 kr om året för brandkår och brandbilen från By ställdes till förfogande.
1930 jun 14	Eld utbröt på eftermiddagen i tugguset vid Jössefors bruks sågverk. Hela verket brann ner helt. 135 man hade sysselsättning vid sågen och i brädgården.	1930	Molkoms brandkår omorganiserades med stöd av bidrag från Wermlands Brandstodsbolag, Nyeds kommun och ett antal privatpersoner. Man kunde bli köpa ett motorspruta (Albin 1000) och 600 meter slang.
1930	Karlstad brandkår hade 42 larm, varav 25 för eldsvåda eller tillbud, 11 för soteld eller trängrök och 6 för annat.	1930-talet	Till förmån för Molkoms frivilliga brandkår bedrevs symöten och underhållning
1930	Skolan i Östra Deje brann ner på grund av ett åsknedslag men byggdes upp direkt	1930-talet	Nyeds brandstodsbolag gav 3000 kr i bidrag till en motorspruta att placera i Molkom. Villkoret var att man bildade en elitbrandkår och att sprutan skulle stå till hela kommunens förfogande
1931 jan 24	Ett uthus vid Sunne Yllefabrik brann ner. En tivoliägare hade material i huset. Det ansågs märkligt att samme ägare drabbats av fem bränder på senare år. En person misstänktes för branden men frikändes i brist på bevis.	1930	Brandchefen i Karlstad åtalades för en utryckning till en gräsbrand där man krockade lätt. Åtalet ogillades och åklagaren åtalades. Se <i>Kuriosa</i> .
1931 febr	Snickerifabrik med sågverk vid Norra Boda (Kil) brann ner		
1931 26 apr	Den stora stall- och ladugårdsbyggnaden vid Lundsholms ålderdomshem i Ölme brann ner. Många djur, däribland ett 60-tal nötkreatur och flera avelshingstar, brann inne. Mordbrand kunde konstateras och man misstänkte "en understödstagare som inte var fullt normal." Handkraftsprutan (Henriksson 66) som står i Ölme kyrkas vapenhus användes då för sista gången.	1930	Ny brandtelegraf i Kristinehamn Den tidigare telegrafan med visarsystem satt i polisvakt-kontoret. Brandchefen hade 1929 begärt ny utrustning, bla två bilar mm samt ombyggnad av brandtelegrafan och fem nya brandmän
1931 maj	En brand ödelade Herredalens såg (Karlanda, Årjäng).		
1931 maj 1	Den stora uthuslängan vid kronoegendomen Berg i Älgå ödelades vid en brand. Många djur brann inne.	1930	Övergång till bildrift på brandkåren i Kristinehamn.  Brandförsvarskommittén accepterade att gamla uppfodringsverk och handkraftsprutor avskaffades medan nyare och lättare handsprutor borde behållas och placeras i utkanterna av staden

1931	Gårdsbrand vid Lysviks stations-samhälle. Branden, i blåst och torr sommar, hotade hela samhället. Av fyra antända boningshus kunde tre räddas. Lysviks brandkår var nyorganiserad och fick här sin första stora uppgift.	1931	<b>Ny stadsplanelag (SFS 1931:142) och byggnadsstadga (SFS 1931:364)</b>
1931, juli 24	Brand och explosion i gjuteriet vid Björneborgs bruk. Fyra arbetare omkom när 8 ton smält järn kastades omkring i lokalen	1931	Ny brandtelegraf i Karlstad med LM Ericssons vilströmssystem med morseapparat. Det fanns 40 brandskåp med fasta telefoner.
1931, dec 19	Karlstad Tagelspinneri spolierades delvis vid en omfattande brand. Ett nybyggt stenhus kunde räddas.	1931	Sprängämnesinspektionen ger ut ett cirkulär med krav på tankbilar som kör eldfarliga oljor klass 1. Det skedde efter en tankbilsolycka i Fittja 4 dec 1930.
1931	Brand i Sven Anderssons snickerifabrik i Högboda (Norra Boda Kil). Gastuber exploderade. Hård vind. Hus i närheten var hotade men räddades och gnistor tände ett tak ca 400 meter bort men gårdens folk släckte detta.	1932	I Årjäng blev det kritik mot att utryckning skedde med motorsprutan till långt avlägsna platser. Brandkåren borde i stället rycka ut med handsprutan. Frågan hänvisades till municipalstämman.
1931	Karlstad brandkår hade 49 utryckningar varav 29 för eldsvåda eller tillbud, 16 ggr för soteld eller trängrök.	1932 omk	Brandskyddsföreningen och ett antal brandchefer gör riktlinjer för brandskydd i höghus. De omfattar utöver brandsektioneringar, rökluckor i mörka trapphus, stigaledningar, dubbla trapphus, utrymning av brandkårens stegar för mas 23 m samt brandvägar.
1932	I en urmakeriaffär i Sunne uppstod brand pga en bensinförgasningslampa. Bensin och bensingas fördes i gummislangar och trycket ökas med en fotdriven luftbälg. En farlig anordning. *	1932	Skoghallsverkens brandkår bestod av 200 man. Inom området fanns 24 brandskåp, larmklockor, fast pumpstation, motorsprutor, bogserbåtar med vattenkanoner, 4000 m slang, en särskild bostadsbrandkår. Allt för att skydda brädgård, sågverk och cellulosa-fabrik.
1932 jan	Under lek framför brasan fick en treårig flicka brand i kläderna och avled senare (Ölme)	1932 maj	Årets Bygge- och Boutställning var förlagd till Karlstad och hade en brandskyddsutställning,
1932, jun	En trevånings arbetarbarack "Mörtnäs" vid Glava glasbruk brann ner till grunden. Fem familjer blev hemlösa. En man blev svårt bränd då han rusade in och lyckades rädda sin dotter	1932	Biografförordning. <b>SFS 1932:179</b> om brandskydd i biografier. SFS 1932:178 med brandskyddsregler för förvaring av cellulosa-film.  Ändring i stadga för hotell och pensionat ( <b>SFS 1932:177</b> )
1932 aug 15	Kolgården (stenkolslager) vid Skived brann ner. Tillhörde Mölnbacka-Trysils pappersbruk.	1932	Brandskyddsutställning i Karlstad som visar skador, statistik och farliga elinstallationer. Även byggtställning

1932 jan	Brand i Silleruds ålderdomshem. Guttarebol. Huset övertändes. En man omkom då han gick in för att hämta något. Årjängs municipalsamhälle skickade räkning för kostnader i samband med utryckningen.	1932	Byggnadsstyrelsen gjorde normalförslag till lokala byggnadsordningar. Där ingår bla brandteknisk klassindelning och garagebestämmelser
1932	Brand vid Degerfors Bruk. Bostaden Nedre Stubbängen förstördes och en yngre, något efterbliven man omkom	1932	Dalby kommunfullmäktige (Torsby) beslutade att uppföra ett brandtorn på Barberget 600 m över havet – bevakningen upphörde 1957
1932 apr 2	Äldre bostadshus i trä, en bruksfastighet, i Hagfors brann ner. Huset kallades Blinkenbergsfemman.	1932 omk	Brandförsvarskommittén meddelade att det var risk för premiehöjningar i Säffle om man tog över släckansvar i en angränsande kommun innan Säffles organisation förbättrats
1932 juli	Vid en explosion i Björkborns krutbruk avled en 26-årig arbetare.	1932	Försäkringsbolagen ställer krav på motorsprutor för att ge rabatt på försäkringspremier.
1932 aug 27	Mellanskolan i Sunne brann ner. Brandkåren kunde rädda en del av huset.	1932	Hotell- och pensionatstadga. <b>SFS 1932 179</b>
1932 sept	Två personer dödades när ett spritkök exploderade i Karlskoga. Två barn kunde räddas men föräldrarna avled på sjukstugan.		
1932	84 utryckningar vid Karlstad brandkår. 60 gällde eldsvåda eller tillbud. 19 av larmen kom från brandskåp och 61 via telefon.	1933	I Filipstad ville man dra in polispatrulleringen nattetid kl. 03-06. Brandförsvarskommittén meddelade att det inte skulle påverka premierna. Men man ville att brandchefen skulle på rätt sätt ordna särskild vakthållning vid stark torka, storm o.dyl.
1933, maj	Brand i hus i Elofsbyn. Manskap kördes dit på lastbilar och medförde närliggande sågverkets handpumpade sprutor.		
1933, juli 8	En stor skogsbrand härjade i nordöstra Värmland (Gustafsors revir) 3000 man deltog i släckningsarbetet. Driften vid Hagfors bruk stoppades. Alla arbetare och militär från Karlstad och Dalregementet deltog. Mat till släckningsstyrkan tog slut i området. Ca 2000 tunnland brändes. Gustafsors samhälle hotades. Rökpelaren syntes ända till Karlstad. *	1933	Första kursen för brandchefer ordnas av Brandskyddsföreningen och Stockholms brandkår
1933 26 nov	Nya norra herrgården, från 1790-talet, vid Borgvik brann på domsöndagen.	1933	Under denna tid varnades mycket för risker med bensin och sprit i hemmen. 1932 omkom 28 personer genom vårdslöshet med eldfarliga oljor.

1933 juni 8	Nedbrann Konsums magasin i Bäck (Skogsberg Sunne). Intelligande butik kunde räddas.		
1933	Gamla mangårdsbyggnaden vid Mellbyns säteri i Bro socken, Säffle		
1933 okt 13	Deje Ordenshus ödelades av brand som uppstått genom kortslutning pga. storm. Svårt med vattenförsörjningen.	1934	Molkoms brandkår köpte en lastbil utan flak. Hantverkare på orten byggde en brandbilskaross. 11 man och materiel fick plats
1933 apr 3	Föreningshuset i Årjäng brann ner. Orsaken var att hyvelspån kom för nära en kamin.	1934	Efter brand var försäkringstagaren skyldig att ha vakt till dess att fara icke föreligger för eldens uppblåsande.
1934, juli 28	Stora delar av gjuteriet vid Björneborgs bruk förstört av eld	1934	I garage i städer får man förvara max 25 kg eldfarlig vara klass 1 (bensin o dyl) utan anmälan.
1934	Eldsvåda vid Boviken. Karlskoga. Bofors industribrandkår deltog	1934	Ny brand- och polisstation i Säffle
1934 jun 12	Eld uppstod i bobinfabriken i Finshyttans verkstäder vid Filipstad. Elden kastade sig över landsvägen och antände både hyttan och kraftstationen. Då brandkåren i Filipstad ej hade någon motorspruta till förfogande utan blott gamla handsprutor fick man nöja sig med att släcka talrika skogbränder i närheten. *	1934	Till Molkoms brandkår inköptes en lastbil utan flak. Hantverkare från orten byggde brandbilskaross på bilen som fick plats för 11 man och brandmateriel samt försedd med dragkrok för motorsprutan
1934 juni 18	Kraftig brand i ett kafferosteri i Karlstad. Branden började som soteld. Spridning via öppna branddörrar. Byggnaderna övertända inom fem minuter. *		
1934, juli 8	Plywoodfabriken i Kristinehamn brann och blev totalskadad. En motorspruta tillkallades från Karlstad. Där arbetade 150 man. Fabriken byggdes upp. Miljonskador.	1934	Krav på bättre brandskydd på landsbygden. Detta år hade vid 136 eldsvådor innebränts 8184 husdjur.
1934, okt.	Solbergs verkstad i Forshaga ödelades. Efter ett år invigdes nya och mer tidsenliga lokaler.	1935, jan	I landet fanns 114 städer, 45 köpingar, 218 municipalsamhällen och 2369 landskommuner
1934 nov 28	En tvåårig flicka omkom vid en brand i Varnum, Hon var lämnad utan tillsyn och råkade få eld i kläderna.	1935	Allmänna brandkåren i Sunne har en "flygeldsavdelning" med ca 30 man
1935 jan 23	Skolbyggnaden i Millesvik (Värmlandsnäs) brann ner.		
1935 apr 15	Bröderna Svensson bilförsäljning i Molkom brann.		
1935 apr 22	Vid Kyrkeruds lantushållsskola (Värmlandsnäs – Säffle) nedbrann ekonomibygnaderna. Nya byggdes.		

1935 påsk	Brand i vedhög framför en bakugn i ett bageri i Molkom. Byggnaden med uthus förstördes. Intelligande hus räddades trots storm – samhället ansågs vara hotat. Brandhjälm skaffades sedan för de brandmän som måste gå närmast elden.		
1935, maj 31	Häftig brand ödelade Kils Skidfabrik. Brandkåren räddade intelligande hus genom att bla spänna upp ett brandsegel. SJ:s brandspruta med personal hjälpte till.	1935, jan 1	Brandstodsbolaget började att försäkra byggnader i städer, köpingar o municipalsamhällen såvida brandskyddet är ordnat på tillfredställande sätt
1935 okt 9	Häftigt åskväder över norra Väse och Nyed, Flera nedslag i bla radio och telefoner.		
1935	Hagbergs snickerifabrik i Sillerud brann		
1935 juli 30	Förödande eldsvåda i Arvikaverkens gjuteri i Vik. Snabb brandspridning i taket. Elden kunde begränsas efter en halvtimme men det inre var ett rykande virrvarr. Men skadorna blev ändå begränsade.		
1935, aug 26	Industribrand i Storfors varvid rörverket (sk. pilgerverket) totalskadades. Gnistor tros att antänt ett nytjätat tak. Fem brandkårer kämpade mot branden. *	1935 aug 26	En ny brandbil invigdes på torget i Filipstad. Då kom begäran om hjälp med en storbrand i Storfors. Denna brandbil, Volvo 1934, fanns i Spruthuset
1935 nov 25	Tre arbetare omkom vid Skråmorsens kraftstation ca en mil från Karlskoga. En turbinsump skulle tjäras och en man använde en blåslampa för att torka tjäran. Då inträffade en våldsam explosion och brand uppstod.	1935	Förslag om förvaring och utmärkning av lokaler med gasbehållare togs fram efter bränder i Skåne
1935 nov 27	Elkraftverket (kraftstationen) i Korsbyn (Karlanda, Årjäng) brann pga. ett överslag varvid även oljor i närheten antändes. Verksamheten upphörde även vid intelligande såg.	1936	Ca 30 personer omkom årligen genom bränder i bensin och sprit. Det var populärt att tvätta kläder med bensin. De flesta omkomna var kvinnor. Varningar utfärdades kring de tvättråd som ges till husmödrar.
1936	Eldsvåda vid Bjelkes snickerifabrik i Karlskoga. Bofors industribrandkår deltog i släckningen. De äreportar av trä man beställt inför 350-års jubileet brann upp.	1936	Efter bränderna i Storfors rörverk återuppbygger man med nyare teknik, stålstomme med tegelfyllnad och tak av lättbetong. De gamla eldfarliga taken orsakade de stora skadorna.
1936	Åstorps torvströfabrik (Lindfors, Karlstad) brann (ev pga elmotor) Fabriken kund ej räddas. Molkoms och Filipstads brandkårer var på plats. Såg och stationshus räddades av uppspända brandsegel som vattenbegjöts.		

1936, 20 dec	En herrgårdsbyggnad på Orrholmen i Karlstad brann ner. Den var uppförd i början på 1900-talet. Brandchef Engström räddade då med fara för eget liv en brandförman ut ur byggnaden. Han fick för detta en medalj av Brandkårens Riksförbund. 50 man från regementet medverkade.	1936	Elektriska Nämnden bildades inom Svenska Brandskyddsföreningen. De ska organisera och övervaka den elektriska besiktningens verksamheten.
1936, febr 13	Hotande eldsvåda vid Säfte gjuveri- och mekaniska verkstad. En gnista från ugnarna hade tänt en trätrumma i taket. Efter energiskt arbete kunde branden hejdas.		
1936, apr 18	Herrgården i Nedre Kohlsäter brann ner		
1936 dec 19	Arvika brandkår kallades till en kraftig brand i en mekanisk verkstad. Bara några minuter efter kårens framkomst exploderade en acetylenflaska och slog hål i en brandmur. Turligt nog klarade sig brandmännen. Brandchefen efterlyste bestämmelser om gasflaskor. *		
1936, apr 11	Storbrand vid Storfors Bruk. Kalldragverket (rörverket) lades i ruiner. Branden blev häftig vilket delvis berodde på att allt i verket var genomdränkt av olja inkl de stora trätaken.		
1936, jun 20	Dagen före midsommar omkom två människor vid en eldsvåda i Kil i en damfrisering. Ett spritkök som värmdes friserätänger fattade eld och exploderade. Trevåningshuset i trä blev illa åtgånget av eld och vatten.	1937	Luftskyddslag (SFS 1937:504) mm med åtgärder avsedda att begränsa verkningar av luftanfall
1937 mars 11	Nyeds bruksherrgård som uppfördes 1854 var den ståtligaste inom Nyed. Den brann pga "ovådlig eldning" i övre våningen där de nya kommunala mellanskolan höll till. Genom klämtning å kyrkklockorna tillkallades även allmänheten. Hjälp tillkallad från Karlstad som tyvärr körde sönder motorsprutan,	1937	Värmlands läns brandkårsförbund bildades. 40 brandkårer anslöt sig
1937, mars 16	Brandkåren i Sillingsfors räddade hembygdsgården vid en brand.	1937	Elitbrandkår bildades i Deje. Området var mer än Deje stations-samhälle så man ändrade namnet till Ullerud frivilliga brandkår.

1937 mars	Svår brand i gruva vid Nordmarksberg hade uppstått på 140 meters djup i träbråte. Brandkår från Filipstad och Karlstad tillkallades. Med syrgasapparater kom man ner till 140 meters djup. Huvudschaktet med dess installationer kunde räddas. *	1937	Arvika brandkår hade en Ludwigsbergsspruta, en Penta revolverspruta, en Albin 50-spruta, redskapsbil med stegar, slang mm, en mekanisk stege (20 m typ Sundsvall) och en mindre 12 metersstege. Utöver borgarbrandkåren fanns en reservkår med ca 150 man.
1937, jun 19	En miljonbrand lade hela Kohlsäters pappfabrik i Gillberga i aska, 45 människor blev utan bostad och 350 förlorar sina jobb och det var en katastrof för bygden. 200 man deltog i släckningen. Säffle och Karlstads brandkår tillkallades. Den egna motorsprutan strejkade. Men med en handspruta för fyra man och brandsegel räddades ett förråd mm	1937, maj 7	Lag om förekommande och släckande av skogseld. <b>SFS 1937:222</b>
1937, juli 24	Arvika Ullspinneri och Väveri AB brann. Fabriksbyggnaderna efter Storgatan och Esplanaden härjades. Andra delar räddades. Fabriken sysselsatte 160 personer och hade stora leveransorder ineliggande.	1938 mars	Nedre Ulleruds kommun ger sitt första bidrag till brandkåren. Det var 1500 kr
1938	Eldsvåda vid Ö Nytorp. Bofors industribrandkår deltog	1938 okt 31	<b>Skogsbrandordning för Hammarö sockens brandrote</b>
1938	Snickeriverkstad i Bäckholm (Syslebäck) brann men man hann rädda maskiner	1938	Fordringar från försäkringsbolag på kapacitet i vattenledningar för att ge rabatt på premier.
1938 april	En 70-åring innebrändes vid brand i ett hemman i Malsjö, Grums. Brandkåren inriktade arbetet på att rädda intilliggande ålderdomshem.	1938	Kungörelse (SFS 1938:744) ang ersättning för deltagande i släckning av skogseld mm (skogsbrand)
1938, maj 2	Karlstad brandkår gjorde sin 40e uttryckning för året när man släckte en gräsbrand på Romstadängen. *	1938	Kungörelse (SFS 1938:745) om statsbidrag till kommunens skogsbrandväsen.
1938 okt	Svår brand utbröt i Östra Torggatan i Karlstad. En kvinna räddades genom att hissas ner i blocklina av brandmännen. Elden kunde efter ett hårt arbete begränsas till den antända fastigheten.	1938	Kungörelse (SFS 1938:762) om ersättning för skada till följd av arbete vid släckning av annan eldsvåda än skogseld mm
1938 okt	Lada vid Sundsta herrgård, Karlstad, brann. Orsaken var slarvig rökning.	1938	Torsby får sin första brandbil (Volvo årsmodell 1933).
1938	En affär i Östanås, Sunne, brann ner		
1938 maj 9	Sunne yllefabrik brann ner. Driften var nedlagd och brandorsaken okänd.	1938	Krav på ändamålsenlig vattenledning för brandsläckning



1938	Ekonomibyggnader i Molkoms samhälle brann. De frivilliga brandkåren inriktade sitt arbete på att rädda byggnad intill vilket lyckades		
1938	Huvudbyggnaden vid Sunds gård, Åtorp, brann ner. Den var uppförd 1804.	1938, maj 3	Årets ordinarie brandsyn inom Säffle köping började den 10 maj. (Annons i Värmlands Folkblad)
1938	Borgarbrandkåren i Arvika hade larmats till eldsvådor 20 gånger under 1938. Brandchefen gick allmän brandsyn i april samt efterbesiktning i september. Dessutom skedde särskild brandsyn vid flera tillfällen.	1939	Karlstads brandkår motoriseras definitivt. Brandkårshästarna tar farväl
1939	Säffle båtbyggeris varv brann ner. Ett större byggdes.	1939	Östmark (Torsby) hade 8 skogsbranddistrikt med 1007 man inskrivna. Materieldepå fanns vid kyrkan
1939, febr 23	En eldsvåda ödelade Bergs ålderdomshem i Grava (då Forshaga kommun) sent på kvällen. Ett 40-tal pensionärer kunde räddas tack vare personalens energiska arbete. Hemmet var ett av länets modernaste. Brister i brandskyddet. *	1939	Arvika brandkår fick extra anslag för att vid krigsfara kunna dela upp kåren i två-tre enheter och materiel som stärkte det allmänna luftskyddet.  Brandchefen ville byta brandtelegraf (LM Ericsons äldre Visarsystem) till ett modernare med morseremсор. *
1939 maj	De flesta uthusen på Busteruds herrgård, Skattkärr, brann.	1939	Frivillig brandkår bildas i Bäckalund (Sunne)
1939, juni 29	Ett av de tätast bebyggda kvarteren vid torget i Arvika brann. Elden uppstod i ett magasin på gården. Släckningen blev besvärlig och brandmanskapet måste arbeta med rökmasker.		
1939, juni 6	En gnista från en vägskrapa tände skog och mossmark vid Älvsjöhyttan. 2 km <sup>2</sup> brann trots att man inom en timme hade man mycket folk i arbete. Dagen därpå blåste det upp till storm och elden hotade att sprida sig. I blåsten kastades branden mer än 200 meter. Hårt arbete av bla militär räddade situationen. Samma dag brann det bla i Lysvik, Norra Råda och Grums.	1939	Beslut att skapa ett permanent kommunalt brandförsvar i Grums
1939, juni 7	En våldsam brand förstörde den sk Heabyggnaden vid Liljendals bruk. Huset beboddes av en del äldre personer. Elden började i yttertaket som var belagt med träspån. Det blåste orkan och den spred branden snabbt. Skog antändes 2 kilometer från byggnaden.	1939	Luftskyddsinspektionen inrättades på hösten med bla en brandteknisk avdelning. Man skulle ge länsstyrelserna råd om brandväsendet.

1939 juli 4	En arbetare i Hagfors avled av brännskador han fått då en ugn exploderade.		
1939, aug	Fastigheten Norra Ljungbygatan 16 i Karlstad brann ner varvid en man, hans fru och tre barn brändes inne. *	1939 sept	Skogsbrandordning för Karlstad stads brandrote.
1939	Brandmän i Karlstad räddade kvinna vid en lägenhetsbrand genom nedfirning via sk blocklina. *		
1939 nov 23	En dövtum kvinna innebrändes vid brand i ålderdomshem i Ölme (Karlstad). Hon kunde inte uppfatta larmet. Branden orsakades av spricka i murstocken.		
1939	Frivillig brandkår bildas i Bäckalund (Sunne)		
1939	Sågen vid Viggafors, Östmark, brann ner.		
1939	Storfors brandkår hade 9 utryckningar		
1940 jan	Telefonväxeln och affären på Lund (Skattkärr) ödelades av eld.		
1940, febr 4	Våldsam brand i Lonnyhyttans såg, Karlskoga.		
1940	Gylleby gård brann (Sunne). Det var Munkeby i Gösta Berlings saga.	1940 maj 4	Med anledning av rådande utrikespolitiska förhållande vill länsstyrelsen granska och förbättra skogsbrandskyddet. *
1940 mars	Ett hus på gården Boa i Viberg (Väse) brann efter att man eldat med dålig ved.		
1940 maj	Vid Uddeholms herrgård brann stall, ladugård och flera ekonomibyggnader.	1940	Frivillig brand kår bildas i Västra Ämtervik (Sunne)
1940 april	Brand i sågverk vid Lossbyn (Eda, Järnskog) orsakat av åska.		
1940 maj 24	Skönbacka skola (Ny socken) brann ner efter ett blixtnedslag. Barnen kördes till andra lokaler under ett par år innan skolan blev uppbyggd igen.	1940	Brandkåren i Karlstad arbetade med en särskild organisation under beredskapsåren. *
1940 juli 13	Åsknedslag antände ladugården i Böj (Skattkärr) och ett 20-tal kor innebrändes.		
1940 juni 17	En häftig eldsvåda förstörde ett tvåvåningshus i Kristinehamn. En flicka omkom.		
1940	Erixsons bildhuggeriverkstad i Karlskoga (Skranta) brann ner. Branden startade i virkestorken och blev våldsam.	1940	AB Bofors (vapen tillverkare) byter till brandsäkra tak som inte ska ta eld av bombning som andra brandskyddsåtgärder
1940 juli 20	Två små barn omkom efter lek med tändstickor vid Knutsbol, Degerfors		

1940, dec 17	Explosion och brand i Björkborn varvid 11 personer omkom. Branden började i en äldre träbyggnad – ett trotylgjuteri. Bolagets brandkår tillkallades – efter en stund uppkom våldsamma explosioner som hördes miltals omkring. Granater for över delar av Karlskoga. Elva man förolyckades. De flesta hörde till Nobelkruts industribrandkår.	1940 nov	Upprustning av skogsbrandskyddet med fler bevakningstorn och utrustning i länsvisa depåer. Luftskyddsinspektionen var pådrivande pga oro för flygbombningar.
1940 dec 26	Vidus snickerifabrik i Arvika härjades av eld. Av de tre våningarna avbrändes de två övre, den nedre vattenskadades.		
1941	Eldsvåda i Roos virkeslager i Karlskoga. Bofors industribrandkår deltog	1940	Kalla krigsvintrar. Slottet Long utanför Grums revs och trävirket användes till bränsle i Stockholm.
1941, jan 27	Brand i tjänstemannabostad i Dejeffors. Släckningen tog omkring fem timmar		
1941 febr 6	Brand i Orretorps vårdhem. Vid släckningen deltog en avdelning från Karlstad brandkår.	1940	Ett första brandvårn startades på Lundsbergs skola (Storfors). Tre år senare bildades Ullvätterns borgarbrandkår.
1941, mars	Möbelaffären i Grums brann ner.		
1941 apr 15	Avbrändes övervåningen på Deje mekaniska verkstad		
1941, dec 18	Förpuffning i knådhus i Björkborn. Två arbetare omkom	1940	Statens Luftskyddsinspektion (senare Civilförsvarsstyrelsen) delade ut 1500 motorsprutor på villkor att kommunen själva skaffade slang (Albin Motor levererar de flesta - 400 st med priset 3175 k)  En brandteknisk avdelning inrättades inom Luftskyddsinspektionen
1941	Karlskoga brandkår hade ca 20 uttryckningar om året.	1941	Inrättades borgarbrandkår i Östra Fågelvik. Kåren skulle bestå av 30 man därav 10 från Skattkärr, 10 från övriga socknen samt 10 i reserv. Två brandsprutor skaffades som till en början drogs med häst och vagn.
1941 apr 29	En gasexplosion inträffade i ett av den nya trotylfabrikens hus i Björkborn. Tre arbetare som befann sig i knådhuset dödades. Bofors industribrandkår deltog i släckningen.	1941	Inrättades Statens Brandskola för utbildning av brandbefäl. Under 1930-talet var det svårt att rekrytera kompetent brandbefäl.  I Värmlands län fanns 47 brandkårer.
1941 juni 17	En kvinna omkom när hon skulle tända i spisen med hjälp av sprit. Det hände i Duvedalen, Degerfors	1941	Bildades Boda borgarbrandkår (Kil). En frivilliga kår började organiseras 1935. Där hade man en motorspruta, Albin 1000.

1941, juli	<p>En 37-årig ladugårdskar från Grava erkänner att han har anlagt ett tiotal bränder (de sk Hjärpebränderna) Karlstadstrakten under åren 1938-41. Bland annat låg han och hans hustru bakom brand i ett tiotal magasinbyggnader i inre hamnen. Mannens dom medförde intagning på sinnessjukhus för återstående livstid.</p> <p>Sågverket i Skåre brann ner 10/7 Trangårdstorps lada. 15/7 Inre hamn, Tyggårdsviken, – en miljonbrand 13/7, Sixbacken 20/7, Skåre gård, Karlslunds gård. 19/7 Tranhems gård 16/7 *</p>	1941	Karlskoga fick en hypermodern brandstation med finsk bastu. Yrkesbrandkår inrättas. En utbyggnad skedde och blev klar 1957.
1941 jul 28	En uthuslänga brann i Deje och brandkåren lyckades hindra spridning.	1941, okt 24	Riksplan för uppförande av brandtorn för skogsbrandbevakning
1942 jan 8	Brand i Turisthotellet Torsby, en bjälke i muren hade antänts.	1941	Diskuterades sammanläggning av Säffle och By kommuner. Då hade man redan gemensamt brandförsvaret.
1942	Våldsam brand i centrala Molkom. En affärsfastighet förstördes. En man hoppade ut från en balkong och grannar hjälpte ut en kvinna via stege. Kårens motorspruta gick sönder efter en stund		
1942 febr 5	77-årig kvinna omkom vid brand i Häljebyn, Sillerud (Årjäng). Hon fick eld i kläderna när hon skulle tända i spisen.	1941	Åtorps brandkår bildades. *
1942 apr 12	En krutbruksarbetare vid Björkborn, Karlskoga, omkom sedan en vagn med 450 kg krut fattat eld.	1942	Skolan i Kil låg i en trevånings träbyggnad och kunde bli livsfarlig vid en brand berättar en f.d. elev.
1942 sept 4	Kvinna omkom vid brand i Sunne när hon använde fotogen för att få eld i spisen.	1942	Brandordning för Sysselebacks utomplansområden och vissa närgränsande områden i Dalby socken.  Brandordning för Likenäs med omgivningarna i Dalby socken.
1942 febr 11	En arbetare i Kristinehamn blev svårt bränd vid en eldsvåda och avled.	1942 okt	I Karlstad genomfördes en brandchefs kurs kategori III. Deltagare kom från mindre kommuner.
1942, jan 20	Affärsfastighet i Rinn, Torsby, antänd	1942	Socialstyrelsen gav ut föreskrifter och råd rörande brandskyddet vid vissa hem och anstalter tillhörande socialvården

1942 mars	Stor brand i Utterbäck, Karlskoga. Ett affärs- och bostadshus brann	1943	Skattkärrs brandmän ersattes med 2.50 kr/tim vid brand. Brandbilen var stationerad i Skattkärr. Vaktstyrkan om minst ett befäl och fyra man skulle kunna rycka ut inom fem minuter efter larm
1942, maj 1	Svår eldsvåda i Arvika ullspinnery. Företaget drabbades 1939 av en liknande brand.		
1942 sept 24	Brand i uthus vid Myrorna, Bada, Torsby		
1942 mars 29	Brand i ekonomibygnad vid Stensborgs trädskolor (Karlstad, Hagalund). Även ett militärt förråd brann. Orsaken oklar trots många förhör. Kyla försvårade släckningen. 600 m slang drogs till branddamm täckt med ¾ m is.		
1942 maj 9	Åmotfors bruk drabbades av en omfattande brand men byggdes upp omgående. Bevakning saknades. Egen brandkår fanns		
1942, okt	Möbelfabriken Valfrid Svensson & Co i Karlstad brann ner. Det började troligen i sprutmålningen. En ny fabrik var färdig i juli 1943.	1943	Brandskyddskommitté bildades i Bofors
1942, okt 19	Postkontoret i Råda brann ner på kvällen. I ett kassavalv förvarade 35–40000 kr samt frimärken men allt klarade sig. Förlusterna blev dock stora eftersom postverkets inventarier och fastigheten var oförsäkrade.	1943, apr	Yrkesbrandkåren i Kristinehamn utökades med 7 brandmän. och reservkåren till 25 man. Beslut om tillbyggnad av brandstationen. Heltidskåren bestod nu av en brandchef, en brandmästare och 11 brandmän.
1942 dec 29	Brand i smedja, Uddström, Fensbol, Torsby		
1942 nov 22	Dalbys gamla sockenstuga i Långav brann ner. Troligen pga gnistor från en kakelugn. När Sysselebacks frivilliga brandkår anlände var huset övertänt.		
1942	Kvarnbrand i Högen, Svanskog		
1942 mars 18	Häftig brand i ett magasin vid länslasarettet i Karlstad. Larm kom via det automatiska brandlarmet. Brandmur hindrade spridning. Orsakades av kortslutning i gamla ledningar.		
1942	Torsby brandkår hade 13 utryckningar under 1942.		
1943 jan 2	Kvinna omkom vid brand i flerfamiljshus i Karlstad. Sex familjer blev hemlösa. Tre brandmän fördes svårt skadade till sjukhus.	1943	Sunne har brandkårsavdelningar även i Rottneros, Stöpafor, Ö Åmtervik och Leran
1943 maj 6	Brand i spannmålsmagasin i Uddeholm		

1943, maj	14 kor och tio grisar brann inne för kreaturshandlare Mellgren i Skattkärr (Mästaregården)	1943	Flygspanings och skogsbrandtorn byggdes på Honkamakshöjden, Gräsmark
1943 aug 3	Stallarna och ridhuset på Våxnäs brann. Trots intensivt arbete av såväl yrkes- som borgarbrandkåren som de militära beredskapen stod brandmännen maktlösa. 40-50 bilar förstördes (Ekströms billager) samt ett stort antal motorcyklar	1944 febr	Länsstyrelser ska ombesörja att skogsbrandbevakning från torn som ingår i riksnätet (riksbrandtorn) sker i den omfattning som behövs.
1943 dec 24	Brand i bostadshus, Bangårdsgatan i Skattkärr		
1944 mars	Skador för 100 000 kr vid brand i ett större uthus i Lonnhyttan, Karlskoga	1944	I Karlskoga fanns frivilliga brandstyrkor vid Valåsens såg, Karlsdals bruk, Linneback och Granbergsdal. *
1944 mars	Brand i Höje, Norra Råda. En ettårig pojke brann inne, när hela huset brann ner.		
1944 maj 1	Vid Nolby i Säffle omkom en äldre man i samband med skräpeldning varvid skogen antändes. Mannen omkom vid släckförsök.		
1944 maj	Återigen en brand hos Walfrid Svensson möbelfabrik i Karlstad. Fabriksbyggnaden skonades		
1944, aug 14	Nedbrann corpe de logi på Vassgårda i Kristinehamn. Användes av landstinget som vårdhem	1944	Ny brandlagstiftning. Ett betryggande brandförsvar ska ordnas av alla kommuner. En uppdelning skedde mellan yrkesbrandkår och borgarbrandkår. Skogsbrandförsvar ingår i nya lagen. <b>SFS 1944:521 och 522</b>
1944 sep 13	En explosionsolycka som krävde två liv inträffade i Björkborns nya anläggning i Säby. Explosionen orsakade en ganska omfattande eldsvåda.	1944 nov	För statens tillsyn av brandförsvaret inrättades en Riksbrandinspektör. I varje län skulle det finnas en länsbrandinspektör. SFS 1944:722 och 733.  Riksbrandinspektören utarbetade en normalbrandordning som stöd till kommunernas arbete.
1944	Trevåningshus i trä brann i Forshaga. Huset hade varit hotell (Centralhotellet eller Sveanäs) innehåll 13 bostäder och affärer. Trolig orsak var självantändning i polertrassel.	1944 nov 1	Statsbidrag kunde ges för nybyggnad av brandstationer i de kommuner där sådan måste finnas enligt 1944 års brandlag. Bidrag utgick med en tredjedel av kostnaden, max 6000 kr. (SFS 1944:697) och för anläggning av branddammar (SFS 1944:696). Statens brandinspektion cirkulär 4.

1944 dec 8	Två äldre makar omkom vid brand i Skottlanda, Rudskoga. Orsaken var ett kvarglömt strykjärn.	1944	<b>Normalbrandordningar 1944</b>
1945 jan	Grums gamla Folkets hus brann. Brandkåreerna lyckades rädda Konsums intilliggande affär.		
1945, juli	Kyrkan i Gåsborn antändes av blixten och brann ner. Händelse även 1927.	1944 dec 1	Civilförsvarslag ( <b>SFS 1944:536</b> ). Civilförsvarskungörelse ( <b>SFS 1944:646</b> ) Civilförsvarsstyrelsen bildades och tar över luftskyddsinspektionens verksamhet 1 okt 1944. (SFS 1944:636)
1945	Svarvaravdelning på Plywoodfabriken i Skattkärr brann. Den återuppbyggdes.	1944	Byggnadsstadga ändras <b>SFS 1944:545</b> . I byggnad med tre eller flera våningar ska vertikala bärvärk, bjälklag över källare översta bjälklag vara brandsäkra. Byggnadsordningar får ha bestämmelser om brandsäkra avskiljningar mot vind och källare.
1945 okt	Boningshus i Karlstad (P Vendels) brann orsakat av barns lek med eld.	1945	Ölme och Väse startade ett brandskydds- förbund för att få effektiv släckning av skogsbränder. 200 personer indelades i fem rotar.
1945 nov	En våldsam explosion skedde i värmepannan hos Dahlins affär i Karlskoga. Det visade sig efteråt att, av misstag, hade ett paket med 500 tändhattar kastats in i pannan. Två personer som var i närheten klarade sig nästan helt utan skador	1945	Handbok från SBF om släckning och byggnadskonstruktioner; brandmän borde veta var det fanns inre branddörrar som vid behov skulle stängas. Om det fanns brandbotten kunde vinden få brinna av.
1946	Ransätters kyrka brann.	1945	De första rökdetektorerna kom från Cerberus och importerades av LM Ericsson.
1946 jan 2	Lagerbyggnad hos Furuplywood i Kristinehamn brann ner. Orsak – troligen upptining av ångrör med blåslampa	1945	Bildades Borgarbrandmännens riksförbund. Namnet ändrades 1963 till Brandmännens Riksförbund
1946 juni 8	Sågverket på Bergholmen, Karlstad, brann. Orsakades av att två remskivor kom nära varandra och gav gnistor Det återuppfördes snabbt i moderniserat skick. Häftiga vassbränder hade hotat sågverket flera gånger. Det låg på en udde. Brandsprutor och brandmän från Karlstad och Skoghäll fick köras med bogserbåtar. Brädgården räddades. Sågen byggdes upp igen	1945, okt 1	Bildade Långseruds och Svan-skogs kommuner ett brandförsvarsförbund med brandkåreer i Sillingsfors och Svaneholm. Brandordning antogs 3.5.1946  Byggnadsstadga, ändring. <b>SFS 1945:364</b>
1946 jan 26	En större fabriksbrand drabbade Albin Motor i Kristinehamn. Gamla gjuteriet brann och maskinhallen var hotad.	1946	Avtal mellan Skoghällsverken och Hammarö kommun om släckhjälp. Företaget tog även hand om släckning i två större hemman.

1946, febr 25	Verkstadslokaler och motorförråd förstördes vid en större barackbrand på Värmlands regemente.		
1946 april	Byn Mosstakan i Svanskog förstördes nästan helt av brand. Bara två hus i hela byn kunde räddas. Alla män var på arbete och det dröjde innan någon kunde ringa och larma brandkåren.	1946	Brandförsvaret i Karlanda (Årjäng) utreddes. Länsstyrelsen ville ha förbättringar. Man kom fram till att bygga en brandstation i Vännacka vid järnvägsstationen
1946, juli 5	En J22:a kraschade i Likenäs, Torsby. Piloten omkom och en brand uppstod i planet och skogen.	1946 maj	Instruktion för brandtornväktare inom länet utfärdas av länsskogsbrandchefen i Värmlands län
1946 aug	Brand i Immetorp, Karlskoga, då en mekanisk verkstad och en transformatorstation förstördes.		
1946 okt 22	Sprutmålningsrum hos AB Vidus i Arvika antändes men kunde släckas. Branden startade på ett kamflänsrör som var smutsigt av färg från målningen.		
1946 nov 8	Brand hos slakteriföreningen i Kil. Troligen självantändning i byggnadens tjock korkisolering som var impregnerad med tjära.		
1946 nov 11	Elektrostålverket vid Bofors brann. Ett fel i ett kondensatorbatteri kan vara orsaken.	1947	Nya brandordningar för Nyeds kommun och Molkoms municipalsamhälle.
1946 nov 19	Ladugård och loge vid Sätters gård å Hammarö nedbrann. Massor av nyfikna ändå från Karlstad lockades till platsen	1946	Bildades Lantbrukets Brandskyddskommitté
1946 dec 10	Nordsjö säteris (Övre Ullerud) alla ekonomibyggnader brann ner.	1948	Isbrandpost demonstrerades i Filipstad. Den skulle göra det snabbare att vintertid ta upp släckvatten ur sjöar.
1947 jan	Ett tvåvåningshus i Mjönäs, Munkfors, brann och fyra familjer blev hemlösa. Värmlands Folkblad startade en insamling för hjälp till de hemlösa.	1947	Efter bränder 1934 och 1947 hos AB Furuplywood i Kristinehamn byggs nu en säkrare fabrik av brandsäkra material och sektioner samt brandposter i varje avdelning.
1947 jan 22	Brand i Alfr. Lindgrens läderfabrik i Karlstad	1947 nov	Karlskoga brandkår hade utrustning så att de kunde dyka till 6-7 meters djup.
1947 febr	Stall- och ladugårdsbyggnaderna vid Sälboda gård i Gunnarskog (Arvika) brann ned.	1947	Ny byggnadslag gällde både stad och köping. Ny byggnadsstadga. <b>SFS 1947:385. SFS 1947:390</b>
1947, febr 13	Två döda vid explosion i Björkborn	1947	Normalinstruktion för brandskyddskommitté ges ut av Svenska Brandskyddsföreningen.
1947	Brand upptäcktes i lufttrumma vid nybyggnad av ladugård på Lindfors gård. Molkoms brandkår kunde släcka. Blombacka industribrandkår och kåren i Filipstad larmades också.		



1947 febr 27	Öjerviks gamla herrgård i södra delen av Sunne med anor från 1600-talet brann ner. Gården var berömd som Sjöö i Gösta Berlings saga.	1948	Brandbefälsföreningen i Värmland bildades
1947	Brand i fastigheten vid Vegerbols snickerifabrik (Värmskog). Övervåningen förstördes med fabriken klarade sig ganska bra.	1948	Staten hade under tio år skaffat ca 2500 motorsprutor till i första hand små kårer på landsbygden
1947 mars 25	Arvikas ullspinneri förstördes vid en förhärjande brand. Maskiner och ett ullager på 10 ton brann	1948	Billeruds AB byggde ett skogsbrandtorn på Råtakehöjden
1947, mar 19	Plywoodfabriken i Kristinehamn brann. 250 anställd berördes av eldsvådan. *	1948, nov	Länsstyrelsen fastställer ny brandordning för Kristinehamn. Där stadgades att ett befäl och fem man ur yrkeskåren alltid skulle vara beredda till utryckning. En skogseldssläckningskår upprättades. *
1947	Arvikas ullspinneri förstördes vid en förhärjande brand. Maskiner och ett ullager på 10 ton brann.		
1947	Stor skogsbrand på Lundsholms mark i Väse (Karlstad). Två kilometer till närmsta vattentag. 200 man deltog i släckningen		
1947 aug 15	Strands Säteri i Värmskog – brand i såg och ladugård.		
1947 aug 28	En byggnad som var under uppförande i Deje brann ner.	1948	Svensk standard (SIS) för slangkopplingar och strålrör.
1947 juli 28	Fabriken och virkesmagasinet förstördes vid brand i Slottsbrons snickerifabrik.		
1947, aug 12	Värden för tio miljoner kronor går upp i rök när Skoghalls brädgård med landets modernaste sågverk ödeläggs i en våldsamt brand. Nio man från Karlstad brandkår som släckhjälp. Det var den näst största industribranden efter Björkborn 1940. Man försökte sedan göra den nya anläggningen så brandsäker som möjligt	1948	Brandbefälsföreningen i Värmland bildades
1947 nov 15	Frykdalsmöblers fabrik i Oleby, Torsby, ödelades. Ett 30-tal man blev arbetslösa genom branden.	1948, mar 3	Ett brandförsvar höll på att organiseras för att få slut på de tilltagande industribranderna i landet
1947 dec 15	Brand i järnvägsstationen i Deje.	1948	Skorstensfejarmästare anställdes av Östra Fågelviks kommun (Skattkärr). Ersättningen var 500 kr/år.
1947	Lokstallarna i Sunne brandskadades	1948	Nattvakt (väktare) upptäckte i Karlstad en bortglömd kaffekokare som startat en brand som släcktes. Flera gånger hade väktare från Städernas Vaktaktiebolag räddat stora värden i Värmland. Behovet av god brandbevakning betonas.

1948	Våldsam brand vid Bengtsters gård vid Långgatan i Sunne		
1948 jan	Brand i nödbostad vid Lindfors gård (Molkom). Där bodde bla fyra ungerska familjer. Kårerna från Molkom och Blombacka kunde inte rädda den gamla timmerbyggnaden. Ortsbefolkning visade stor hjälpsamhet.		
1948 mars	Brand i uthus i Säldebråten (Kil) Fagerås brandkår kunde inte göra något då vatten saknades.	1948	Nattvakt (väktare) upptäckte i Karlstad en bortglömd kaffekokare som startat en brand som släcktes. Flera gånger hade väktare från Städernas Vaktaktiebolag räddat stora värden i Värmland. Behovet av god brandbevakning betonas.
1948 febr 3	Brand i Väse gamla mejeri.		
1948, juli	Turisthotellet i Filipstad brann och skadades svårt. Inga gäster skadades eftersom branden utbröt innan de gått till sängs.	1948	Socialstyrelsen anvisn nr 50 1948 Föreskrifter och råd rörande brandskyddet vid vissa hem och anstalter tillhörande socialvården. De ersatte föreskrifter från 1942.
1948	Brand startade i fargtaket i Håka vid Runnsjön, Östmark. Det var svårt att larma Östmarks brandkår som även hade lång körväg. En mormor ropade på hjälp från en hög sten och detta hördes två kilometer bort. *		
1948	Manbyggnaden till bergmanshemmet Bonstorp (Karlskoga) nedbrann.		
1948	Stor skogsbrand vid Villingsberg, Karlskoga. Släckt efter tre dygn.		
1948 aug	Hela kvarteret hotades när ett möbellager tillhörande Nya Snickeri och Möbelaffären i Karlskoga brann. Bostadshus intill var starkt hotade och brandmän höll på att bli inestängda av elden.		
1948 sept 14	Vid resa Skoghäll - Gatviken på västsidan av Värmlandsnäs fick skutan Thor eld i maskinrummet. Skutan övergavs och drev brinnande till Lövenskären där den brann ner till vattenlinjen.		
1948 okt	Brukhotellet i Hagfors ödelades av brand. Vårdinnan lyckades väcka alla gäster av vilka de flesta måste hoppas ut genom fönstren i bara nattdräkterna	1949	Förordning om explosiva varor <b>SFS 1949:341</b>  <b>Utomplansbestämmelser för Nyeds socken</b>

1948	Gjuteriet vid Finshyttan i Filipstad brann. Byggdes snabbt upp igen.	1948	Kristinehamns heltidsbrandkår (16 man) kompletterades med en frivillig brandkår med 21 man. *
1948, nov 22	Kraftig explosion skadade krutbruket och Karlskoga. Nya trotylffabriken flög i luften. Inga skadade.	1948	Prov i Karlskoga med att släcka vätskor med vattendimma. *
1949 jan 7	Brand i industri i Lysvik Sunne. Stor oreda vid släckningen, delar av brandkåren strejkade och sprutan fungerade inte. Branden orsakades av fel i ledningen till en elektrisk kamin. <i>Se Kuriosa.</i>	1949	Civilförsvarslag. <b>SFS 1949:432</b>
1949	Brand i AGA-gaslager i Årjäng. Gastuber bars ut till det fria. Kåren var på plats tidigt så tuberna hann inte bli varma.		
1949, maj 16	3 km2 skog brann i Villingsberg. 600 man släckte. Tack vare att Karlskoga brandkår hade radiotelefon kunde man stå i ständig kontakt med brandstationen.	1949	Plywoodfabriken i Kristinehamn uppfördes efter branden 1947 i brandsäkert material och blev sektionerad med brandhårdiga väggar.
1949, juni 8	En häftig brand utbröt på morgonen hos en skraddarmästare i Filipstad. Familjen kunde räddas. Tre brandmän skadades men man kunde hindra att branden spreds till intilliggande kåkbebyggelse.	1949	Anvisningar ang anordningar för brandalarmering i städer och därmed jämförliga samhällen. Statens Brandinspektion cirkulär 6.
1949, juli 12	AB Tullholmens tvättsvampfabrik i Karlstad brann ner.		
1949 jan 17	Gamla gästgivargården i Upperud, Molkom, brann. Bara undervåningen kunde räddas.		
1949 jan 17	Svårartad fastighetsbrand i hörnet Kungsgatan och Västa Torggatan i Karlstad. Där inrymdes bla CGC herrekipering. Genom skickligt detektivarbete lyckades polisen konstatera att branden orsakats av en cigarett som en vindstjuv slängt.		
1949 apr 20	Norelunds snickerifabrik i Säffle ödelades. I den starka vinden var eldsvådan ett allvarligt hot mot ytterligare ett par industrier.		
1940-talet	Kristinehamns brandkår gjorde i medeltal 95 utryckningar per år.		
1949, sep 10	Hotande brand vid Norsälvens sågverk. Avsevärda skador anställdes. Den stora brädgården var hotad och endast tack vare snabbt ingripande från brandkåren i Karlstad, Nor och Älvenäs inträffade ingen katastrof		

Uppdaterad 2016-09-30

## 1950-

Städer byggdes om och mycket av det gamla revs. Trähuskvarter försvann i Värmlands städer. Nya bostadsområden med ljusa, luftiga och rationella bostäder byggdes. Fortsatt uppbyggnad av brandförsvaret. Husen blev större och höghus uppfördes. Regler för brandskydd i byggnader skärptes. Brandlagstiftningen moderniserades (1962, 1974, 1986, 2004). De kemiska riskerna ökade. Stora enplansbyggnader byggdes och bränder där blev storskador.

<b>Bränder</b>		<b>Åtgärder mot bränder mm</b>	
1950, mars	Folkets Hus i Ambjörby, Norra Ny, brann ner till grunden. När elden upptäcktes var byggnaden över-tänd. Biomaskinen hann man få ut i sista stund.	1950	Anvisningar till byggnadsstadgan gavs ut av Kungliga Byggnadsstyrelsen (publ 1950:1) BABS 50
1950, 14 apr	Höglunds vagnfabrik i Säffle brann. Omfattade skador men verksamheten kom snabbt igång. Orgelfabrik och bostadsområde räddades av brandkåren	1950	Avtal att Uddeholmsbolagets industribrandkår vid järnverket skulle stå till municipalsamhällets och nya staden Hagfors tjänst.
		1950	Sillingsfors (Säffle) köpte sin första brandbil. Innan dess anlätades den lastbil som man snabbast fick tag på.
		1950	Karlstad brandkår larmades 170 gången varav 64 för eldsvåda eller tillbud.
1950 sept 23	Alldeles efter start störtade ett tidningsplan på flygplatsen. Vid kraschen fattade planet eld och flygfältets egen brandkår hade ingen möjlighet att släcka branden. Kommunens brandkår var på också på plats. Åtta passagerarna och två besättningsmän omkom. Flygkraschen var den dittills svåraste som inträffat i Sverige.	1950 dec 31	Säffle blir stad. Vid kvällens galamiddag användes den gamla brandlarmstriangeln som suttit på polishuset som gonggong
		1950	Byggnadsstyrelsen gav ut enhetliga bestämmelser för brandskydd i garage.
		1950	Reflexmaterialet Scotchlite provades på brandpostskyltar i Karlstad samt på några fordon. Synligheten blev mycket bättre. Man visste sett att amerikanska brandmän hade det på larmkläder
1950, jun 9	Sju brandkårer kämpade förgäves när brädgården i Slottsbron brann. En kraftig storm bidrog till att elden fick en explosiv karaktär.	1951	Släckningsöverenskommelse mellan Skoghall och Hammarö
1950, nov	Tre affärer, en verkstad och tre lägenheter förstördes i Deje. En enorm folkmassa följde brandmännens arbete	1951	Ny brandstation i Nysäter.
1951 jan	Tre personer innebrändes vid brand i ett bostadshus i Mossberga, Granbergsdal, Karlskoga.	1951	Degerfors Järnverk och Degerfors köping annonserade efter en gemensam brandchef. Denne skulle vara yrkesutbildad och helst ha civilförsvarsutbildning

1951, mars 9	Bergslagernas motorverkstad i Filipstad brann explosionsartat. Det var beläget i en gammal kåkbebyggelse. Brandkåren fick ett svårt arbete med att bemästra den våldsamma branden som stundtals vräkte upp lågor 30 m upp i luften och lyste över en stor del av staden	1951, juli	Statens brandinspektion gav ut cirkulär 14 med "anvisningar angående brandförsvarets ordnande efter ny kommunindelning" som gav ledning för omarbetning av brandordningar,
1951	Brand i Höllbäcks gård, Gillberga. Brandkåren gjorde en fin insats och fick en plakett.	1951	Ny överenskommelse mellan Skoghallsverken och Hammarö. Företaget sköter all släckning och dess brandchef är även kommunal brandchef inom visst område. Avtal med Karlstads brandkår om resterande områden
1951, apr 29	Folkets Hus i Sunnemo brann ner till grunden.	1951 okt	Ny brandstation i Bäckalund (Sunne)
1951	Bröderna Wästlunds brädlager i Karlstad brann		
1951, maj 21	Häftig och svårbemästrad eldsvåda på Orrholmsgatan i Viken i Karlstad. Bomans glas, Monark m.fl. fick sina lager förstörda.	1951	Utkom "Kampen mot elden" ett standardverk om släckning och förebyggande arbete. Släckplaner rekommenderades för större objekt där sektioneringar, schakt mm anges med symboler på en brandkarta. Överför kunskap för det förebyggande skyddet till de som ska släcka.
1951, juni 18	Tröstads skolhus i Frykerud ödelades fullständigt		
1951, juli	Dammexplosion i mjölbehållare på Wasabröd i Filipstad. Tack vare förebyggande åtgärder och snabbt ingripande förhindras en stor skada. Sprinkler bidrog till släckningen	1951 aug	Prov med nya dimstrålrör vid Björkborns anläggningar i Karlskoga. 7000 liter olja brändes på en yta av 360 kvm. Det släcktes på 30 sekunder med nya Fog-Nozzel rör. Tidningarna skrev att det var effektivare än skum
1951, jul 11	På natten uppstod en häftig brand i ett bageri vid Drottninggatan i Karlstad. Dyrbara maskiner, inventarier, lager, mm förstördes. . Orsaken var en spricka i skorstenen från bageriets ugn. Liknande tillbud hade skett 1950.	1952, jan 1	Ny kommunindelning. Innan fanns 133 städer, 84 köpingar samt 2281 landskommuner med 202 municipalsamhällen vilket i stort sett var de gamla kyrksocknarna. Minst 2000 invånare skulle en kommun nu ha. Antalet nya kommuner blev 1037
1951, aug 7	Aspsäter, Karlstad. En villa brann pga. läckande gasolflaska. En man omkom. Oro för dessa installationer och råd till brandsynerförrättare.	1951	Wasabröd i Filipstad tog nya grepp med bla psykologi för att få mer realistiska brandövningar för personalen. Se <i>Kuriosa</i> .
1951, dec	150 djur brann inne på Varnäs lantbruksskola utanför Karlstad		
1952	Prästgården i Vångstorp (Skattkärr) förstördes av brand. Ett brandsäkert arkiv räddade viktiga handlingar.	1952	Anvisningar angående brandförsvarets ordnande efter ny kommunindelning. Statens Brandinspektion cirkulär 14

1952, jan	Äldre tvåvåningsbyggnad, f.d. gästgiveri, nedbrann i Hämnäs, Karlanda	1952	Värmland hade 52 kommuner. 3 hade kombinerat yrkes/borgarbrandkår. 39 hade borgarbrandkår, 5 hade avtal med industribrandkår och 5 med annan kommun. Det sker en obligatorisk kommunsammanläggning.
1952, apr 5	Vadje småskola i Fryksände nedbrann under lektionstid		
1952, apr 7	Kooperativaffärens manufakturavdelning i Hagfors brann		
1952, apr 27	Barns lek med eld brände ner "Hytan" i Mariebergsskogen i Karlstad		
1952, maj	Stor industribrand när Wästlunds Trä och Wästlunds spadfabrik på Lamberget i Karlstad förstördes och 40 personer förlorar sina jobb. Stark blåst rådde.		
1952	Vid en brand i Sillingsfors förstördes huvuddelen av Långseruds kommunala handlingar.		
1952, juni 13	Svårbemästrad brand i Kooperativa charkuteriföreningens fabrikslokaler på Herrhagsgatan i Karlstad. Taket förstördes men fabrikslokalen kunde skonas.		
1952, juli 10	Lerans ångsåg och hyvleri i Sunne brann ner		
1952 aug 3	Kraftigt åskväder över Karlskoga. En villa i Bråten brann liksom två ladugårdar i Bjurtjärn		
1952 sept 22	Centralföreningens tork- och siloanläggningar i Skattkärr lades i aska. Den byggdes upp till nuvarande skick.		
1952 nov	Brand i förråd på Värmlands regemente i Karlstad. Släckningen var riskfylld eftersom där förvarades ammunition. En brandman rökförgiftades. Ingen explosion inträffade.	1952	Grums brandkår flyttade till nybyggd brandstation.  Brandstation byggdes i Slottsbron
1953 feb 12	Nitroglycerinfabriken vid Björkborn sprang i luften. Husen skadade på flera kilometers håll. Inga personer skadades.	1953	Grums brandkår skaffade en skogsbrandjeep med kärra.
1953 febr 13	Brand i affärsfastighet (Rudéns skor) i Forshaga med stora skador.	1953	Sågverken brandskyddas. Skoghalls och Hillringsbergs sågar redovisar skydd genom sprinkler, underhåll och tillsyn.
1953 apr	En äldre dam innebrändes i en villa på Romstad i Karlstad. En familj på övre våningen räddas av brandkåren.	1953	Långseruds brandstodsbolag bytte namn till Långseruds Brandförsäkringsbolag. Sedan 1988 är namnet Långseruds försäkringsbolag.

1953, jul	Stora skador då Karlstads filt- och stråhattfabrik brann. Stark rökutveckling försvårade släckningen. Hela verkstadsavdelningen brändes ur. Det kan ha berott på överslag i en kopplingsdosa	1953	<b>Brandordning för Storfors köping</b>
1953	Kvarnen i Sillingsfors (Glava) brann. Den återuppbyggdes inte	1953, jan	Vattenvårdskommittén tillsattes av regeringen för att bland annat uppmärksamma riskerna med att oljeprodukter förorenar vatten
1953 okt	Verkstaden vid Tåsans kraftstation (Syslebäck) brann		
1953, apr 13	Lokstallarna vid Bofors station helt förstördes vid våldsamt brand.		
1953, aug 2	Explosion i Björkborn, som krävde fyra liv och skadade två. De omkomna var reparatörer i en avdelning där det tillverkades pentyl.		
1953 sept	Snickerifabriken i Ulvsby (Karlstad) totalförstördes vid en brand. Brandkårerna från Alster, Molkom och Karlstad kunde inte rädda anläggningen		
1953, okt 1	Ladugård, loge, lador, redskaps-skjul, årets gröda mm blev lågor-nas rov vid en brand på gården Där Opp, Öjenäs. Lysvik. En 15-årig dotter på gården larmade brandkåren och räddade djuren.		
1953 nov 25?	Explosion i krutpress. Stora delar av Karlskoga, Bofors o Björkborn skakades av detonationen. Inga personskador. Under 1953 inträffade sex olyckor.		
1953 nov	Eldsvådetillbud hos en hemmansägare i Frykerud när åtta personer låg och sov. En man vaknade av att brandröken gav hosta. Brandkåren i Fagerås larmades. Husets folk och grannar höll elden nere tills de anlände. En murstock var överhettad.		
1953 dec 12	Stöllets gästgivargård brann ner till grunden. Gästgivaren, som var ensam hemma, fick hoppa ut ur huset. Brandkåren som hade brandbil och attiraljer inhysta på gården kunde inte göra mycket då samtliga sprutor gick sönder. Eks-härads brandkår tillkallades och kunde rädda telefonstationen intill där telefonisterna var utsatta för en olidlig hetta.		
1954 jan	Sigge Starks bostad under hennes karlstadstid, vid Arvidslund, härjades av eldsvåda. Vinden brann men elden begränsades dit. Lösöret räddades.	1954	Kristinehamn fick radioförbindelse mellan brandfordon och brandstationens vakt.

1954 febr	Brand i cykelverkstaden i Ulvsby varvid tio cyklar förstördes. Eldsvådan blev dramatisk eftersom det fanns gastuber i byggnaden. Brandchefen gick in i byggnaden och drog ut de överhettade tuberna.		
1954 febr	Explosion i Björkborn. En person omkom.	1954	I Årjäng skaffade man 24 brandoveraller som kostade 35 kr/st.
1954, apr 24	En våldsamt brand i Västra Spedek, Arvika, ödelade ett boningshus och en uthuslänga. Hård nordlig vind och vattenbrist försvårade släckningen.		
1954 maj 6	Huvudbyggnaden vid Holmby gård, Sunne, brann ner. Familjen måste rädda sig i bara nattdräkterna.		
1954, maj 13	Pojkars lek med tändstickor orsakade en storbrand på Norrstrand i Karlstad. Fyra byggnader brann ner och sex personer blev hemlösa. Det var gamla träkåkar som brann samt ett skrotupplag. Hela brandstyrkan var på plats liksom deltagare i ett nordiskt brandmöte.		
1954, juli	Många djur gick förlorade när fyra gårdar brann i Högbergs by, Östra Åmtervik. Svår vattenbrist gjorde att man främst fick inrikta släckningen på att rädda mangårdsbyggnaderna. Telefonlinjerna brann av. Nio brandkårer med ca 90 man var på plats		
1954, sept 15	Explosion i hexogenfabriken i Björkborn. Två personer dödades och tio skadades. Stora delar av Karlskoga skakade kl. 0920		
1954, sep 14	Värden för i miljon kronor förstördes när en snickerifabrik i Ulvsby brann. Det började i en spånsilo pga. svetsloppor. Brandstationen låg mitt i Ulvsbys Träindustris brädgårdsområde. Varken brandbil eller motorspruta fungerade. All brandmateriel brann upp. Skador för ca 1,5 milj. kronor exkl. avbrott.		
1954 okt 25	Åmotfors Pappersbruks AB härjades den 25 oktober av en brand, varvid stora skador vållades. Elden uppstod i impregneringsavdelningen där överhettning skett i smältgrytorna för asfalttjära.		
1954, nov 20	Tegelbruket i Karlskoga brann. Stora delar räddades. Det revs 1958.		



1955, mars	Nya skolhuset vi Norra Borgeby, Ingmår, Sunne, brann ner. Folkskollärarens ettårige son räddades i sista stund av fadern som släppte pojken till marken från två våningars höjd.	1955	Regeringsrätten yttrade sig om ett vårdhem i Ulvsby (Karlstad) och fastställde brandsynkrav som ställt på bla utrymningsvägar. *
1955, apr	En person omkom vid explosion i Björkborn, Karlskoga. Det skedde vid torkning av nitrocellulosakrut.		
1955, febr	Explosion i tillverkningshus i Björkborn. Många hus skadade		
1955, febr 23	Assembléhuset i Kristinehamn brann. En historisk byggnad uppförd 1786 och var fram till 1870 stadens förnämsta nöjeslokal. Brandkåreerna lyckades hindra spridning men sex affärer förstördes. Två äldre män räddades via brandstegar. *		
1955	Molkoms borgarbrandkår gjorde 25 uttryckningar.		
1955 apr 1	Brand i plantskolan vid Deje. Hanteringen av frö skedde i den s.k. fröklängen och den brann till följd av barns lek med eld.		
1955 apr 6	Huvudbyggnaden till Katrinebergs herrgård vid Deje brann ner troligen pga. fel i de elektriska ledningarna.	1955	Försäkringsbolagens Brandförsvarskommitté upphör (bildades 1891)
1955 apr 26	Rinnens skola i Mangskog förstördes av brand. Där fanns flera värdefulla bibliotek.		
1955 apr 29	Fastigheten vid Ö Torggatan 1, Karlstad, brann ner. Det skulle rivas.		
1955 maj 6	Telegrafstation brann och karlstadborna blev isolerade från yttervärlden. Ett 20-tal expeditionsbord förstördes. Telepersonalen kunde bryta isoleringen efter en timme och brandmännen kunde begränsa branden till stora telefonsalen.	1955	En brandkårsavdelning skulle bildas i Ulvsby bestående av åtta man och ett lättare utryckningsfordon
1955 juli	300 höns innebrändes vid brand i ett hönseri vid Lotorp, Högåsen, Karlskoga		
1955, juli 21	Alsters tegelbruk, Karlstad, brann på årets varmaste dag. Det var övertänt på bra 15 minuter. Flera brandkårer och 200 militärer deltog men kunde inte rädda byggnaden. Spridningsrisken stor	1956, okt 10	Ny brandstation vid Sundstavägen i Karlstad
1955 aug 8	Brand i Björneborgs där gamla sågen förstördes helt liksom hela virkesförrådet.	1955 dec	Anvisningar om oljeeldningsanläggningar från Statens Brandinspektion (cirk 21)
1955 aug 15	Brand i Tereseborgs gård utanför Kristinehamn. Branden gav underlag till boken "Från eld till död". <i>Se Kuriosa.</i>	1956	Anvisningar om larmdräkter. Statens Brandinspektion meddelande 1956:10

1955 aug 26	Eld i svetsaggregat i samband med bakslag vid tändning. Detta skedde vid Källgårdsskolan i Kristinehamn	1956	Degerfors brandkår vann årets brandkårstävling i Örebro län.
1955 aug 27	Ordenshuset i Byn, Hagfors, brann.	1956	Larmnumret 90000 infördes. Samtal kopplades av Televerket vidare av telefonist till lokal larmcentral.
1955 sept 7	Hotande brand i Högåsens gård i Karlskoga som kunde begränsas av brandkåren		
1955 nov 28	Omkring 35 djur innebrändes vid en ladugårdsbrand på Apertins gård i Kil. På bara några minuter var den 100 meter långa byggnaden övertänd. Genom förtjänstfullt ingripande kunde man rädda ca 120 djur. Orsak; troligen ett fel i en ny sädestork.		
1955 dec 22	Ett dödsoffer och stora materiella värden krävdes vid brand i Stads- hotellet i Arvika. Ett köksbiträde omkom medan en rumskamrat räddade sig genom att hoppa ut genom ett fönster med i brandkårens språngsegel. Brandkåren lyckades begränsa elden och man öppnade åter i februari 1956		
1955	Karlskoga brandkår hade utöver ambulanslarm 195 uttryckningar. Därav 36 eldsvådor, 39 soteld, 29 skogsbrand, 24 bil- och mc-brand, 7 trängrök och 55 av annan anledning.	1956	Olyckan i Björkborn år 1940 skildras av Nils Parling i "Sodom"
1956 maj 7	Karlstads kanotförening båthall ödelades vid en nattlig brand. Flera av de privatägda segelkanoterna var oförsäkrade.	1956, nov	Kungl. Socialstyrelsen gav ut föreskrift nr 96) om brandskyddet i anstalter tillhörande socialvården. Ersatte nr 86 från 1954.
1956	Kohlsätters herrgård brann ner vid påsktid		
1956, juli 26	Vid en explosion i en Martinugn i Degerfors skadades sju arbetare. Orsaken var ett s.k. utkok	1956	Anvisningar om ålderdomshem, barnhem och liknande kom i Statens Brandinspektion meddelande nr 1956:7
1956, juli 12	Våldsam brand i vassen på Berg- holmen Över 50 man från Karlstad och Hammarö brandmän deltog i släckningen.	1956, dec	Allmän ordningsstadga som ersätter motsvarande från 1868. Polisens tillstånd krävs för fyrverkerier i städer. Polisen ska samråda med brandchef vid handläggning. (SFS 1956:617)
1956 juli 28	En eldsvåda som kunnat få katastrofala följder utbröt i en byggnad vid Hagagatan där en hel del företag hade sina lager. Bla förvarade Karlstad Mekaniska Verkstad många värdefulla modeller där.	1956, okt 28	Den första brandkårstävlingen i Värmland ordnades i Storfors. Åtta borgarbrandkårer deltog och Kristinehamn vann.

1956, sept	Taket på huset där Bergqvist Skor hade sina lokaler (v id torget i Karlstad) brann. Stor utförsäljning efteråt men man behövde ej ha stängt under renoveringen.	1956 okt	Anvisningar för brandkårs uppträdande där radioaktiva ämnen kan förekomma. Statens Brandinspektion. Avsåg risker vid medicinskt och industriellt bruk. Atomreaktorer förutsåg komma i framtiden.
1956 sept 29	Skutan Annie från Hillringsberg fick eld i maskinrummet k 15.15 nära Säffle. Skutan drev in mot Harefjorden. Ca kl 16 kom brandkåren och förde ut en spruta men kl 19 fick man ge upp alla försök att rädda skutan.	1956 april	AB Bofors (Karlskoga) bytte gamla brandfarliga trätak på kanonverkstaden till lättbetong-plank Siporex
1956, dec	En tankbil med 6500 liter bensin körde i diket och fattade eld vid Skåre station. En explosion inträffade. Stationshuset var hotat. Skåre brandkår tillkallades liksom Karlstad brandkår som släckte med skum. *	1957, mars	Brandfarligt kåkgytter i Kristinehamn. Hälsovårdsnämnden kritiserade bebyggelsen mellan Staketgatorna. Underhåll var eftersatt och 177 lägenheter var utdömda. Dessutom kunde det bli en brandkatastrof.
1957, maj	Sex personer blev husvilla efter en brand på Herrhagen i Karlstad då ett av stadsdelens äldre trähus brann.	1957 juli	Anvisningar för skydd mot sekundärskador vid brandsläckning. Statens Brandinspektion
1957 april	Brann boningshuset i Lundstorp, (Skattkärr)	1957	Nya enhetliga skyltar för varselmärkning – röda med vit hjälm som brandsymbol. Statens brandinspektion 1957:8 förnyades 1967:5
1957 mars 23	Äldre kvinna omkom när Karlsfors pensionat (Sillerud) brann.	1957	Normer för Vattenverks anordnande för brandsläckning. SKTF 1957:7
1957	Brand i uthus, Skattkärr, varvid en fyraårig pojke innebrändes.	1957	Bofors AB kopplade in sitt brandlarm till stadens brandkår och det blev enklare och snabbare att larma. Jondetektorer installerades i delar av Kanonverkstaden och i byggnadskontoret insattes vanliga värmedetektorer.
1957 juni	En krutpress i Björkborn exploderade och tre män skadades	1957	Starkströmföreskrifter SFS 1957:601. Inget om brandskydd men där ges Kommerskollegium befogenhet att ge ut detaljföreskrifter.
1957 juni 17	Gamla valsverket vid AB Bofors förstördes vid en häftig brand, en av de svåraste som drabbat bolaget. Branden utbröt ca 21.30. Brandkåren kunde begränsa skadorna. *	1957	Anvisningar om föreställningstält. Statens Brandinspektion meddelande 1957:5

1957 juni 26	Väse Grynverk räddades av kåren i Väse. Brandkåren fick försäkringsbolagens eldsläckningsplakett i brons för förtjänstfullt släckningsarbete. Rökdykning skedde med hjälp av friskluftsapparat.	1957	Brandskydd i höga bostadshus. Sveriges första regler. Från Statens nämnd för byggnadsforskning. Rapp 37. Även brandförsök med balkong, brandventilation, stegutrymning mm
1957	Bofors industribrandkår larmades 24 gånger. 16 larm gick vidare till Karlskoga brandkår.	1957	I Värmlands län fanns 99 ålderdomshem med 1674 boende. Hälften av byggnaderna hade undermåligt brandskydd. *
1958	Under året gjorde Karlskoga brandkår 50 utryckningar pga. bränder.		
1958 maj	Vid skogsbrandsflygets debut upptäcktes en skogsbrand i Sunnetrakten vid Svartån mellan Västra Ämtervik och Brunskog. Genom radio underrättades en markstation som i sin tur meddelade sig med närmaste brandkår.	1957	Livräddningsstegar, livräddningstrappor och nödbalkonger. Statens Brandinspektions meddelande 1957:9
1958 jan	Brand i Bofors gamla hytta. Ett förråd antändes efter gasskärning. Branden upptäcktes först efter 17 timmar och hade nästan självslocknat. Troligt att den startade i masugnssot vilket ger liten rökutveckling.	1958	Vid brandsyn på Bylunda ålderdomshem i Säffle var kraven ottydligt formulerade enligt Regeringsrättens yttranden. *
1958 dec 15	Brand i ungarshotell byggt 1947 i Degerfors. Totalskada på brännbara ytskikt, tunna dörrar papp i taken. Livräddning/kontroll genom fönster. 2 vån 53 enkelrum. Branden startade i ett rum.		
1958 dec 19	Brand i äldre flerbostadshus i Backa, Karlskoga och den var troligen anlagd	1957	Degerfors brandkår tog andraplatsen vid den första Riksbrandkårstävlingen på Järvafältet. 18 lag deltog. Sedan 1945 hade man haft distriktstävlingar.
1958 dec 22	Våldsam brand i gamla bethuset i Bofors. Två gastuber exploderade och brandmän var i livsfara		
1958	Nobelkruts brandkår (Björkborn) hade 23 utryckningar och Boforskåren 30. Det gällde bränder, tillbud eller förmodade bränder		
1959, jan	Lokstallarna vid Sunne järnvägsstation förstördes vid en storbrand		
1959 jan	Alstrums kvarn i Ulvsby förstördes helt vid en våldsam brand, Kvarnen var taxerad till 75 000 kr *		
1959 mars 18	Anlagd brand i ett rum på Bofors ungarshotell, Kilstavägen 18, i Karlskoga		
1959 apr	Tegelbruket i Skattkärr drabbades av en förödande brand. Branden lyste upp hela samhället.	1957	Karlskoga brandkår hade 25 anställda varav 18 var brandmän och 7 befäl. Under året fick man ett tillbygge klart.

1959	Vid fyllning av en redan fylld oljetank i Tidafors (Karlstad) upphettades den utläcka oljan och en kraftig brand uppstod. Branden kunde begränsas		
1959 maj 16	Kraftig explosion i Skoghallsverkens ättiksyrefabrik orsakade stora skador och en mindre brand som snabbt släcktes av industribrandkåren. Explosionen inträffade i kylare för acetaldehyd. Glasfasad för explosionsavlastning fungerade.		
1959, juni	Sprängämnesshus i Björkborn flög i luften.	1958	Ålderdomshemmens brandskydd. Statens Brandinspektions meddelande 1958:4  Anvisningar för vattendykning 1958:3
1959, jun 27	Bjelkes snickeri i Karlskoga ödelagt vid brand som startade på natten till den 27e (Ingonatten) Det blev ett långt driftstopp	1958, maj	Borgarbrandkåren i Karlstad avskaffades.
1959, aug	Övre Ullerud kyrka hotades av en brand strax före högmässan. Branden startade i pannrummet under predikstolen. Rådigt ingripande räddade kyrkan.	1958	Svenska Brandbefälets Riksförbund bildades
1959 sept 2	Explosionsartad brand i Kilstaverken, Karlskoga. En arbetare avled.		
1959 sept	Presshuset I Björkborn exploderade och utblåsningsväggen kastades ut.	1958	Införs skogsbrandflyg i Värmland. Brandbevakningstornen blir kvar.
1959, sep 17	Restaurang Stadsträdgården i Karlstad brann. En pyroman grips senare för dådet.	1959	Nya lokaler för brandstationen i Årjäng.
1959, sep	I september grips den pyroman som med 25 bränder har satt stor skräck i karlstadsborna under fem veckor. Mannen grips inne på gården till Västra Torggatan 22 där han höll på att anlägga ännu en brand. *	1959	Ny byggnadsstadga ( <b>SFS 612:1959</b> ) innehöll allt fler bestämmelser kring brand-skyddet. Nu upphörde möjligheten med lokala byggnadsordningar.
1959	Karlskoga brandkår hade 1959 226 utryckningar därav 49 eldsvådor och 17 skogsbränder. Ambulansen ryckte ut 846 gånger varav 224 för olycksfall.  Kåren hade 8 bilar varav tre med pumpar, en skogsbrandkärra, en katastrofkärra och en lättmetallbåt. Personal; 28 heltidsanställda och 22 borgarbrandmän.	1959	Anvisningar för brandkårs uppträdande vid brand i anläggning där radioaktiva ämnen kan förekomma (Statens brandinspektion cirk nr 23 1959)

1950-talet	Kristinehamns brandkår gjorde i genomsnitt 102 utryckningar	1960	Jägmästare Nils Wåhlén var läns-skogsbrandinspektör i Värmland
1960 maj	Våldsam vassbrand berörde ett milsvitt område i Klarälvens delta utanför Karlstad. Mariebergskogen och Kanikenäset hotades. 95 brandmän och 250 militärer deltog i släckningen	1960	Föreningen Offentliga nöjen vill förbjuda dans på logar. Man menade att det var en osund danstyp samt att det var farligt ur brandsäkerhetssynpunkt.
1960, jun	Öjenäs gamla prästgård utanför Forshaga brann efter ett blixtnedslag	1960	Tekniska bestämmelser för byggnader samlas i BABS 1960.  <b>Ny civilförsvarslag (SFS 1960:74) och kungörelse (SFS 1960:377)</b>
1960 juni 23	Brand i massamagasinen vid Skoghallsverken. De räddades av sprinkler och kraftig släckinsats. *	1960	När Karlstads nya brandstation invigdes 1960 lades borgarbrandkåren ner. Avtal tecknades med nio kårer varav de i Skoghall, Hammarö, Grava och Skattkärr skulle larmas först.
1960	Brandmän som skulle släcka en mindre brand vid Kanonloppet (Karlskoga) tältplats blev överfallna. *	1960	Statens brandinspektion lämnade råd och anvisningar (1960:7) för b.l.a. ålderdomshem, barnhem och liknande. De riktade sig framför allt till de kommunala brandcheferna och ersatte motsvarande från 1956:7.
1960, juli 21	De gamla industribyggnaderna i kvarteret Verkstaden hos Arvika-verken brann ner. Där fanns huvudkontoret och kulturhistoriska utställningsföremål.	1961	Förordning om brandfarliga varor <b>SFS 1961:568</b>
1960 aug	En kaffekokare orsakade en mindre brand i Karlstad.	1961	Statens brandinspektion gav ut råd (1961:1) om brandskydd i högre byggnader som är under uppförande.
1960 nov	Explosion i kolsvavla vid Ullfabriken vid Svenska Rayon i Älvenäs. Tre personer behövde uppsöka vård. *	1961	Storfors brandkår vann brandkårstävlingen i Årjäng och kom senare samma år på 15:e plats i Riksbrandkårstävlingen i Djursholm.  I Årjäng deltog också kårer från Kristinehamn, Säffle, Gillberga, Torsby, Kil, Hagfors, Svanskog, Slottsbron och Koppom.
1960 dec 3	Ladugården vid Björka (Skattkärr) brann och några grisar innebrändes.		
1961 jan	Explosion i experimenthus vid Björkborn, en person lätt skadad.	1961	Anvisningar ang. oljeeldningsanläggningar utgavs av Statens Brandinspektion. Första utgåvan kom 1948.
1961 jul 14	Ett massaupplag vid Dejefabriken brann		

1961, okt 1	Tre anlagda bränder i Karlstad, bla brann landshövdingens hus. Två äldre trähus på Mariedalsgatan och Älvgatan brann. Bränderna misstänktes också vara anlagda	1961	En s.k. brandsignalfördelare som kopplade signaler till 24 telefoner och tyfonen installerades i Molkom. Tidigare larmades med ett samtal per brandman. Den tyfon som sattes upp för flyglarm kunde efter kriget användas för brandlarm
1961 dec	Pyroman antände en magasinbyggnad på Våxnäsgatan i Karlstad. NWT utlyste en belöning på 3000 kr för tips.	1962	Anvisningar för vattenverks anordnande för brandsläckning. VAV-1
1961, dec 1	Eldfångda fabriken Molnbädden i Karlstad (Kroppkärrsvägen) förstördes vid en anlagd brand	1962	Ny brandlag med gemensamma bestämmelser för stad och land. Chefer och personal skulle vara heltids- eller deltidsanställda. Begreppen borgarbrandkår och borgarbrandman försvann. <b>SFS 1962:90 (lag) och 1962:91 (stadga)</b>
1961 dec	Stor brand i Björneborgs skola	1962	Efter 1962 års brandlag hade bara fem köpingskommuner kvar att en industribrandkår som svarade för kommunens räddningstjänst. Tre i Värmlands län, Munkfors, Storfors och Hammarö
1962	Storfors brandkår hade 27 utryckningar		
1962	Brand i läkarbostaden i Torsby.		
1962 juni	Brand på sjätte våningen vid Löfbergs kaffehus i Karlstad	1962	Kungl. Socialstyrelsen gav ut råd och anvisning om brandskydd vid anstalter tillhörande socialvården (nr 151) och ersätta motsvarande nr 96 från 1956.
1963 juni	En obebodd stuga vid Fallängen, Karlstad, brann. Det var författaren Signe Björnbergs (Sigge Stark) föräldrahem.	1963 juli	Ny stadga (SFS 1963:337) för Statens brandskola. Då infördes brandmannaklass
1963 juli 14	Två män omkom vid brand i en stuga i Grums. Troligen orsakad av sänggrökning.	1963	Statens Brandinspektion ville 1963 gruppera bebyggelsen och föreslog lämplig storlek på insatsstyrka och insatstid. (dimensionering)
1963	Stor brand vid Jakobssons industri i Säffle	1962	Brandchefen i Karlskoga gjorde brandsyn i kyrkan och berömde brandlarmet
1963 sept	Centrala Skoghall hotades vid brand i ett rivningshus på Björkhagsgatan. Först efter två timmar var branden under kontroll.	1962	I samband med 1962 års brandlag slopades försäkringarnas brandkårsrabatt. Invånarantal blev den viktigaste indelningsnormen. Därefter var försäkringskostnader argument vid diskussioner om brandförsvaren.
1963 okt 13	Slottsbrons såg hela anläggningen brann ner och återbyggdes inte.	1963	Kommerskollegium utgav en serie (B) föreskrifter och anvisningar rörande brandfarliga varor.

1963	Skogsbrand var ganska vanligt på öarna i norra Väneren, Bland annat på Timmeröarna detta år.	1963	Karlskoga brandkår skaffade utrustning (brandsignalfördelare) för att larm ut kårerna i Svartå, Hasselfors, Mullhyttan och Åtorp.
1963	Storfors brandkår hade 26 utryckningar 1963.	1963	Utryckningstiden vid Karlskoga brandkår var 1963 54 sek på dagen och 62 vid nattlarm. 1944 var det 47 respektive 59 sekunder.
		1963	I Karlskoga fanns 73 brandskåp varav 31 enskilda. De provades varje vecka
1963 okt	En 15 meter hög ångpanna i Svenska Rayon i Ålvenäs exploderade och vräkte ut 450-gradigt vatten över fyra arbetare. En avled och de tre andra erhöll allvarliga brännskador.		
1963 dec 24	Två kvinnor innebrändes vid en villabrand på Hammarö.	1964	Rekommendationer om brandskydd i kyrkor, Statens Brandinspektion 1964:9
1963	Karlskoga brandkår hade 215 utryckningar, med brandbilar, varav 89 var olika slags bränder.  Utryckningstiden beräknades till dess att första fordon lämnade stationen var i medeltal om dagen 54 sekunder och natten 62 sekunder.	1964	Kommerskollegium utgav en serie (A) föreskrifter och anvisningar rörande förordningen om explosiva varor.
1964 jan	Explosion (Björkbörn) i tryckkokare för cellulosauull. Ev materialfel. Inga sprängämnen inblandade	1964	Arbetsmiljölögstiftningen blir tillämpbar på brandförsvarets område (SFS 1963:245)
1964 apr 21	I Karlskoga fick en kvinna (55 år) så svåra brandskador att hon senare avled. Branden uppstod troligen pga sängrökning. Brand-kåren hade bara ett par hundra meter till byggnaden men hindrades flera minuter av järnvägs-bommarna.		
1964 aug	Hotell Björnidet i Torsby blev svårt skadat vid en nattlig brand. Hela tredje våningen förstördes. Inga gäster skadades. Förtjänsttecken delades ut till brandmän.		
1964	Två kvinnor omkom vid villabrand i Hälltorp, Hammarö.		



1964 hösten	14 pyromandåd i Karlstad varav 6 drabbade rivningshus. Bla brann Jakobsbergs gård och Walfrid Svenssons möbellager i Hagaborg. Man talade om en saneringspyroman.		
1964 sept 15	Bröderna Larssons varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn lades ner efter en totalt förödande brand.	1965	Karlskoga hade 164 man i ett skogsbrandvärn. De var uttagna bland tjänstepliktiga. 1973 fanns 76 kvar.
1965 feb 2	Explosion i Hagfors järnverk. En sju ton tung skänk med flytande järn exploderade eftersom det kommit vatten i skänkgropen. Fyra personer skadades.	1965, jan	Polisväsendet förstärktes 1.1.65
1965, feb 2?	Laven vid Finnmossegruva förstördes av brand. Ett hisspel hade havererat och då kan den elektriska installationen blivit skadad. Ett lager av sprängämnen intill kunde föras i säkerhet.	1965 mars	<b>Släckningsöverenskommelse mellan Storfors kommun och Uddeholms AB, Storforsverkens industribrandkår</b>
1965	I Molkom uppstod en svår brand i Tidafors trikåfabriks färgeri. Rökdykare från Karlstad hjälpte till med släckningen. Brandmännen fick beröm för att skadorna kunde begränsas och fabriken snart tas i bruk.		
1965 juni	Svår nattlig villabrand i Linnebäck utanför Karlskoga. Sex personer hotades av en brand som startade i en radio.	1965	Värmland hade 51 kommuner. 1 hade bara heltidskår, 2 hade kombinerat yrkes/borgarbrandkår. 36 hade borgarbrandkår, 6 hade avtal med industribrandkår, 1 hade avtal och eget brandvärn och 5 avtal med annan kommun
1965 maj	Två skogsbränder på Bofors skjutfält. 6.e vid Snöbergshyttan, 1 km <sup>2</sup> brann. 40 man i arbete. 8.e vid Älgsimmen 9000m <sup>2</sup>		
1965 okt	Vinden och taket förstördes vid brand i en större verkstad i Brickegården, Karlskoga. Brandkåren räddade maskinerna.	1965	Beslutades att Skattkärrs brandkår skulle upphöra vid årets utgång. Brandbilen såldes till Svenska Rayon i Älvenäs.
1965 dec	Källarbrand i affärs- och bostadsfastighet i Karlskoga. Branden orsakad av ynglingars oförsiktighet med eld.	1965	I Karlskoga var utryckningstiden från larmögonblicket till dess första fordon kört ut ur stationen i medeltal 54 sekunder på dagen och 62 på natten. Samma tider för 1963
1965	Vålbergs såg, som tillverkade bobiner, brann ner.	1966	Civilförsvarsstyrelsen beställde 1000 motorsprutor typ Albin-200/70.

1965 maj 13	Rivningshus på Stagnellsgatan i Karlstad övertänt vid kårens framkomst. Många fönster på intilliggande Stagnellska hemmet förstördes av hettan. Flera rivningshus brann på kort tid. Förmodat samband med de hus som brann 1964		
1966	Brand i Broby färghandel, Sunne		
1966 jan	Häftig brand i Karlstads gamla gasverks sorteringsverk i yttre hamnen. Eftersom byggnaden skulle rivas lät man den brinna ner.		
1966 jan 14	Brand i apotekshuset i Säffle. Huset var tomt för det skulle rivas. Säffle-tidningen skrev att "det var en vackert skådespel"		
1966 juli 21	En pyroman, som härjat på flera ställen, sprängde en dynamitladdning på en lastbil nära dörren till kvarnen i Kil. En dieseltank intill sprängdes och kvarnväggen övertändes snabbt.	1966	Fullmäktige i Karlstad beslutade att brandkåren skulle ge biträde även i akuta lägen då liv eller egendom enligt brandchefens bedömning var hotade. Samma gällde då man behövde en snabb insats eller om oklarhet rådde kring skyldigheten. 1974 blev lag på att ingripa vid sådana "nödlägen" för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.
1966	Kvinna omkom vid brand i Lövnäs (Högboda Kil)		
1966	Apotekshuset vid torget i Säffle brann ner		
1966 jan	Brand i pensionat Björkarna i Torsby. En gäst omkom och hela byggnaden förstördes.		
1966, feb	En tjärgryta exploderar i en verkstad i Kristinehamn varvid en människa dödas och en skadas svårt	1966	Karlskoga brandkår hade 27 fast anställda
1966, mar	Åldrig mor och dotter omkom vid våldsamt brand i Norra Råda. Ett pensionärspar var också nära att omkomma	1966 juni	Brandkåren i Bjurtjärn och Lungsund (Ullvätterns brandkår) upphörde när Storfors köpings brandkår tog över ansvaret inom Ullvätterns kommun
1966 juni	Stor ladugårdsbrand i Gunnerud (Karlstad) med många innebrända djur.		
1966 juni	En lagerbyggnad brann i Ekshärad. Efter hårt arbete kunde brandkåren begränsa eldens spridning som hotade den närmaste bebyggelsen och ett snickeri.	1966	Kungl. Maj:t Hotellförordning (SFS 1966:742) Den tidigare förordningens (1917) byggnadstekniska bestämmelser överförs till Svensk Byggnorm 1967
1966 juli	Uthuset vid Tällerus minnesgård brann ner. Man trodde att ungdomar varit ovarsamma med eld eftersom det var dans i Blomsterhult. 1967 brann huvudbyggnaden.		

1966 juli 27	Augrells affär i Kil brann. Samma sommar brann en bensinmack och uthus		
1966 aug	"Norspyromanen" slog till igen. Ett stall och en hölada brann. Sedan 1958 har denne härjat i Nor och Grava.		
1966 aug 9	Vid en pannexplosion i Bäckhammar omkom två arbetare. Brott på en ångtub gjorde att pannans luckor kastades upp och arbetarna fick svåra brännskador. Pannrummet brann.		
1966, aug 12	Kanikenässågen i Karlstad brann	1967	Albin Motor får en order på ca 750 motorsprutor (klass 2) från Civilförsvarsstyrelsen för leverans 1968-69
1967 jan	En pyroman antogs vara i farten i Karlstad. Minst tre mystiska bränder hade skett varav två på Hågagatan 3	1967	Ny brandstation invigdes i Sunne
1967, apr	Sommarrestaurangen Spångberget i Filipstad brann ner	1967	Visnum minskade utryckningsstyrkan på 20 man vid tre brandstationer till 3 man vid en station och skrev avtal med Kristinehamn.
1967, jun 6	Explosion i nitroglycerinfabriken i Björkborn kl. 0915. 24 personer skadades och fyra hus utplånades helt. Ca två ton nitroglycerin exploderade. (Hittills hade 27 personer omkommit vid explosioner i Björkborn).		
1967 juni 17	Tålleruds minnesgård vid Alster brann ner helt och allt lösöre förstördes. Gården byggdes upp på nytt och togs i bruk december 1970. En uthusbyggnad brann i juli 1966 troligen orsakad av en pyroman.	1967 nov	Skolöverstyrelsen och Statens Brandinspektion gav ut anvisningar om brandskydd i befintliga skolbyggnader. Under ett år hade två skolbränder med dödsoffer inträffat.
1967 aug 6	Lantmännens centralförening i Säffle brann		
1967	Svårsläckt brand 200 meter ner gruvorna i Persberg (Filipstad).		
1967 sept	Ett uthus vid Kärens gård i Nyed brann. Hela södra och västra delen an Molkom blev utan ström eftersom ledningen som passerade gården brann av.		
1967 dec 19	Villa brann i Filipstad, kv Illern. Storskada		
1967, jan 10	Stor brand vid gasverket i Karlstad. Det rivningsfärdiga sorteringsverket i Yttre hamn brann.		
1968 juli 13	Mångårdsbyggnaden vid Bjurbäckens gård (Storfors) brann ner	1968, jan	Började SBN 67, Svensk Byggnorm, att gälla.
1968 sept 21	Virkesförrådet vid Lillfors (Storfors) brann.		

1968 mars 3	Brand i en keramikugn på andra våningen i skolhuset i Lämbacken (Östmark/Torsby). När brandmännen kom fram restes en stege mot fönstret där lågorna slog ut och med hjälp av högtrycksslang från brandbilen kunde man slå ner branden och rädda skolan.		
1968	Hus brann i Bäckalund (Sunne) och då var Bäckalunds brandkår först på plats. De fanns kvar då. Man hade en brandstation där.	1968	I Storfors slopas den gamla klockalarmeringen i brandmännens bostäder och ersätts med larmsignaler på telefonerna.
1968, feb 19	Norra Finnskoga kyrka brann ner. Detta orsakades av en målare som brände bort färg i kyrktaket med en gasolbrännare.		
1968, mars	Gamla Trossnäs herrgård från 1870 brann ner till grunden. Endast få möbler och tavlor gick att rädda. En trästock inmurad i murstocken hade fattat eld	1968 nov	Brandman i Karlskoga brännskadades vid uppvisning på torget. Han visade, allt för länge, hur en aluminiserad dräkt fungerade.
1968 nov	Borganäs Slott vid Tidafors, Molkom brann.		
1968 dec	En man innebrändes i stuga vid Sundstorp (Skattkärr). Troligen orsakades branden av en fotogenkamin.		
1968	Storfors brandkår hade 41 utryckningar under 1968. Kåren hade 24 övningar.		
1969 jan 25	Tre personer omkom vid brand i Edsvalla. Det var två barn (tvillingar) och en man som försökte rädda dem.		
1969 febr	Nyrenoverad mangårdsbyggnad i Lindfors (Molkom) brann ner till grunden. Familjen, två vuxna och fyra barn räddade sig ut i 20-gradig kyla. Inget kunde räddas. Vattnet på brandplatsen var fruset. Gnistor från granved antogs ha trängt ut genom murstock och rör		
1969, apr 30	Gustafsviks herrgård brändes av raggare som ordnat en eld i ett av rummen.		
1969 maj 10	Vid brand i ett rivningshus i Karlstad omkom två män. Troligen pga. sängrökning		
1969 juni 16	I Sunne brann ett upplag (ca 5000 m <sup>3</sup> ) med rundvirke för massatillverkning.		
1969 okt 16	Trätuggen i Karlskoga (Bofors station) brann natten mellan torsdagen 16 o fredagen 17 oktober 1969. Uppfördes under andra världskriget. Planer fanns att riva byggnaden		

1970, feb	100-åriga sågverket i Hillringsberg brann ner. Därefter lades verksamheten ned.	1970	Blåljus införs för alla utryckningsfordon och ersätter fasta de röda lyktorna
1970, dec 9	Kvarnen i Alster, Karlstad, brann. 1000-tals ton spannmål förstördes. Färger och kemikalier brann. 25 kilo klorex exploderade och gav en kännbar tryckvåg.	1970 maj	SFS kungörelse 1970:113 om förevisning av brandfarlig biograf-film.
1971 jan 22	Hotellet (f.d. Järnvägshotellet) i Kil totalförstördes vid en dramatisk brand där gäster fick fly via taket. Fyra av den fördes till Karlstad lasarett med bränn- och chockskador. Byggnaden var av trä i tre våningar. *	1970	Om brandsyn på större detaljhandelsanläggningar. Statens brandinspektion varnade för hög brandbelastning och lättantändligt material i meddelande 1970:5
1971	Huvudbyggnaden vid Stensborgs trädskolor (Hagalund, Karlstad) brann ner efter att ha stått tom en tid. Branden var anlagd	1970-09-05	IKEA vid Kungens Kurva i Stockholm brann. Kraftig kritik riktas mot stora snabbbyggen. Många brister uppdagades. tillsyn, bygg-sätt, insatsplanering, många inblandade. Ikea lärde sig.
1971 mars 10	Nedbrann Kupolen – dansställe i Karlskoga Folkets Park. Branden upptäcktes ca 1020 och berodde på skärning med gasbrännare. Brandkåren hade ingen chans att rädda byggnaden som beskrevs som en av landets populäraste dansställen		
1971 juli 15	Stor brand hos Rayon i Älvenäs, Vålberg. I Cordtvinneriet förstördes 17 maskiner helt och byggnaden blev illa åtgången.	1970 jan	Stor kommunreform i Sverige. Många kommuner slås samman. Nyeds kommun går samman med Karlstad.
1971 apr	Brann den gamla kvarnen på Kvarnberget i Karlstad.	1970 jan	Kristinehamns stad övertar brandförsvaret i Storfors kommun. Storforsverkens industribrandkår, som hittills har svarat för brandskyddet i samhället, upphörde
1971	Vid en explosionsartad brand i en spånskivefabrik i Vålberg (Karlstad). Orsaken kunde vara gnistor eller varmgång. Vid uppbyggnaden insattes sprinkler och bättre rökventilation. *		
1972	Bostadshus vid nuvarande Norra vägen i Skattkärr brann.	1970	Karlstad brandkår hade 316 utryckningar varav 106 för brand eller tillbud  Ny brandstation invigs i Arvika
1972 påsk	Hyvleriet på Södra sågen i Skattkärr brann.	1971	Brandstationerna i Skåre och Skattkärr nedläggs.

		1971	Brandkåren i Munkfors kommunaliseras. Fram till dess skötte Uddeholmsbolaget industribrandkår all släckning.  Rekommendationer om brandskydd på vårdanläggningar, elevhem och hotell. Statens brandinspektion 1971:9  <b>Brandordning för Arvika</b>
1972 maj 13	500 ton pappersavfall från Tetrapack brann i Forshaga pga. barns led		
1972 sept 13	Bergsmansgården vid Storhöjden i Filipstad brann	1972	Förnyade anvisningar för brandkårens uppträdande vid brand där radioaktiva ämnen förekommer kom från Statens Brandinspektion (1972:7).
1972, jun 29	Brunskogs kyrka brann pga. blixtnedslag. Elden började i den stora orgeln. Åskledaren var avgrävd	1972	Ny brandordning i Karlstad
1973	Wasabröd i Filipstad hade en stor brand. Banan i en ugn hade stannade så brödet började brinna. Elden spreds till andra banor och avgaskanalerna som mynnade på taket 16 våningar upp.		
1973 juli	3 milj kvm skog (30 hektar) förstördes vid brand i Örnäs (Deje). Militären orsakade branden genom en sprängning. Uddeholmsbolaget hade avrått. Det brann i flera dagar och totalt bekämpades branden av 350 man varav de flesta var värnpliktiga. Regementschefen sa "en dyrbar felbedömning"	1973	Stadshotellet i Karlstad fick krav på att receptionens personal skulle instrueras i att sköta nödbelysning och brandlarm. Brandlarmet inte fick sättas ur funktion mm.
1973	Forshaga - häftig brand i stort flerfamiljshus av trä. Snabb spridning, Skador begränsades Först gången man använde nya tryckluftsapparaten 324	1974	Råd om brandskyddsåtgärder vid mekaniserad skogsavverkning kom från Statens Brandnämnd (1974:7)
1973	Brandkåren i Karlskoga ryckte ut 314 gånger 1973 (256 år 1972). 104 av utryckningarna gällde eldsvådor.	1974	Ny brandlag och ändring i 1962 års brandstadga. Insats skulle ske vid alla nödlägen för att skydda människor, egendom och miljö. <b>SFS 1974:80 o 1974:81</b> ändring av stadgan. Statens Brandnämnd bildades genom sammanläggning av Statens Brandinspektion, inkl. länsbrandinspektörer och Statens Brandskola.

1974, febr 28	Våldsam rökutveckling vid brand i Löfbergs kafferosteri i Karlstad		
1974 nov 6	Gasexplosion vid Bäckhammars bruk döda en och skadade en anställd svårt. I en cistern inne i kokeriet fanns terpentinkondensat som man tror antänts av gnista eller svetsloppa.		
1975	Norrstrands IF:s klubbhus vid Kroppkärrsbadet i Karlstad brann ner	1974 aug 27	Brandordning för Torsby
1975 jan	Brand på Storgatan i Molkom. En man och två hundar omkom. Brandkåren lyckades skydda Filadefiakyrkan och ett garage		
1975, 5 maj	Ett 40-tal personer blev hemlösa efter en storbrand på Herrhagen i Karlstad. Fyra fastigheter vid kvartersbrand i trevåningshus av trä. Branden bekämpades av fyra brandkårer.	1974	Rökdykarradio hade blivit vanliga och Statens Brandnämnd gav ut råd (1974:6)
1976, aug 22	Eda bilskrot brann. Bostad, magasin med veteranbilar samt 100 skrotbilar förstördes.	1974	Landets första SOS-central startades i Västerås.
1976	Två äldre förrådsbyggnader som var mobiliseringsförråd för I2 (Sandbäcksgatan) i Karlstad antändes av en pyroman och brann ner. Ett tredje fanns kvar.		
1976 aug	Två personer omkom vid brand i ett mindre pensionärshem i Filipstad. Samma dygn var det en kvartersbrand i centrum. Tack vare en snabb insats lyckades vi få stopp på branden innan den hann sprida sig till intilliggande kvarter.		
1976	Scoutgården på Svinbäcken (Karlstad), numera Norrstrand, antändes av en pyroman. En ny scoutstuga byggdes året därpå	1974	Brandbefällets Riksförbund hade konferens i Karlstad och ställde krav på bättre utbildning av all brandpersonal. *
1976, aug 24	Våldsam skogsbrand på Domänverkets marker norr om Karlsdal, i Karlskoga, brann ca 60 hektar.	1974	Ny brandstation i Storfors. Spruthuset hade tjänat ut.
1976 april	Hotell Nilsson i Sunne förstördes av brand. Byggnaden av obebodd. Branden var anlagd.	1974 apr	ADR Överenskommelse om internationella transporter av farligt god på väg träder i kraft i Sverige (SFS 1974:35)
1976	August Larssons tre hus i Kil eldhärjades	1975	Brandkåren i Sillingsfors avvecklades. Långserud ingick därefter i Säffles släckområde.
1976, juni?	Huvudbyggnaden vid Trangårdstorp utanför Karlstad brann ner av okänd anledningen. Gården innehades många år av damastvävarer Carl Widlund.	1975 aug	Socialstyrelsen gav ut anvisningar om brandförsvar vid vissa institutioner.

1976 juli 30	Våldsam brand i Nya Glava Bruks (Arvika) byggnad där man tillverkade plastbåtar. En nio meter hög tegelvägg rasade samman varvid en brandman från Ålgå brandkår omkom-	1976	Hammarö kommun var nu den enda i landet som byggde sitt brandförsvar på avtal med en industri – Skoghallsverken inom Uddeholms AB.
1976 sept 11	En magasinsbyggnad vid Swanboard, Svaneholm, med board och kartong brann ner. Brandkåren kunde hindra spridning. Orsaken var självantändning.	1976	Säffle fick heltidsbrandkår
1977, jan	Mangårdsbyggnaden i Lindrågen, Ulvsby, brann ner. Den var från 1700-talet	1975	Ny lag om explosiva och brandfarliga varor ( <b>SFS 1975:69</b> )
1977 febr 18	Svår radhusbrand drabbade fyra lägenheter en mycket kall natt i Storfors. Familjen väcktes av en hund. Pojke kastades ut genom fönster. En gardin hade antänts av elektriskt element. PVC i taken var ett bekymmer. Vi har en intervju med pojken Göran på hemsidan. Brandkåren hade besvär med översnöade brandposter.		
1977 aug 3	Tingshuset i Karlstad, Klara, brann ned.	1975	Exempel på lokala brandordningar ges ut av Statens Brandnämnd
1977 maj	Hotell Royal (Stadshotellet) i Säffle brann ner. Det var byggt i trä 1883. Rökdykare tog ut två gäster via stege över matsalen. Dessa var de enda gästerna.	1976	Alternativ brandvattenförsörjning VAV P32. Tankbrandbilar o glesare brandposter accepteras
1977 sept 24	Explosionsartad brand på Storgatan i Kil. En fastighet övertändes på kort tid och totalförstördes. En man omkom	1977	Hypersnabb sprinkler som skydd vid tillverkning av explosivämnen utvecklades i början av 70-talet hos AB Bofors. Företaget Sefors fick patent 1977
1977 nov 12	Två svåra bränder uppstod i Holmedal i samband med för årstiden ovanligt kraftigt åskväder		
1976-1977	Ett tiotal bränder anlades i centrala Arvika		
1978, mars 9	Gamla Jössefors herrgård blev helt urblåst vid brand, som bekämpades av 20-talet brandmän från tre brandkårer		
1978	Kråkåssågen i Ekshärad var från 1745 och restaurerad som industriminne. Den förstördes av en anlagd brand.	1977	Lantbrukets brandskyddskommitté ger ut råd om brandskydd inom lantbruket
1978, april	2000 balar pappersmassa brann i Karlstads yttre hamn.	1977, juni	SOS-centralen i Karlstad startade.



1978, dec 15	Geijersdals herrgård utanför Filipstad brann ner. Byggnaden var övertänd när branden upptäcktes vid 16-tiden. Ett stort fotoarkiv förstördes.	1978	Brandriskutredningen (SOU 1978:30) utredde omfattningen av plaster i byggnader och fann att brandskyddet i vissa byggnader var otillfredsställande och att brandriskerna ökat avsevärt. De övervägde att förkorta insattiderna för att kompensera de snabba brandförloppen.
1979, feb 21	Tio arbetstillfällen förlorades efter industribrand i Säffle. Två äldre industribyggnader förstördes. Ofullständig sektionering och avstängd sprinkleranläggning bidrog till omfattningen. Tidningarna skrev att det var den värsta branden i Säffles historia.	1979	Vattenbombning av skogsbrand provades en sommardag söder om Mitandersfors. Det var ett kanadensiskt plan med norsk besättning som gjorde en uppvisning.
1979	Eda kyrka brann. Branden startade i pannrummet. Sakristian utbränd.	1979	Bildades Brandforsk
1979, juni 20	En våldsamt brand i en lagerbyggnad av trä hotade hela gamla staden i Filipstad. Tack vare en brandmur fick man elden under kontroll.	1979	Dåligt brandskydd i Karlstad Stadshotell uppdagat vid brandsyn som överklagades. Statens Brandinspektion fann utomordentligt allvarliga risker för stora personskador. *
1979, juli	Värden för sju miljoner kr förstördes vid en anlagd brand (Alektas Träförädling) i Kil. En man greps sedan han anlagt ytterligare två bränder.	1979	Karlskoga brandkår blev först i landet med en brandbil byggd på ett busschassi.
1979	Tynäsrestaurangen på Hammarö brann		
1979 okt 10	Den nyrenoverade och anrika herrgårdsbyggnaden (Uddeholms-hyttan) i Hagfors brann ner till grunden. Branden var anlagd.	1980	Statens Brandnämnd förnyade råden om brandskydd inom detaljhandel (1980:6)
1979 nov 26	Gatuköket Oxen i Forshaga förstört av anlagd brand		
1980 juni 17	Tossebergssågen (Stöpaforssåg) brann och byggdes inte upp.		
1980, jul 30	Stor brand i Valåsens sågverk, Karlskoga, med skador för ca 3 mkr.		
1980 febr	En våldsamt explosion i Nobelverken väckte Karlskogaborna. Ingen människa skadades men ödeläggelsen var omfattande. I Karlskoga centrum krossades 25 stora skyltfönster.		
1980	En brand som startade i Karlstad Redskapsfabriks flissilo spreds till Stena Metall lager med avfallspapper där det blev en våldsamt brand		

1981 påsk	Häftig brand i äldre trähus med bla sportaffär i Degerfors. Tre brandposter fungerade inte. Fyrverkerier för omkring i affärslokalen. *		
1980 okt	Explosiv brand i torkanläggningen vid Edanesågen. Skador för över två miljoner kronor.		
1980-talet	Remmenstorps mangårdsbyggnad brann ner på 1980-talet, Bro socken i Säffle		
1982 april	Ett av Arvikas äldsta hus förstördes vid en anlagd brand. Det var en röd timmerbyggnad på Köpmangatan	1981	Brandvarnare fanns i 16 % av hushållen. Störst andel fanns i villor
1982	Gamla skolan i Asphyttan brann		
1982 maj 24	Trots att Arvikapyromanen häktats brann det åter i centrum		
1982 jan 9	Affärsfastighet i Sunne (Olssons skor) ödelagt av brand.		
1982	Brand Gruvöns sågverk		
1982	Brand vid Ulvsby Träs sågverk i Skattkärr		
1982	Brand totalförstörde apoteket i Kil. Ett av samhällets äldsta hus är borta	1982	Ny lag om transport av farligt gods. SFS 1982:821
1982	Höghusbrand på Hammarö varvid 200 personer utrymdes		
1982	Två ungdomar döda vid brand Trekanten - Hammarö. Ett äldre trähus brann		
1982, jan 6	Villabrand i Kil som började vid en kakelugn. Såra vattenskador, kallt väder		
1982, jan 6	Brand Västra Sund Arvika. Djup snö och 22 grader kallt gav stora problem: Brandbil körde fast på oplogad väg och vattnet frös		
1982 febr	Oro efter fyra anlagda bränder på kort tid i samma villa på Hammarö. En man greps efter fjärde försöket.		
1982-07	Tågagn med sågat virke fattade eld pga. tjuvbroms och tände ett 40-tal bränder längs 4 mil. 250 man deltog i släckningen. 80 man brandkår och nattbevakning av 170 militär		
1983 maj 25	Bäckalunds såg i Sunne brann		
1983 juni	Brand i Hotell Gästis i Sunne. Gäster evakuerades sedan hotellets lagerbyggnad börjat brinna en natt.		
1983, okt 24	Östervallskogs kyrka i Årjäng brann. Branden startade vid 3-tiden på natten. Allt förstördes. Ingen naturlig orsak hittades.	1983	Statens Brandnämnd gav ut allmänt råd (1983:2) för lagring av handelsgödsel och kalk ur räddningstjänstsynpunkt.

1983, dec 6	Ransätters kyrka brann. Antändes när vindsisolering i form av spån antändes i samband med renovering. Endast kyrksilvret kunde räddas tack vare att en församlingsbo kunde visa var kassaskåpet var och brandmännen kunde hålla området kallt.	1983	Fanns 44 brandstationer i Värmlands län
1983, dec 27	Strömmen försvann i stora delar av Sverige. Spånplattfabriken i Ambjörby drabbades av brand i spånet som de elektriska fläktarna skulle blåsa ut.		
1983, 1 dec	Sonnelids möbelvaruhus i Karlstad eldhärjades, värden för 22 miljoner går upp i rök. Branden orsakades av att två pojkar kastat tomtebloss i brevinkastet. *		
1984, maj 5	Den 100 meter långa boardfabriken i Svaneholm, Säffle, brann ner. Orsaken var självantändning i ny board. Fabriken återställdes.		
1984 apr 28	Brand Asphyttan (Filipstad). Tre fastigheter (bla Ornäs uppbyggdes som Nya Ornäs) och ett garage var helt övertända kåren kom fram. De lyckades hindra brandspridning till ladugården. Orsaken var eldning av gräs.		
1984, maj	Lågprisvaruhuset Alprosen i Skillingfors brann ner. Det var en kulturbyggnad som förut varit hotell.		
1984 juni 30	Åskan slog ner i Kleven (Väse) och dödade en 30-åriga man.		
1984, dec 20	Munkfors kyrka brann. Ett värmelement under en kyrkbänk hade lossnat.		
1985 febr 15	Stor brand på Säffle sjukhus som började på kirurgmottagningens reception. Rök spreds via kanaler för kablar. Vid branden förstördes bla 5000 journaler. Orsaken förblev okänd		
1985 febr	Miljonskador vid ladugårdsbrand på Arnästorps gård i Forshaga. 10 djur innebrända lika många kunde räddas		
1985, jun	Värden för 40 miljoner förstördes när Ahlströmsföretagen i Kristinehamn brann. De tillverkade kaffefilter och äggemballage av papper. Fabriken lades ner efter branden.		
1985 juni 16	Blixtnedslag antände Snavseruds gamla skolhus (Väse), Väse brandkår fick köra i skytteltrafik till samhället med vatten		
1985	Hemtekniska delen på Brobyskolan i Sunne brann		

1986	Omfattande vindsbrand på Herrhagsskolan i Karlstad. Skolan skadades av rök och vatten.	1986	Ny räddningstjänstlag med förordning. SFS <b>1986:1102</b> o 1107
1986 maj 12	Tjuvbroms på tåg orsakade bränder på milslång sträcka mellan Fagerås och Molkom.		
1986 maj 6	Vid häftig brand räddade brandmän och en brandmur lokaler på Gamla Kyrkogatan i Kristinehamn	1986, juli	Statens Räddningsverk inrättades och förlades till Karlstad. Blev central myndighet för bland annat brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst  Utbildningen av räddningspersonal reformerades, de utbildas nu eftergymnasialt och inte som tidigare efter att de fått en anställning
1986 juli	Brand i större plaståtervinning (Glava, Arvika). Intensiv hetta och mycket kraftig rökutveckling.		
1986	Remmenstorps mangårdsbyggnad brann ner - Bro socken i Säffle		
1986, okt	Förluster på tiotals miljoner när Gruvöns papperslager brann. Ett 50-tal brandmän från fem kårer deltog.	1986	Signalen VMA (viktigt meddelande till allmänheten införs.) Beredskapslarm kompletteras med larm för fredstida bruk
1987 jan 19	Bilverkstad vid Lund, Skattkärr, brann.	1987	Ny Plan och Bygglag (1987:10) med förordning (1987:383)
1987	Gruvkontoret vid Persberg (Filipstad) brann ner efter ett pyromandåd.	1987	Rutiner för att oskadliggöra gasflaskor (acetylen) vid brand införs av bla AGA. Accepteras efterhand av myndigheter och andra organisationer
1987 aug	Kraftig explosion, i smörjgrop, och brand i bensinstation på Lamberget i Karlstad.	1987	Datorstöd inom räddningstjänsten introducerades på mässan "Skydd 87". Man visade Räddningsverkets Informationsbank, SOSAB:s CoordCom och kommunala systemet Fenix samt mobil tillämpning.
1987, okt 16	Brand i Storfors gamla rörverk. Värsta branden på 50 år. Ett antal småindustrier blev hemlösa. "Vi ska bygga nytt" sade kommunalrådet. Från Karlskoga kom erbjudande till drabbade att flytta in i tomma lokaler	1987	Kommunen övertar ledningsansvaret för räddningstjänst i krig på kommunal nivå.
1988 jan	Stor brand hos Volymbyggen i Kil med skador för 15 mkr. De var landets största tillverkare av manskapsbodar.		
1988, dec	Munkfors bruks gamla mekaniska verkstad brann ned till grunden. Uppfördes åter efter de gamla ritningarna och är nu museum för bruket		
1988 nov 23	Företaget JLP Plasts gummilager i Karlskoga brann Skadorna blev stora – en liknande brand skedde 1986		

1989 febr	Stor brand i centrala Karlstad när en äldre affärs- och bostadsfastighet (Corner) vid torget totalförstördes.		
1989 sept 2	Brand i servicehus i Munkfors. En kvinna skadades svårt när en tv började brinna. En av rökdykarna som hämtade ut den medvetlösa kvinnan avled kort därefter av hjärtinfarkt.	1989	SRV hade tagit fram ny räddningsbeklädnad (RB90) avsedd för räddningspersonal och civilförsvaret.
1989 nov	Rådlig mamma räddade sju barn när det började brinna i en villa i Bjurbäcken (Storfors). Hon hade varit på brandövning kort innan.	1989	SOSAB i Karlstad inför CoordCom för datoriserad utlarmning
1989 mars	Ett helt kvarter hotades vid en anlagd brand i Arvika centrum. Ett 100-tal personer evakuerades ur ca 25 lägenheter.		
1989 mars	Forshagahallen vid skolan i Forshaga ödelades vid en brand.	1989	Ny lag om hantering av brandfarliga varor. (SFS 1988:868)
1989 juli	Sex familjer blev hemlösa efter explosionsartad brand i Sunne		
1990 april	En brand på Hantverksgatan i Arvika hotade ett helt kvarter då en brandmur var nära kollaps.		
1990	Ladugården på Sunds gård i Väse (Karlstad) brann. Brandmännen räddade alla de 59 korna.		
1990 maj	Brand på Hotell Gösta Berling i Karlstad		
1991 maj	Två affärer totalförstördes vid en brand i centrala Karlskoga.	1990	Nysäters och Svanskogs brandkårer hotades av nedläggning
1991 sept	Ekonomibyggnaden på Värmlands Säby (Kristinehamn) brann ner. Länsförsäkringars största skada. Uppskattad till 17 Mkr. 33 nötkreatur och sju hästar omkom		
1991	Säffle tegelbruk brann och verksamheten lades sedan ner.	1991 okt	Första Brandbefälsföreningskurs i Årjäng för deltidsanställda
1992 juli	Omfattande skogsbränder på Brattforsheden (Filipstad). Personal från 18 brandstationer deltog liksom 2-300 frivilliga som kallades via lokalradion. Totalt brann ca 188 hektar varav ca 75 blev naturreservat 1995. Flera helikoptrar medverkade.  Samtidigt brann ca 40 hektar skog i Höljes (Torsby)	1992	Värmlands skogsbrandskommitté fick bidrag 100000 kr från Räddningsverket för att prova med att ha helikoptrar i beredskap för skogsbränder. *
1992 jan	Kulturhus i centrala Karlskoga – vid Ekmansbacken – brann		

1992 jan 28	Brand hos Konsums stormarknad i Sunne. Branden var på krypvinden ovanför tredje våningen och orsakades av att ledningar hade tinats på utsidan. Ett betongbjälklag räddade byggnaden. Fyra kårer var på plats. Det blev bara mindre vattenskador inne i lokalerna		
1992, feb 11	En kvinna omkom vid en explosion hos Nobel Chemicals i Karlskoga. Omfattande brand uppstod. Skador för 270 mkr – största skadan i Sverige 1992.	1992 aug	Invigdes ny brandstation i Munkfors
1992 april	Två ynglingar i Säffle erkände två mordbränder i flyktingförläggningen och en affär. Attentaten hade rasistiska undertoner.		
1992 juni	Delar av Mörmons förskola i Skoghäll förstördes av brand som kan ha startat i en gammal bandspelare.		
1992, dec	Mångmiljonskador när Åslunds Plast i Kil brann	1994	Lag (1994:1720) om civilt försvar
1992	Äldre tomt trähus på Östra Kanal-gatan (Falkgården) i Karlstad brann och revs efteråt. Ev orsakad av logerare		
1993	TV exploderade och brann i Kappstad, Skattkärr, varvid hela huset brann ner.		
1993	Ladugården vid Sund, Väse, brann ner pga elektriskt fel i fläktsystemet orsakat av råttor		
1993 sept 19	Bosjögården vid Storhöjden i Filipstad brann ner.		
1994 maj 9	Under natten brann Karlskoga Sportdykarklubbs förråd vid Trindtorp Senare greps två tonåringar för dådet de dömdes och fick betala skadestånd till klubben.	1994	SRV satsar på alla miljöfrågor som berör förebyggande och släckande brandförsvar mm
1994 juli 20	Skogsbrand Håltebyn i Karlanda, Årjäng. Hemvärnet kallades in dagen efter. Kårer från hela Värmland deltog i släckningen. Allt helt släckt den 27 juli 12-15 hektar brann. 1998 bildades reservatet Håltebyns brandfält.		
1995 aug 13	Den gamla lanthandeln i Tidafors (Molkom) brann ner. Ett elfel i en frysbox kunde vara orsaken.		
1996 febr	Villabrand i Nässundet (Storfors). Två barn omkom.		
1996, jan 17	Nyrenoverade 1700-talsgården Där Ner i Mårbacka brann ner. Orsaken var fel i skorsten	1996, maj	Ny brandstation invigs i Karlstad
1996 mars 27	Stor vindsbrand på Herrhagen, Karlstad, förstörde övre våningen	1996 juli 1	112 införs som nödnummer i Sverige

1996, april 9	Lesjöfors fjäder AB förstördes vid en brand. Inget kunde räddas		
1996 juni	Stor brand hos Swanboard i Svanskog. Företaget hade 108 anställda. Dagen efter branden beslutades att fabriken inte skulle läggas ner.	1996	SRV medverkade till utfasning av farliga flamskyddsmedel tillsammans med bla Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen
1996, juli 2	Ångbåten Freja som är under renovering efter upptagning ur Fryken brann i Sunne		
1997 febr 17	Våldsam lägenhetsbrand vid Hamngatan i Karlstad. En person skadades.	1997 jan 1	Bildades Bergslagens räddningstjänst genom att Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad och Hällefors bildade ett förbund.
1997 febr 27	Nio personer omkom i samband med en krock mellan en minibuss och lastbil på E18 vid Villingsberg utanför Karlskoga		
1998 mars 10	Omfattande vindsbrand på ett sjukvåringshus vid Rudsvägen i Karlstad.		
1996 maj	Säffle båtbyggeri totalförstördes vid en brand. Brandkåren kunde bara förhindra att branden spreds till andra byggnader. Samma företag brann 1939		
1998 påsk	Björkhallen i Skattkärr brann ner. Branden troligen orsakad av påsksmällare.		
1998 juli 10	Tjuvar med skärbrännare orsakade brand vid Karlskoga Motorstadion. Hela kontorsbyggnaden vid Gelleråsbanan brann ner.	1998 dec	"Låsta nödutgångar dödsfara i julhandeln". Rubrik efter tillsyn i Karlstad
1998 okt	En pizzeria på Rud i Karlstad sprängdes.		
1999, okt 27	Domusvaruhuset i Karlstad brann. Skador för 100 miljoner	1996, nov 28	Bildades Värmlands Brandhistoriska Klubb
1999 april 1	Brand i brandstationens verkstad i Arvika på skärtorsdagen ca 11:30.	1999	Sevesolagstiftning infördes efter ett EU-direktiv. Gäller verksamheter som kan ge omfattande skador på miljö och människor tex efter bränder.
2000 jan 6	Svår vindsbrand på Herrhagen i Karlstad. Underliggande lägenheter klarade sig bra	2000	Släckare med 6 kg pulver rekommenderas i bostäder av SRV, Konsumentverket, SBF försäkringbolag mfl
2000 maj	Brand i samband med möbelauktion i en industrilokal i Sunne. Ca 100 personer fick rusa ut genom en enda dörr och panik rapporterades.		
2000 maj	Myrebacks Maskin i Forshaga		

	skadades svårt vid brand som tros ha startat genom varmgång i fläkt		
2000 juli	Järnvägsstationen i Kristinehamn drabbades av vindsbrand. Den var anlagd. Flera anlagda bränder inträffade under en period.		
2001 aug 1	Folkets Park i Karlskoga, delvis byggt 1918, totalförstördes vid brand		
2001 april	Anlagda bränder i två flerfamiljs-hus i Forshaga. En brand anlades i hiss och den andra i barnvagn. 24 äldre o handikappade bodde i ena huset och gick ut på balkongerna		
2001, aug 1	Folkets Park i Karlskoga, byggt 1918, totalförstördes vid brand.		
2001 okt	Stor oljebrand på Uddeholm Toolings valsverk i Hagfors. Ohälsosam rök över centrum.		
2001 nov	Skador för ca 100 miljoner vållades då råsorteringen och justerverket på Årjängs såg brann.		
2001, nov 12	Södra Råda gamla medeltida kyrka brann ner. Kyrkan uppfördes på platsen för en äldre kyrka i början av 1300-talet. Hösten 2003 erkände en psykiskt sjuk man att han hade anlagt branden.	2001	Räddningsverket ger ut de första allmänna råden om brandvarnare. Då hade 75 % av hushållen brandvarnare.  Dessutom råd att alla ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
2001, dec 3	Brand i hyreshus på Rud i Karlstad. En man omkom. 25 lägenheter utbrända. En snabb insats från brandkåren räddade många liv. Byggfel förvärrade branden. Se SRV:s rapport P22-408/02		
2002	Hotell Drott i Karlstad skadas svårt vid en takbrand som startade i en kompressor man använde vid takarbete. Omfattande vattenskador drabbade flera våningar	2002, jan	"Ökat brandskydd efter branden". Rud (Karlstad) kommer att bli ett föredöme för brandskyddet. Så skrivs efter återuppbyggnaden.
		2003	Räddningsregion Karlstad ville minska sina styrkor med totalt 36 man (Våse, Grums, Vålberg, Deje o Högboda som skulle bli brandvärn.) Stora lokala protester
2003	Karlskoga hembygdsförening drabbas av åsknedslag och ett uthus/förråd förstördes	2003 aug	Nybyggt studentboende i Karlstad stängt med anledning av dåligt brandskydd.
2003 aug 4	Brand i centrala Karlskoga där en biograf och möbellager totalskadas. Brandkåren hade problem med vattentillgång och en diskussion fördes om deras resurser.	2004, jan	Ny lag om skydd mot olyckor. SFS 2003:778 och förordning 2003:789.
2004 mars 4	Jysk bäddlager i Karlskoga totalförstördes vid nattlig brand		
2004 juli 9	Ett 80-tal hyresgäster blev hemlösa vid en brand i tre hyreshus i centrala Filipstad		
2005 maj	JiHå plast skadades svårt vid en	2005 april	Karlstad kommun vill göra servi-



	nattlig brand i Karlskoga. Man misstänkte att den var anlagd		cehusen mer brandsäkra.
2005	Sommaren 2005 brandskadades den norra bostadsflygeln vid von Echstedtska gården (Säffle). Det var bostad för museigårdens intendent		
2005 juli 9	Vid utryckning till en skogsbrand i Syslebäck (Torsby) fick en tankbil punktering och körde av vägen. En brandman omkom	2005	Ca 92 % av alla hushåll hade brandvarnare. Oklart om alla fungerade
2005 nov 11	Restaurang Tiki Room i Arvika förstördes vid en anlagd brand där en brandbomb placerats på dansgolvet		
2006 okt	Skolbuss började brinna under färd i Grums		
2006 nov	En psyksjuk rymling misstänktes för att ha anlagt två bränder i Kristinehamn	2007 juni	SRV tar fram vägledning för installation av lätt flyttbar sprinkler – tex systemet Qfog som levererats sedan 2007.
2007 okt 25	Två män omkom vid brand i ett sexvåningshus i Kristinehamn.	2007 maj	Hotell Fröding i Karlstad stängs akut av räddningstjänsten pga. bristande brandskydd.
2007 sept	Stor brand på Sunds gård, Åtorp. Boningshuset räddades tack vare brandkåren i Åtorp.		
2007 dec	Idrottshallen Stora Halla i Degerfors brann. Den var sammanbyggd med Stora Vallahallen som kunde räddas av brandkåren tack vare bra brandteknisk avskiljning		
2008 januari	Under natten totalförstördes gamla prästgården i Sunne, författaren Göran Tunströms barndomshem, av en brand som startade i en tv-apparat.	2008	Räddningsverket gav ut allmänna råd om brandskydd i hotell (SRVFS 2008:3)
2008 febr 21	Dejeträ i Deje skadades svårt vid en stor brand.	2008 okt	Räddningstjänsten i Sunne stängde turistshotellet i Gräsmark pga. bristande brandskydd
2008 april	Restaurangen Olssons brygga i Arvika totalförstört av en anlagd brand.	2008	Hammarö kyrka för nytt sprinklersystem
2008 april	Större trähus i centrala Filipstad brann. 20 personer evakuerades		
2008 sept 17	Stensgårdens ladugård utanför Torsby förstördes vid den största branden på 20 år.		
2008 okt 27	Ett stort lager av flis brann i Karlstads oljehamn. Det var risk för spridning till cisterner med bensin	2009, jan	Räddningsverket upphör och uppgifterna överförs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också har sitt säte i Karlstad.

2008 okt	Däckexplosion utanför Karlstad. En man omkom efter att svetsat på ett däck fyllt med punkteringspray innehållande gasol. Diskussion om riskerna efter annan liknande dödsolycka efter en annan liknande händelse.		
2008 dec 24	Brand i äldre träfastighet i Karlstad (Malmtorgsgatan) orsakad av oförsiktighet med levande ljus. 25 personer blev hemlösa. Stora skador på byggnaden som fick rivas.		
2009 maj	Lungnadalsskolan i Säffle totalförstördes vid en brand som förmodades vara anlagd.		
2009 nov/dec	Vid två anlagda bränder på Structo Hydraulics i Storfors uppstår skador på 57 miljoner kronor.	2009 okt	Karlstads kommun beslutade att alla vårdboenden i Karlstad ska få sprinklersystem
2010 aug 21	Brand hos Bläster Industrilack i Säffle totalförstörde lokalerna. Branden misstänktes vara anlagd. Verksamheten återuppbyggdes inte.	2011 nov	Bara självslocknande cigaretter får säljas inom EU. Många liv kan räddas när sängrökning blir mindre farligt.
2011	Explosion i stor cistern vid Mosseruds avfallsanläggning (Konvex) i Karlskoga orsakades av statisk elektricitet.		
2012 jan 11	Miljonvärden förstördes vid våldsam brand i båthus på Hammarö.		
2012 jan	Pannhuset vid Apertins gård förstört av brand.		
2012 mars	Persbergs skola utanför Filipstad förstördes av en häftig brand som på en förmiddag började på vinden. Troligen orsakades branden av ett elfel	2012	Samarbete mellan Karlstadsregionens räddningstjänst och sotningsföretagen om brandutredningar och information kring eldstadsrelaterade bränder mm. Kallades Karlstadsystemet eftersom metoden spreds över landet.
2013 aug 29	Våldsam brand vid sjukhuset i Karlstad där en cellplastfasad under uppförande började brinna. Fasaden var 150 m lång i tre våningar. Branden väckte stor uppmärksamhet	2013	Viss debatt om cellplast i byggnader
2014	1000 grisar brann inne på Värmlandsnäs (Säffle)	2014	Ny brandstation invigdes i Karlskoga
2014 okt	Smält järn som rann och exploderade hos Uddeholm i Hagfors orsakade produktionsstopp.	2014	Det finns 38 brandstyrkor i Värmlands län. Som mest fanns det 76 i början av 60-talet
2014 mars	Fyra lägenheter i en radhuslänga i Tåbäcken (Bjurtjärn/Storfors) ödelades helt. Tre personer skadades		
2015 jan	Nedlagd bensinstation i Lesjöfors (verkstad) förstördes av brand. Flera gasflaskor exploderade		

2015	Loppis i Filipstad totalförstört vid nattlig brand		
2015 apr 20	På Herrhagen i Karlstad blev 11 radhuslägenheter förstörda. Kan ha startat pga. rökning på balkong där man fimpat i en blomkruka.	2015	Efter radhusbrand började räddningstjänster, bland annat i Karlstad att inventera liknande byggnader som kan ha brister
2015 aug	Brand i lagerlokal DSV:s distributionslager i Karlstad brann. För släckning användes vattendimma med framgång.		
2015 juli 6	Husbrand Arvika med en omkommen Det var mordbrand		
2015 dec 19	Barnfamilj med tre personer omkom vid villabrand i Visnum-Kil, Kristinehamn		
2015 dec 31	Skolbrand Götetorp, Hammarö. Branden startade på utsidan. Miss-tänkta pojkar frikändes.		
2016 jan 1	Äldre central fastighet i Arvika skadades svårt av en brand som startade på en balkong. Huset fick rivras. Orsaken var fyrverkeri eller flygande ballong. Arvikas räddningstjänst vill minska skjutande (dec 2016)	2016 jan	Karlstad kommun hade installerat 220 flyttbara sprinkler i fyra stora äldreboenden där de flesta inte kan gå ut själva.
2016 apr 10	Kraftig explosion och brand vid kraftverket i Sundhagsfors, Eda		
2016 apr 21	Justerverket vid Bäckebrons sågverk (Sunne) brann ned		
2016 maj 3	Två villor helt förstörda vid brand i Skived. (Forshaga) De var sammanbyggda med garage/carport. Stor spridningsrisk.		
2016 okt 12	En stor och äldre villa brann i centrala Sunne. Branden var anlagd.		
2016 okt 30	Fyra personer omkom vid en lägenhetsbrand på Våxnäs, Karlstad. Levande ljus orsakade branden och brandvarnaren var nedplockad.	2016 okt	Många artiklar om branden i Karlstad - även på ledarplats. Brandvarnare tar slut i Karlstad. Bostadsbolaget bytte alla och placerade dem på annat sätt. Det sades att de satt för nära köket.
2016 dec 18	I Filipstad blev sex parkerade bussar förstörda av en brand.	2016 dec	Kampanj för färre fyrverkerier under nyår. Drivs av alla räddningstjänster och Brandskyddsföreningen
2016 dec	Brand i magasin tillhörande Hotell Länsmansgården i Sunne. Elfel var trolig brandsorsak. Byggnaden var från 1700-talet hade varit kronohäkte. Den förkommer i Gösta Berlings saga och majorskan satt inspärrad där.	2017 okt	I Karlstad satsas på individbaserat brandskydd – uppsökande verksamhet hos de som är mest utsatta för brandrisk.  Ensamstående, sängrökare och äldre män löper större risk för att drabbas av bränder i sina egna hem. Räddningstjänsten i Karlstadsregionen vill skraddarsy och individanpassa brandskyddet de mest utsatta.

2017 dec 25	Anlagd brand i Glava kyrka (Arvika). Mycket omfattande sotskador bla på 1100 orgelpipor. Räddningstjänsten i Glava fick mycket beröm för att de räddade kyrkan	2017 nov	Räddningstjänsten stängde värdshus i Ekshärad (Hagfors) pga. bristande brandskydd. Öppnade igen mars 2018 med godkänt brandskydd.
		2017	Arvika förbjuder raketer mm i centrum. Får bara skjutas efter polistillstånd
2018 feb 7	Flerfamiljshus brann i Karlskoga. Tio lägenheter och vind förstördes.	2019	Sedan 2007 har Qfog levererat 2000 system av sin lättinstallerade sprinkler.
2018 maj-juli	Omfattande skogsbränder bland annat 30 km längs järnvägen i trakten av Molkom (24-27/5 och 11/6). Vagnar togs ur drift och tågforetag polisanmäls.  Stor brand i Björneborgstrakten (start 9/6)  Brandman omkom vid nattlig släckning i Munkfors (Ransäter) (1/6).  Helikoptrar vattenbombar vid bränder i Ekshärad (start 1/7 2x3 km brann).  Specialplan vattenbombar vid skogsbrand i Kil (30/7)		
2018 aug	Herrgård i Vitsand (Torsby) brann ner. En kvinna fälldes i tingsrätten för mordbrand.		
2009-2018	Under dessa år var det 153 bränder i Värmlands skolor eller skolgårdar varav 63 bedömdes anlagda		
2019 mars 29	Radhuslänga med 12 lägenheter brann i centrala Kristinehamn. En man åtalades febr 2020 för att ha vållat branden genom slarvigt släckt cigarett på en balkong och dömdes till böter februari 2021.	2019	Nationell beredskap för skogsbränder förstärks. MSB organiserar helikopterberedskap och fler skogsbranddepåer mm
2019 apr 6	Vindsbrand på trevåningshus i Säffle. En person omkom efter att gått tillbaka för att rädda en katt. Flera större bränder hade inträffat. 60 pers evakuerades		
2019 maj 3	Svanskogs hembygdsgård brann (Säffle) ner inkl. föreningens hela arkiv. Branden användes för att varna hembygdsföreningar för risker att arkiv kan försvinna.	2020 maj 12	Startade "Räddningsregion Bergslagen" som gemensam operativ ledning för räddningstjänsterna i Värmlands och Örebro län samt delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland

2019 okt 3	Löfbergs kafferosteri drabbades av takbrand som såg dramatisk ut men med små skador och bara kort avbrott		
2020 apr 16	Arvika Gjuteri drabbades av en omfattande brand med befarat långt driftavbrott	2021	Ny lag om skydd mot olyckor 2020:882
2020 apr 24	Stor brand i Sunne Sommarland där attraktioner förstördes. Orsaken oklar (okt 2020) men det startade i ett trähus intill.		
2020 juli 8	Ladugårdsbrand i Sälboda (Arvika) 150 djur omkom och ett 50-tal räddades. Efter drygt 1,5 år var driften åter igång		
2020 okt 17	I Östmark (Torsby) brann Mattila Finngård - en timmerbyggnad från 1600-talet ner till grunden.	2021 jan	MSB tar över tillsyn av kommunal räddningstjänst som hittills skötts av länsstyrelserna.
2021 mars 16	Kraftig brand i äldre radhus av trä i Karlstad (Gökhöjden). Övriga längan skyddades av kraftig brandmur.		
2021 mars 20	HVB-hem i Glava (Arvika). Misstänkt anlagt i trevånings trähus		
2021 juni 14	Flerfamiljshus av trä totalskadat vid brand i Storfors		
2022 maj 3	Billackering i brand, Skåre Karlstad		
2022 maj 24	Brand i Nors f.d. prästgård. Effektiv släckning med pulver.		
2022 aug 25	En trevåningsbyggnad i Arvika brann - det var anlagt		

Uppdaterad 2023-02-09