



Sammanfattning av vad klubben gjort sedan 1996

I juni 1996 samlades 20 brandbefäl från SRV och kommunen för en enkel middag. Vi diskuterade en idé att bevara och beskriva Värmlands brandhistoria. Uppdraget blev att starta Värmlands Brandhistoriska Klubb som vi bildade i november 1996. Nils Weslien blev vår förste ordförande 1998-99 och därefter tog Björn Albinson över.

Efter ett upprop i pressen 1997, som lästes av politiker i Storfors, erbjöds vi att ställa ut materiel deras spruthus. 1998 disponerade vi halva byggnaden. Samma år startade vi en hemsida och skickade ut vårt första infobladd. Hemsidan förnyades 2003.

År 1999 hade vi uppvisning med motorspruta på Fastingsmarknaden i Kristinehamn och fick tillgång till hela Spruthuset – utan kostnad. Skyltar kom upp på kommunens infartstavor. Landstinget och länsstyrelsen bidrog med 14 tkr för att skapa en lokal uppvisningsgrupp för äldre släckteknik. Vi medverkade i Radio Värmland och gick med i Fire Museum Directory. Ett f.d. mobförråd togs i anspråk vid Nässundet. Mycket arbete utfördes under denna tid av Bengt Röö och Anders Persson, deltidsbrandmän från Storfors som fick använda arbetstid.

Klubben drev turistbyrå på entreprenad 2001 – 03 och deltog på en fritidsmässa i Sporthallen 2001. Vi hade en mindre monter i Värmlands museums entré under våren 2002. Riksantikvarieämbete gav 15 tkr för återställning av äldre släckmateriel och vi fick EU-bidrag på 100 tkr för att bedöma våra projekt. En ekonom anställdes som tittade på ”Skolsatsning kring äldre släckteknik”, ”Brandman för en dag”, ”Uppvisningsgrupp” och ”Teambuilding – teater på Torget”. 2003 gjorde vi en brandskyddsfolder som delades ut till alla hembygdsföreningar.

Spruthuset blev 2002 utsett till Storfors bästa hus med motiveringen. ”En spännande byggnad som vittnar om ortens brukshistoria och som ofta används som ikon för orten”.

2004 års brandkårstävling i Storfors hade ett extramoment med handspruta och vattenlangning vid Spruthuset. Ett veteranrally med 90 bilar hade en kontroll hos oss samma år. Under åren har vi besökts av bla en sportbilsklubb, Svenska Ferrariklubben, tåghistoriker och brandkårsgrupper. 2004 fick vi 30 tkr från Alfa-stiftelsens för anpassning till barn och ungdom och monterade bla en glidstång. Ett elevprojekt vid Vargbroskolan resulterade i Spruthusets Dag 2007 med tipsrunda och underhållning.

Det var brandbilsrally i Karlstad 2008 och vi bidrog med en liten visning på torget. Vårt arbete presenterades på Tekniska Museets Nördcafé hösten 2008. Samma år intervjuades jag i Karlavagnen som hade tema ”föreningarna ni inte visste fanns”. Brandhistoriska Sällskapet hade 2010 höstmöte i Storfors/Kristinehamn där temat var arkivering och vård.

Vi hade öppet vid Storfors Fair, en mässa som drevs under ett par år, med start 2011. Vi ingår i länets museigrupp (42 mindre museer). Våren 2013 visade vi upp oss i museets lokaler. Jag höll brandhistoriskt föredrag på Värmlands Museum. Klubben gick med i MSB:s projekt Aktiv mot brand 2013 och ordnade en Brandvarnardag tillsammans med kåren.

Värmlands museum förslög en historiedag för alla Storfors femteklasser och det genomfördes i och omkring Spruthuset 2014. Året därpå visade vi äldre civilförsvar tillsammans med Karlstadsregionens räddningstjänst vid Brigadmuseet i Karlstad.

En mindre studiegrupp ville 2017 öka intresset för Badhushusparken. En skrivelse med förslag lämnades till kommunen. Då ordnade vi också första "Kulturarvdagen" i Storfors. 2018 fick vi igång en extra hemsida som bara berör Storfors brandhistoria och spruthuset.

Samlingarna

1999 fick vi ett lastbilsflak med äldre utrustning från Karlstad. Vi har fått gåvor från privatpersoner, räddningstjänsterna i Arvika, Degerfors, Kristinehamn och Grums Bruk. Utrustning har deponerats hos klubben från privatpersoner, Sunne, Charlottenberg och Bergslagens räddningstjänster (Filipstad, Karlskoga) och Hammarö hembygdsförening. Vi har övertagit delar av MSB:s samlingar. Materielen finns i Spruthuset, förrådet i Nässundet samt hos Björn. Några äldre kärror är ställda i Brt:s förråd i Kristinehamn.

Ca 340 olika föremål är registrerade men totala antalet är minst 800. Vi har 480 böcker, 90 andra dokument samt 60 bilder inkl. ett par albumsamlingar. Detta förvaras hos Björn.

Hemsidan visar all text vi skrivit

Där finns ca 880 stora olyckor före 1950; 2000 notiser om brand och brandskydd i Värmland; 90 lagar/stadgar/förordningar kring brandskydd sedan 1300-talet (15 om byggande, 54 brandlagar och andra stadgor som berört brandsäkerhet, 20 lokala brand o byggordningar); 37 sidor text om nationell brandhistoria samt 110 kortare artiklar om brandskydd i Värmland. Dessutom beskrivs produkter med Värmlandskoppling samt ett antal kuriosaartiklar inkl. texter från värmländska författare. En längre uppsats berör allt om John Ericssons arbete med att utveckla världens första ångspruta. Våra fakta har bla använts till uppsatser hos Brandhistoriska Sällskapet, jubileumsböcker, kurser för räddningspersonal, släkt- och hembygdsforskare.

Medlemskap

Klubben har ca 160 medlemmar. Av dessa 98 från fyra kårer där alla är medlemmar mot reducerad avgift, 55 enskilda medlemmar, sex räddningstjänster och två företag. Klubben är med i Hembygdsförbundet, Brandhistoriska Sällskapet, Bergslagskanalen och Kristinehamn Nostalgi och Nutid (KNN). Våra inkomster kommer från medlemskap och inträde.

Avrundning

Spruthuset i Storfors är välkänt och omskrivet. Det är tätortens enda sevärdhet och finns med på kartor. Vår analys kring museet visade redan 2001 att vi kan ämnet men har svårt med lokal förankring och stöd. Den historiska sammanställningen och brandmuséet är välkänt inom fackområdet.

Björn Albinson
Juni 2019